

# Contactblad

## 'De Meiberg'



22<sup>e</sup> jaargang, 8 januari 2017 nr.1

---

## De stroom

Water heeft een belangrijke plaats in ons leven op aarde; niemand kan zonder.  
Geen water betekent een zekere dood voor al het leven op aarde.

Maar ook in de Bijbel is er veel sprake van water. En dat water wordt voortdurend bedoeld als het Levende Water, de stroom van liefde en genade, een waterbad waarin je weer gereinigd wordt.

In Ezechiël is sprake van een stroom die voert van het oude naar het nieuwe Paradijs ofwel van de oude naar de nieuwe schepping. Die stroom is nooit opgehouden hoezeer het ook leek dat de zonde alles verschroeide en verdampde. Het lijkt erop dat het begint als een smalle stroom en gaandeweg de tijd steeds breder wordt te midden van de groter wordende ellende hier op aarde...

Dat deze geschiedenis vooral slaat op de weg die de Heer met Israël ging en gaat ontslaat ons niet van de lessen die wij hieruit kunnen trekken. Wij moeten elke dag op zoek naar dat Levende water om geen dorst meer te hebben naar het Goede dat de wereld nooit kan bieden en ons wassen in het Waterbad van het Woord zodat wij dagelijks gereinigd worden. En wij moeten de stroom volgen van genade en liefde die wij vinden in Jezus Christus anders raken we letterlijk de weg kwijt; raken verloren in onszelf en dubieuze theorieën die verder van Huis leiden. En naar Huis, dat willen we toch?

Soms ben je, net als Gods volk, zo dorstig en op zoek naar water in de woestijn. Soms is het bijna niet te vinden en lijk je om te komen. Maar het is er wél en de Heer wil het geven en laten zien.

Hij gebruikte een stuk hout, nam de bitterheid weg en gaf het volk de geboden; een betere weg om op te gaan. Een staf op de rots liet Zijn herderlijke zorg voor hen zien en dat geldt ook voor ons.

Wat het komende jaar ons zal brengen weten we niet. De wereld krijgt een aantal nieuwe heersers en de politiek verschuift naar gevoelens die polarisering in de hand werken. Wat dit voor gevolgen heeft kan nu nog niemand overzien...

Misschien is de stroom van liefde en genade in deze woestijn soms bijna niet te vinden en zijn we bang om dorst te krijgen. Laten we ieder voor zich en samen blijven zoeken naar het beste van het beste Water en de stroom volgen die ons naar HUIS leidt.

De zegen van de Heer en genoeg "water" om zonder dorst te leven toegewenst in 2017!

Hildien



**Wij wensen al onze lezers van harte  
Gods zegen toe in het  
Nieuwe Jaar !!**

**20**

De redactie

**17**

### DE BIJBELBESPREKING

op de maandagavond  
**9 en 23 januari a.s.**  
Bij zr. Lien Arentsen  
Aanvang **19.30** uur. Welkom!

### Samen bidden, samen zoeken.

Welkom op iedere 2e zondag van de maand  
in het kleine lokaal op 'De Meiberg'  
Eerstvolgende avond is op **8 januari a.s.**

### Lezingen Dato Steenhuis

Thema:

#### 21 Schoonste Messiaanse Psalmen



- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Eerste lied in de Bijbel (Exodus 15)           | 08 sept 2016 |
| 2. | Kus de Zoon (Ps. 2, 8 en 16)                   | 13 okt. 2016 |
| 3. | Mijn God, Mijn God waarom.... (Ps.18,21 en 22) | 10 nov. 2016 |
| 4. | Mooier dan een mens (Ps. 40,41 en 45)          | 08 dec. 2016 |
| 5. | Bijna verdronken (Ps. 61,68 en 69)             | 12 jan. 2017 |
| 6. | Schuilen kan nu nog (Ps. 72,89 en 91)          | 09febr. 2017 |
| 7. | Een eenzame mus op het dak (Ps. 92,97 en 102)  | 09mrt. 2017  |
| 8. | De Priester-Koning komt (Ps, 109,110 en 118)   | 13 apr. 2017 |
| 9. | Het laatste lied in de Bijbel (Openb. 15)      | 11 mei 2017  |

Adres: Christengemeente Kerkhofplein 7 Dinxperlo  
Aanvang 20.00 uur Na afloop koffie Contact: [an.rutgers@hotmail.com](mailto:an.rutgers@hotmail.com)



Eerstvolgende huiskringen zijn in  
januari niet op de vaste  
woensdagavond.  
Informeer dus bij je eigen groep!

Jan Huinink schrijft ons:

Mevr. H.J. Luesink  
Kamperman is  
verhuisd.  
Haar (tijdelijk) adres  
luidt:  
Zonnekamp Kamer 137,  
Holterhoek,

:Vandaag 8 januari 2017  
**NIEUWJAARSBRUNCH**

Na de 2e dienst willen we,  
onder het genot van soep, broodjes  
en drinken, gezellig samen het  
nieuwe jaar ingaan.

De 1e en 2e dienst zullen hierdoor  
aaneengesloten plaatsvinden  
van 09.30u t/m 11.30u.

**WELKOM!**

Lichtstraaltje:

*Als God wegen wijst, zijn ze ook begaanbaar.*

### GASTSPREKERS 2016:

Maand	Datum:	Gastspreeker:	Woonplaats:
2017 Januari	15-01-2017	Tieme Westerduin	Nunspeet Thema: Gods hart voor recht!
Januari	29-01-2017	Wilbert Luimes	intern spreker
Februari	12-02-2017	Timo Simmering	intern spreker
Maart	05-03-2017	Willem Jansen	Dinxperlo
Maart	12-03-2017	Jaques Brunt	?
Maart	26-03-2017	Ds. Bikker	Aalten
April	02-04-2017	Jan Simmering	Varsseveld
April	23-04-2017	Bert Beking	intern spreker
Mei	07-05-2017	Philip Nunn	Eindhoven



Te koop bij de FAKKEL:  
agenda's, dag/week kalenders, dagboeken voor het nieuwe jaar 2017

**OPROEP! OPROEP!**

Oudejaarskrant Meiberg 2066

Afgelopen dagen ontdekte ik plotseling dat ik nog een jubileum had te vieren. September j.l. was het 50 jaar geleden dat ik gestopt ben met roken. Ik ben daar nog steeds dankbaar voor. Ik had het mijn moeder op haar sterfbed beloofd. Ik rookte destijds Caballero sigaretten (zie afbeelding):

Pakjes van 25 stuks, 1,5 pakje per dag!! Als ik toen niet gestopt was, was nu de stoel waarop ik zondags zit, niet bezet!



Goede voornemens:

1 januari is de datum waarop veel mensen willen beginnen met goede voornemens. Nu het nieuwjaar is, wil ik iedereen die nog rookt oproepen te stoppen. U krijgt daar veel voor terug: betere gezondheid en uithoudingsvermogen en minder kans op een enge longziekte.

Financieel is het ook voordeliger. Ik rookte 1,5 pakje van F.4,75 per dag. Dit was per jaar  $365 \times 1,5 \times f.4,75 = Fl. 3900$  per jaar.

Als je nu stopt met een sigarettenprijs van €6,50 per pakje van 20 stuks geeft dit een voordeel van  $365 \times €9,75$  per jaar. Over 50 jaar €177900,-. Als u dit bedrag op een bankrekening zet met 2% rente is het over 50 jaar verdubbeld, bij rente op rente € 350000,-. U beschikt dan over een vermogen van €350000,-. Hierbij komt nog het voordeel van stijgende tabaksprijs en een hogere rente, plus een betere gezondheid en uithoudingsvermogen.

U kunt dan deze oproep herhalen in 'Het Meibergblad' van december 2066'

Jan Huinink

**Van AladnaFM kregen wij deze oproep:**

Inderdaad is het een feit dat Christiaan Eppink om gezondheidsredenen zijn (vele) werk bij AFM moest beëindigen. Daardoor zijn wij een technicus kwijt, maar ook een belangrijke medeorganisator van o.a. de kerkdiensten.

Hij was lange tijd de enige, die elke week, een aangeleverde opname van een dienst "uitzend klaar" maakte. Hij zorgde er voor dat de uitzending precies paste tussen het nieuws van 18.00 uur en die van 19.00 uur. Tot nu toe hebben wij nog geen opvolger voor hem gevonden, met als gevolg dat momenteel geen diensten worden uitgezonden.

Heel graag willen wij die uitzendingen zo spoedig mogelijk weer hervatten. Wat dat betreft, wees gerust, ook jullie diensten zenden wij heel graag uit!!!

Maar... waar woont die technicus die dat wil verzorgen??? Wij hebben hem / haar nog niet gevonden....

Misschien is er iemand binnen "de Meiberg" die dit klusje graag wil verzorgen en alleen wacht op de vraag: "Wil jij dat doen?"

" Héél graag rekenen op jouw / op jullie medewerking in dezen!

Alvast bedankt!!!

Hartelijk groetend, Jan Lensink

Geheugensteuntje van de

**Lokaal commissie**

Beste allemaal,

Wij zijn allen met een nieuw jaar begonnen die ook weer wat (financiële) verplichtingen heeft. Eén ervan is bijvoorbeeld de vaste jaarbijdrage. Hieronder heb ik nog even weer de benodigde bankgegevens vermeld.

Meer informatie over de 'vaste (minimale) bijdrage voor 2017 is te verkrijgen bij mij als penningmeester.

Bankrekeningnummer: **NL85RABO0300216726** van

Stichting Ons Vergaderlokaal, o.v.v. vaste bijdrage.

Met vriendelijke groet, Namens de Lokaalcommissie, Michel Wikkerink, Penningmeester







## Valt er nog wat te vieren?

ideeën voor een  
kaartje



1 januari : Annie Brethouwer-Smit  
 5 januari : Jolande Lindeman-Fles  
 12 januari : Jannie Brethouwer-Seinhorst  
 12 januari : Nanny Westerveld-Sloetjes  
 16 januari : Ben Lindeman  
 17 januari : Hannie Hoefman-Arentsen  
 21 januari : Marten Jonker

23 januari : Bert Beking  
 24 januari : Rhodé Beking-Luimes  
 26 januari : Rob Peeters  
 28 januari : Ineke Boonk-te Slighte  
 29 januari : Marie-Marthe Kamangu  
 4 februari : Wilco Liefink  
 Allen van harte gefeliciteerd en alvast een fijne  
 dag toegewenst!

### Nieuwjaar 2017

Alweer een jaar, wat gaat het snel  
 Ge voelt het niet maar het is er wel  
 de dagen gaan zo snel voorbij  
 en komen soms te traag voor mij  
 We trachten maar en kijken uit  
 Naar al datgeen nog komen moet  
 We staan niet stil almaar vooruit  
 En niets dat ons nog stilstaan doet  
 En soms moeten we eens stoppen  
 Een trein laten passeren  
 We nemen dan de volgende wel  
 Je moet maar eens proberen  
 Want voor je 't weet is 't weer nieuwjaar  
 En sta je weer met wensen klaar  
 De voornemens die vliegen rond  
 We gaan weer veel beloven  
 Maar houd je voeten op de grond  
 Je komt het wel te boven  
 Mijn voornemens vertel ik niet  
 Mijn wensen geef ik door  
 En Ik krijg maar één glimlach terug  
 Daar doet een mens het dan weer voor?

### Kopieën verslag Gemeenteavond

Voor degenen die kopieën willen van het verslag van de  
 gemeente-avond en niet willen knippen in dit blad, zijn  
 een paar extra sets afdrucken gemaakt. Zij liggen op de  
 tafel achterin het lokaal. Als ze op zijn, geef dan een  
 seintje!



### GEBED & ZORG



- Dat wij in onze gebeden denken
- aan de ouderen die vaak eenzaam in de bejaarden-  
en verpleegtehuizen verblijven
  - aan de ouderen die nog thuis zijn.
  - aan de zieken, jong en oud.
  - aan de alleenstaanden.
  - aan de broeders en zusters die werken voor de  
Heer in binnen- en buitenland.
  - aan de slachtoffers van oorlog en natuurrampen en
  - aan de mensen die hen de helpende hand bieden.
  - aan mensen die van de Here Jezus getuigen  
d.m.v. muziek en zang etc.
  - Alle asielzoekers en vluchtelingen.
  - De Lijdende Kerk
  - Jenny Wagterveld / Joke Krieger Koeweide
  - Jo Luesink/Jo Stoelhorst
  - Marten en Sandra Jonker en kinderen
  - De Gemeente De Meiberg.
  - Ina Rutgers
  - Israël, Gods land en volk
  - Gertjan & Esther. Zie hun nieuwsbrief
  - Open Doors.
  - Bewaring en danken voor onze gezinnen
  - Diverse lezingen en bijbelkringen
  - Jongerenwerk binnen de Meiberg
  - En vele anderen.....

Laat eens wat van je horen...



## Nieuws uit De Leidende Kerk

### Mexicaanse overheid ontkent verbanning duizenden christenen

Mexico – In veel staten in Mexico zijn duizenden evangelische christenen om hun geloof weggejaagd uit hun dorpen. Het probleem bestaat al tientallen jaren maar escaleert nu. In de afgelopen vijf jaar zijn 287.000 christenen verbannen. De Mexicaanse overheid ontkent echter dat dit het geval is.

Pedro Faro Navarro, directeur van een bureau voor mensenrechten, beschuldigt de regering van Mexico van het bagatelliseren van dit probleem. De overheid houdt geen statistieken bij en ontkent dat mensen gedwongen worden te vluchten. Maar de Mexican Commission for the Defence and Promotion of Human Rights beweert dat 287.000 Mexicanen in de laatste vijf jaar moesten vluchten. Het gaat om mensen die tot bekering zijn gekomen en naar evangelische kerken zijn gegaan.

Navarro is van mening dat het om mogelijk één miljoen mensen gaat. "Veel families moesten hun huizen ontvluchten en niemand bekommert zich om hen", zegt Navarro. Al deze mensen hoorden bij de zogenaamde 'traditionele kerk'. Het gaat om kerken waar een vermenging van katholicisme en inheems heidendom ingang heeft gevonden. Er worden offers aan goden gebracht en leden moeten meebetalen aan heidense festivals. Plaatselijke leiders hebben naast politieke belangen ook economische belangen om deze godsdienst in ere te houden. Mensen die afscheid nemen worden door hen en de dorpsgemeenschappen vervolgd, mishandeld en verbannen.

In januari werden dertig personen verbannen uit Tuxpan de Bolaños, in het westen van het land. Ze werden beschuldigd van het evangeliseren en zouden een bedreiging voor de oude tradities zijn. Ze werden verdreven naar een plek op 50 kilometer afstand. In de afgelopen elf maanden verhuisden ze drie keer. Terugkeer naar hun huizen is uitgesloten.

Volgens Navarro spelen deze problemen in ieder geval in de staten Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz en Jalisco. Hij vervolgt: "Maar ik kan garanderen dat deze problemen door het hele land voorkomen."



## ISRAËL Gods land en volk



### JOODSE FEESTDAGEN



### Toe Bisjevat (Bomenfeest) zaterdag 11 februari 2017

Met Toe Bisjevat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjevat (ook: Tu Bishvat of Toe Bisjwat) 'de 15e Sjevat'. Deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana La'ielanot).

Oorspronkelijk was deze dag belangrijk bij de toepassing van de wetten over het afdragen van oogst aan de Tempel.

Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het is de gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten! In Israël worden op Toe Bisjwat vaak bomen geplant door schoolkinderen.

Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjwat te bidden voor een goede en mooie Etrog (citrusvrucht) voor de komende Loofhuttenfeest.





# Collectes



=JANUARI=

VOOR DE

# VOEDSELBANK

Regio Aalten

## JONGERENWERK NEXT-HEARTBEAT-20+

START:

Zondag 8 januari

Thema:

**EEN NIEUW JAAR!**

&

Zondag 22 januari

thema:

**GROEPSDRUK?!**

WELKOM! Vanaf 18:30 - 20:15 uur

## DROPPING

Zaterdag 28 januari

is er weer een dropping voor iedereen die zin heeft mee te doen. Dit samen met Spoorzicht Winterswijk. Na de dropping is er lekkere erwtensoep!!

Binnenkort  
(vanaf begin  
januari) kun je  
je opgeven op  
het magneet-  
bord in de hal.



### Zang- en ontmoetingsdienst

Zondag 5 februari 2017

Zelhem 'De Brink'

Stationsplein 12

Stichting De Opdracht

Spreker: ds. A. Treuren

Aanvang: 16.00 uur



### Belangrijk

Het is op het moment behoorlijk koud buiten. Tijdens deze koude dagen hebben vogels behoefte aan energierijk voedsel, zoals vogelpindakaas, zadenmixen met zonnebloempitten, vetbollen en andere vetproducten.

Dit hebben ze nodig om vetreserves op te bouwen. Zo blijven ze warm tijdens de lange, koude nachten.



2024



## Efeze - Hemelburgers op aarde Appèldiensten met Willem J. Ouweneel

Op zondagavonden  
Zingen vanaf 18.40 uur  
De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur Koffie na afloop  
Parkeren: schoolterrein: Prof. Röntgenstraat

11 september 2016	1. Alle geestelijke zegen (Ef. 1:1-14)
9 oktober 2016	2. Leven uit de dood (Ef. 1:15-2:10)
6 november 2016	3. Het geheim van de gemeente (Ef. 2:11-3:4)
4 december 2016	4. Het diepste gebed (Ef. 3:5-21)
8 januari 2017	5. De opbouw van de gemeente (Ef. 4:1-19)
12 februari 2017	6. Het leven van de nieuwe mens (Ef. 4:20-5:13)
12 maart 2017	7. Het christelijk huwelijk en gezin (Ef. 5:14-6:4)
9 april 2017	8. De geestelijke wapenrusting (Ef. 6:5-24)

## BEDANKT

Graag wil ik iedereen bedanken voor al de vele kaarten, telefoontjes etc. die ik de afgelopen tijd tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Geweldig!!

Ook wil ik jullie bedanken voor de mooie bos bloemen die Gerhard en Rinie mij kwamen brengen namens De Meiberg naar aanleiding van mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Nogmaals bedankt,  
Jan Brethouwer.



Zo zag het eruit, maar dan in kleur.

## Heerlijke oliebolletjes

Wij moesten hier doorgeven dat de oliebolletjes van afgelopen zondag door **Anja Nahuis & Janneke Fles** zijn gebakken. De bolletjes waren van bijzondere kwaliteit en vorm. Heerlijk om van te smullen!!



Ook **zr. Lien Arentsen** wil iedereen bedanken voor de vele kaarten die zij mocht ontvangen tijdens de afgelopen feestdagen.



Lieve Meibergers,  
Gistermorgen Wouter weer teruggebracht naar Ermelo, afsluiting van een hectische maand december 2016. Allemaal nog hartelijk dank voor uw gebed, kaartjes telefoontjes, mailtjes teveel om op te noemen. Ook voor het kerststukje dat ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.  
Fam. Huinink Zelhem.

## In het zonnetje gezet....

De vorige maand heeft Gerrard Remmelink **zr. Lien Arentsen** in het zonnetje gezet, dus was Lien deze maand aan de beurt om iemand te kiezen. Toen wij van de week benieuwd waren en vroegen naar haar keus, bleek ze griepig te zijn. Eigenlijk helemaal niet in de stemming om op dat moment een keuze te maken. Daarom hebben wij besloten haar een herkansing te geven in het februari-nummer.



## CRYPTISCHE PUZZELWOORDEN



**Oplossing vorige keer: Maria** (Moeder en dochter)

Ma is moeder en Ria is een meisjesnaam. En daarom is zij dus een dochter. Samen vormen ze de naam Maria. In december, rond kerst, wordt haar naam veel genoemd. Of één van de Maria's uit de Bijbel ook een dochter Ria heeft weten we niet; hoewel ik die naam niet zeer met Bijbelse tijden associeer.

Voor wie regelmatig de puzzel uit De Gelderlander maakt, zou deze opgave bekend voor moeten komen. Want daar heb ik deze uit overgenomen. En dat brengt mij tevens op een wat trieste opmerking. Het aantal namen waar goed een cryptische omschrijving bij te verzinnen is, begint wat uitgeput te raken. Dus probeer ik de opgaven maar iets ruimer aan te pakken, met een korte omschrijving.

**Nieuwe opgave:** Mijn naam is mijn bestemming. Keer je mij om dan draai ik rond. Wie ben ik? (3).

Succes ermee!! Gerrard



## Hallo, mijn naam is Kerk

*Hallo mijn naam is kerk,*

*Ik weet zeker dat je veel over mij hebt gehoord.*

*Ik heb namelijk geen tekort aan critici.*

*Misschien heb je gehoord dat ik het volgende ben:*

Vervelend  
Oppervlakkig  
Goedkoop  
Een verspilling van tijd

*Je hebt gehoord dat de kerk vol zit met :*

Hypocrieten  
Clowns  
Hebzuchtige mensen  
Zelfingenomen mensen.

*Misschien heb je me eerder bezocht en het volgende ontdekt :*

Vreselijke muziek  
Lelijk gezang  
Oppervlakkige prediking  
Vervelende mensen

*Misschien had je me nodig en was ik:*

Te druk  
Bezig met mezelf rechtvaardigen  
Was ik brak  
Of te blind

*Misschien ben je naar de kerk gekomen en was ik:*

Te ver van je huis  
Veeleisend  
Saai  
Wel erg bezorgd

*Misschien heb je geprobeerd om mij te dienen  
maar was ik bezig met :*

Vergaderen  
Commissies  
Team-building  
Bureaucratie

*Misschien heb je de kerk verlaten en was je verbaasd  
dat niemand je:*

Opmerkte  
Je nog eens uitnodigde  
Je verzorgde  
Of je een berichtje stuurde

*Misschien heeft dit erin geresulteerd dat je:*

Negatief over mij sprak  
Zweerde om nooit meer terug te keren  
Stelde je dat je me toch niet nodig hebt  
Denkt dat je het zonder mij ook wel redt

*Als dit waar is dan heb ik iets te vertellen:*

Het spijt me  
Ik heb het verpest  
Ik maakte een grote fout  
Ik was verkeerd bezig

*Maar vergeet niet dat ik mezelf nooit heb omschreven als:*

Perfect  
Vlekkeloos  
Compleet  
Gearriveerd

*Mijn naam is kerk. Ik ben niet blij met het:*

Hypocriete  
Het droge  
Het oppervlakkige  
Het eigengerechtigde

*Ik ben blij met de:*

Oprechte  
Hartstochtelijke  
Vergevingsgezinde  
Onbaatzuchtige

*Ik kan mijn deuren niet sluiten voor de mensen die je:*

Boos maken  
Je een ongemakkelijk gevoel geven  
Ongeduldig maken

*Om ons in één ruimte te krijgen werd Christus*

Belachelijk gemaakt  
Geslagen  
Gedood  
En stond Hij op uit de dood

*Dat is veel erger dan:*

Verveeld te zijn  
Je ongemakkelijk te voelen  
Of genegeerd  
Of beschaamd

*Dus waarom kom je niet terug naar de kerk en*

*laat je de mensen in wie je teleurgesteld raakte je alsnog:*

Uitdagen  
Verscherpen  
Versterken  
Vernederen

*Ik kan u niet beloven dat ze geen fouten zullen maken.*

*Want weet je, de kerk is niet:*

De hemel  
Het paradijs  
Het Beloofde Land  
Of de hemelse stad

*Kom terug.*

God wil je terug.  
Het lichaam van Christus heeft je nodig.  
De wereld je getuigenis.  
Je hoort hier.

*Hallo,  
mijn naam is Kerk.*

Ik mis je.

Ik hou van je.

Het spijt me.

*En ik kan niet wachten je  
weer te zien.*



*Dag allemaal*

*Als oudsten zijn we best vaak bezig met zaken betreffende de gemeente Meiberg.*

*We beseffen ook dat dit lang niet altijd zichtbaar is en dat hoeft natuurlijk ook niet.*

*Maar.... we willen ook graag zo open mogelijk zijn en zodra dit niet over persoonlijke zaken gaat is dit ook heel erg*

*belangrijk en nodig zodat het zichtbaar is dat er niets geheim is aan alles wat wij doen of mee bezig zijn.*

*Meestal hebben we tijdens de gemeente vergaderingen een hoofdstukje met mededelingen over waar wij zoal mee bezig zijn maar vaak zit er dan toch wel een langere tijd tussen, dus dachten we op deze manier even iets te vertellen over waar wij zoal mee bezig zijn.*

### **Waar houden wij als oudsten ons mee bezig? Jan L.**

.....Als we kijken naar de toekomst van de Meiberg en over hoe wij oudsten denken hoe wij leiding zouden moeten geven aan deze gemeente voelden wij al langere tijd onze behoefte om ruggespraak te kunnen houden met mensen die meer ervaring hebben op dit gebied.

Op een heel wonderlijke manier zijn we in contact gekomen met br. O Bottenbly, na een gesprek met hem bood hij aan om iets voor ons te willen betekenen, hij wilde graag ons coachen en advies geven en zijn ervaring met ons delen.

Dit betekent zeker niet dat wij een tweede Belhel gemeente worden, wij denken te mogen blijven wie we zijn met de waarden die we uit onze oorsprong hebben ontvangen. Wij maken daarom nog steeds dankbaar gebruik van hem en hebben dan ook met regelmaat gesprekken met hem. De laatste keer hebben we samen met de jeugdleiders met hem gesproken. En in januari wordt er een vervolg aan onze contacten gegeven en kijken we samen naar onze voortgang.

Hieruit komen natuurlijk verschillende adviezen waar wij samen heel veel aan hebben.

Eén van de zaken waar wij heel erg mee bezig zijn geweest was de vraag van hem of en waar wij onze afspraken die ooit gemaakt zijn ergens vermelden, ook de vraag hoe verantwoordelijkheden binnen de gemeente liggen was voor ons confronterend, wij Meibergers hebben n.l. niets vast liggen.

Verder was het volgens hem belangrijk onze kernwaarden vast te leggen zodat wij daar altijd op terug kunnen komen en ons allemaal ook zekerheid biedt waardoor wij, voor ons allemaal belangrijke Bijbelse waarden vast kunnen / mogen houden. Over het laatste, de kernwaarden van de Meiberg, hebben we inmiddels twee goede gemeente vergaderingen gehouden.

U zult begrijpen dat als we dit allemaal zo zeggen dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

Inmiddels zijn we begonnen met te beschrijven wie wij als gemeente willen en volgens onze visie zouden moeten zijn en waar verantwoordelijkheden liggen of zouden moeten liggen. Ook voeren we gesprekken met de lokaal com. en dan gaat het over dezelfde vragen.

We zien allemaal dat de laatste tijd het aantal bezoekers toeneemt en ook het jongeren werk ondergaat een enorme groei en zien we ook daar dat God zijn zegen geeft. Maar dit vraagt van ons allemaal ook verantwoordelijkheid visie en nadenken hoe wij hier samen mee om kunnen en mogen gaan ook in praktisch opzicht.

Inmiddels gaan we samen met de commissie gastsprekers kijken hoe wij onze kernwaarden kunnen benadrukken, ook in onze diensten.

Bijvoorbeeld, als wij zeggen dat de Here Jezus op 1 staat dan willen we graag dat dit op een voor ons allemaal begrijpelijke manier uitgelegd wordt, dit kan uitstekend in een thema dienst zodat dit ook zichtbaar is/wordt in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven.

Hier zien wij dat God ons rijk zegent met jongere broeders die ons hierover kunnen vertellen tijdens onze diensten. Wij denken dat in alles iedereen zijn / haar eigen verantwoordelijkheid heeft in de gemeente, en dat willen we graag stimuleren.

En wat het komende jaar betreft mogen we uitzien naar de komst van onze Heer Jezus, als we om ons heen kijken en alle onzekerheid en geweld /vervolgving van christenen zien dan is dat moment nog nooit zo dichtbij geweest, en wij hopen en bidden dat als Hij nog niet komt, wij kunnen zeggen dat "De Hand die de maan en de sterren creëerde zal ons houvast en leiding geven", dit geldt voor ieder van ons persoonlijk maar ook voor ons als gemeente Meiberg.

We hopen deze manier van communiceren met enige regelmaat te herhalen en u zo op de hoogte te houden over wat er zoal speelt binnen de Gemeente van Christenen de Meiberg en waar wij oudsten ons mee bezig houden.

Wij wensen alle mensen die betrokken zijn bij de Meiberg een gezond en vooral gezegend 2017

Namens de oudsten een hartelijke groet.



**'Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!'**

Jozua 24 vers 16

Lieve mensen,

De jaarwisseling is altijd weer een bijzonder moment. Een mijlpaal.

Je staat even stil en kijkt terug op het afgelopen jaar.

Wat je daarin hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar ingaat.

Dankbaar... Gelukkig...

Of bezorgd... Verdrietig...

*Ook Jozua had een mijlpaal bereikt.*

*Zijn taak zat erop.*

*Hij had Gods volk in het beloofde land geleid.*

*Eindelijk was er rust gekomen.*

*Jozua wist dat zijn einde naderde.*

*Hij riep het volk bijeen om nog één keer met hen te praten.*



*Het was een indrukwekkend samenzijn.*

*Jozua blikte terug op alle grote dingen die God voor zijn kinderen had gedaan.*

*Hij wees ze erop dat God zélf voor hen gestreden had!*

*Hij had wonderen gedaan om hen te beschermen tegen ontberingen en gevaren.*

*Wat had God trouw voor hen gezorgd!*

*Maar Jozua keek ook naar de toekomst.*

*Deze mijlpaal betekende niet dat alles klaar was.*

*Er was nog veel werk te doen.*

*Nog niet alle vijanden waren verdreven uit hun woongebied.*

*Jozua bond de mensen op het hart om God trouw te zijn.*

*Anders zouden ze ongelukkig worden.*

*'Nu jullie in het beloofde land wonen, moeten jullie onvoorwaardelijk voor God blijven kiezen. Wees Hem voor altijd toegewijd!'*

*En dan spreekt Jozua de mooie bekende woorden uit:*

*'Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!'*

*Jozua heeft zijn keuze gemaakt!*

*Met heel zijn gezin, met alles wat hem is toevertrouwd, wil hij God dienen.*

*God, die altijd zo trouw voor hem heeft gezorgd.*



**'Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!'**

Lieve mensen, wat is het mooi om deze belofte aan God uit te spreken aan het begin van dit nieuwe jaar.

Als we terugkijken naar het verleden, dan zien we immers wat God allemaal voor ons heeft gedaan.

Hij was er altijd en zorgde voor ons. Hij hielp ons door moeilijke momenten heen.

Hij is zo liefdevol en trouw!

Er zijn tienduizend redenen om onvoorwaardelijk voor Hem te kiezen!

Wat zouden we moeten zonder God?

Hij, die in het verleden voor ons zorgde, zal ook in 2017 met ons meegaan.

Ik wens jullie allemaal Gods zegen toe voor het nieuwe jaar.

Jan Luimes