

► Heartbeat (15 - 18 jaar)

Voor tieners die naar het voortgezet onderwijs gaan en/of de leeftijd hebben van 15 t/m 18 jaar worden er jeugdavonden georganiseerd.

Heartbeat.

Gods hart klopt voor jou!

Wij willen dichtbij God komen om meer over zijn Zoon Jezus te weten te komen. Wij weten dat Hij bestaat, maar willen Hem zo ontmoeten dat wij Zijn hart horen kloppen. Samen op zoek in de Bijbel naar wie Hij voor ons wil zijn.

► Jongerengroep (18+ jaar)

Voor de oudere tieners wordt er een apart programma aangeboden.

Jongeren hebben vragen, en willen samen leren en kijken van; wat zegt de Bijbel.

► Interkerkelijke avonden/2 B Free

Twee keer per jaar in april en november worden interkerkelijke avonden georganiseerd voor tieners van 12 – 16 jaar. Onderdelen zijn o.a. een aansprekende spreker, een mooie band en ontmoeting.

Onderstaande oudsten willen u graag te woord staan.

| | | |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Jan Luimes | tel. 0543 471822 | a.j.luimes@kpnmail.nl |
| Wim Jansen | tel. 0543 538818 | wimhildien@kpnmail.nl |
| Johan Buunk | tel. 0314 641562 | ejohbuunk@hetnet.nl |
| Bert Beking | tel. 0543 477571 | b-beking@kpnmail.nl |

Samenkomsten

Zondag:

9.30 uur: Aanbidingsdienst met avondmaalsviering

11.00 uur: Woordbediening



'De Meiberg'

Meiberg 23-1 te Aalten

Secretariaat:

Varsveldsestraatweg 42a, 7122 CD Aalten

Tel: 0543-538818

website: www.meibergaalten.nl

email: secretariaat@meibergaalten.nl

'De Meiberg'

Gemeente
van christenen
in Aalten



► Wie zijn wij?

Wij zijn een groep christenen die elkaar ontmoeten in het gebouw 'de Meiberg' in Aalten. Als gemeente van christenen 'de Meiberg' zijn we een klein deel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Wij zijn leden van het huisgezin van God, en zo met Jezus Christus als Hoofd, met elkaar verbonden als broers en zussen. Wij vormen met elkaar een huis waar God in de Geest woont.

► Wat geloven wij?

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is; dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is; dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu leeft. Door dit geloof zijn we uit genade, die niets kost, kinderen van God geworden. Wij geloven dat de bijbel, van kaft tot kaft, Gods Woord is en dat de Heer Jezus Christus het geopenbaarde Woord van God is.

► Wat is ons verlangen en onze roeping?

Als leden van het huisgezin van God zijn we met de Heer en met elkaar verbonden. Als gemeente willen we elkaar de ruimte bieden om met elkaar te leven vanuit de ware Bron, de Heer Jezus Christus, zodat we zelf ook tot een bron worden en anderen hiermee kunnen dienen. Ons verlangen is dat we de Heer en elkaar meer liefhebben, naar elkaar omzien en zorg voor elkaar hebben zodat de wereld kan zien dat we een eenheid zijn en daarmee de Heer wordt verheerlijkt. We willen niet dat we naar onze eigen verlangens leven, maar dat Gods wil meer zichtbaar wordt in ons. Als gemeente van Jezus Christus zijn we zijn bruid en verlangen we naar de wederkomst van Jezus Christus. Door middel van het ontwikkelen en stimuleren van de genadegaven van de Geest willen we bijdragen aan de opbouw van het lichaam en huisgezin van God met als doel om meer op Hem te gaan lijken; in liefde, dienstbaarheid, geduld en volharding en in Zijn missie: getuige zijn van Hem in de wereld om ons heen.



► Samenkomsten

Centraal in onze samenkomsten staan het avondmaal, het onderricht uit Gods Woord, het gebed.

Aanbidingsdienst en Woorddienst

Elke zondag komen we samen om de Heer en elkaar te ontmoeten. Door met elkaar te zingen, te bidden, avondmaal te vieren, persoonlijke getuigenissen te delen, etc willen we als priesters God dienen en eren om wie Hij is en wat zijn Zoon voor ons gedaan heeft. Kenmerkend voor onze gemeente is het feit dat wij wekelijks het avondmaal vieren en daarmee de dood en opstanding van onze Heer verkondigen. Ons uitgangspunt is dat de dienst wordt geleid door de Heilige Geest. De diensten kennen geen vaste voorafbepaalde liturgie, maar diverse vrijwillige persoonlijke bijdragen zoals het opgeven van een lied, uitspreken van een gebed, delen van een bijbeltekst of persoonlijk getuigenis. Na de koffiepauze waarin ontmoeting met elkaar centraal staat, stellen we het onderricht uit Gods levende Woord, de bijbel, centraal. Wij geloven dat het openen van de bijbel ons troost geeft, opbouwt, vermaant, zodat de Heer Jezus Christus wordt geopenbaard in ons leven.

Deelnemen aan het avondmaal?

Als u door geloof weet dat u een kind van God bent en u Jezus Christus kent als Verlosser en Heer, en streeft de wil van God, geopenbaard in Zijn Woord, te doen, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal!

Samen bidden

Elke woensdagavond, behalve de eerste woensdagavond van de maand (want dan zijn de huiskringen gepland) komen we samen om te danken en te bidden. We bidden voor zieken, persoonlijke noden, de gemeente, en de wereld om ons heen.

Bijbelbespreking

Tweewekelijks wordt een interactieve Bijbelbespreking gehouden aan huis om samen Gods Woord te onderzoeken.

Huiskringen

Elke eerste woensdag van de maand komen we samen in huiskringen. Hier worden actuele onderwerpen of thema's behandeld en persoonlijke belevenissen gedeeld. De bijbel is daarbij onze leidraad.

► Kinderwerk- en jeugdwerk

Het behoeft geen uitleg dat het jeugd- en kinderwerk van groot belang is. Graag willen we kinderen vertellen over de liefde van God; dat God een plan met hun leven heeft. We willen hen graag de ruimte geven om te leren leven vanuit de ware Bron; de Heer Jezus Christus. Alleen dan kan je een leven leiden zoals God het bedoeld heeft.

► Crèche (0 - 4 jaar)

Elke zondag worden de kleinsten tijdens de Aanbidingsdienst opgevangen in de crèche.

► Parels en Schatgravers (4 – 12 jaar)

Voor kinderen van de basisschoollleeftijd is er tijdens de Woorddienst een alternatief programma. Kinderen uit onderbouw van de basisschool gaan naar 'Parels'. Kinderen uit de bovenbouw naar 'Schatgravers'.

Parels; dit geeft de grote waarde aan hoe God naar je kijkt, een parel in Gods hand.

*Schatgravers; samen op zoek en graven naar die bijzondere schat in de Bijbel, "Jezus".
In deze groepen staan de verhalen uit de Bijbel centraal.*

► Next (12 - 15 jaar)

Voor tieners die naar het voortgezet onderwijs gaan en/of de leeftijd hebben van 12 t/m 15 jaar worden er jeugdavonden georganiseerd.

*NEXT: Wij zijn de nieuwe generatie!
NEXT staat ook voor de volgende fase in het leven van de tieners. Een nieuwe school, nieuwe vrienden. En ook een volgende stap om een keuze te maken... de keuze om Jezus te volgen!
We willen niet alleen lichamelijk groeien, maar ook in ons geloof. De X in NEXT staat voor '10' want we zijn tieners!*