

Contactblad

'De Meiberg'



22^e jaargang 5 maart 2017 nr3

Vrije keus

“Waar moet ik met mezelf naar toe” zingt de zanger van de band Clouseau in één van hun liedjes.

Tja, soms ben je er zo aan toe dat je het even niet meer weet en geef je lucht aan je gevoelens. Dat laatste is op zich niet verkeerd om je gevoelens uit te spreken maar daarna moet er wel een keuze komen om uit dat vervelende gevoel te ontsnappen. En zoals elke keuze is het er altijd een van God af of naar God toe. Vaak is dat heel erg duidelijk maar vaak ook vereist dat overdenking en gebed. Bepalend voor de keuze is de leidraad die je neemt. En daaruit kun je putten uit een behoorlijk aantal. Is je leidraad je zorg, je ziekte, je plaats in deze wereld, je carrière, je veilige leventje, je gewoontes, je gevoel, je zo (eigen) bevochten waarheid of verliezen die je hebt geleden en nooit weer wilt meemaken..? Al deze dingen kunnen ervoor zorgen dat we dé Leidraad in ons leven te weinig aandacht geven en dan juist verdrinken in de situatie. En al zijn we nog zo gelovig, twijfels en vragen hebben we allemaal; er is ons niets menselijks vreemd omdat we mensen zijn.

Hoe behaal je nu de overwinning op jezelf in een bepaalde situatie; want daar gaat het uiteindelijk om. Vaak willen wij de situatie veranderen in iets dat wij als overwinning aanvoelen. Grote dingen doen, de barricaden op, voor de waarheid staan...en soms de Heer voor de voeten lopen omdat het niet Zijn Leidraad is. Meestal mogen we ervan uitgaan dat de Heer Zelf in bepaalde situaties ons iets te zeggen heeft of is er beproeving waar we absoluut vallen als we Hem niet als Leidraad hebben!

Ik weet van momenten in mijn eigen leven dat het erop leek dat ik afscheid moest nemen van vier kinderen, de jongste was één, heel heftig. Mijn leidraad was de angst dat dát zou gebeuren...

Op het diepste punt ontmoette de Heer mij in de overgave van “het schaap dat stom is voor zijn scheerders”. De angst verdween en binnen een maand was de juiste arts en de juiste methode gevonden. Ogenscheinlijk door toevalligheden, maar wij wisten beter; alles was door de Heer in gang gezet. Ik mocht de taak als moeder weer op me nemen en niet alleen voor mijn eigen kinderen.

Wim verzuchtte wel eens dat er “als de deur van ons huis open ging om de kinderen buiten te laten spelen er meer kinderen binnen kwamen dan dat er naar buiten gingen”. Ik lachte erom want hiervoor had de Heer mij genezen, dit was mijn plaats en taak met de kinderbijbel, kleurplaten en limonade binnen bereik! Niet ik had de overwinning behaald maar Hij, ik moest me alleen maar overgeven aan Hem.

Albrecht Dürer heeft een prachtig schilderij gemaakt over het offerlam. Een lam dat klaarligt om geslacht te worden, het Lam van God.

In de overgave aan de wil van God behaalde Hij de overwinning.

Ik was “het even vergeten”. En Hij had het me nog zo voorgedaan...

Hildien



Hallo Allemaal,

Afgelopen donderdag werden we plotseling heel blij door Wouter z'n ontwikkeling. Voor z'n oogoperaties speelde hij veel met een puzzel. Die kon hij uren uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Na de laatste operatie kon hij dit niet meer zien en hij speelde er niet meer mee. Gisteravond tot onze verbazing ging hij naar z'n kamer, haalde de puzzel voor de dag en speelde er weer mee als voor z'n operaties. Voor ons een teken dat hij weer veel meer zag en een verhoging van de vele gebeden.

Volgende week krijgt hij nog een nieuwe bril aangemeten, aangepast aan de veranderde situatie van z'n oog-lens. Waarschijnlijk gaat hij nog meer zien als voor de operatie, een reden voor ons om dankbaar te zijn en dit met jullie te delen.

Groetjes Fam. Huinink

DE BIJBELBESPREKING
 Welkom op de maandagavond
13 en 27 maart a.s.
 bij zr. Lien Arentsen
 Aanvang 19.30 uur.
 Welkom!

**Samen bidden,
 samen zoeken.**
 Welkom op iedere 2e zondag van de maand
 in het kleine lokaal op 'De Meiberg'
 Eerstvolgende avond is op **12 maart a.s.**

Lezingen Dato Steenhuis
Thema:
21 Schoonste Messiaanse Psalmen



- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Eerste lied in de Bijbel (Exodus 15) | 08 sept 2016 |
| 2. | Kus de Zoon (Ps. 2, 8 en 16) | 13 okt. 2016 |
| 3. | Mijn God, Mijn God waarom.... (Ps.18,21 en 22) | 10 nov. 2016 |
| 4. | Mooier dan een mens (Ps. 40,41 en 45) | 08 dec. 2016 |
| 5. | Bijna verdronken (Ps. 61,68 en 69) | 12 jan. 2017 |
| 6. | Schuilen kan nu nog (Ps. 72,89 en 91) | 09febr. 2017 |
| 7. | Een eenzame mus op het dak (Ps. 92,97 en 102) | 09mrt. 2017 |
| 8. | De Priester-Koning komt (Ps, 109,110 en 118) | 13 apr. 2017 |
| 9. | Het laatste lied in de Bijbel (Openb. 15) | 11 mei 2017 |

Adres: Christengemeente Kerkhofplein 7 Dinxperlo
 Aanvang 20.00 uur Na afloop koffie Contact: an.rutgers@hotmail.com

Huiskringen

*Eerstvolgende huiskring
 is op woensdag 5 april a.s.*

**Dorien, Herman, Jasper en Tijmen
 Lindeman** zijn
 verhuisd naar
 een andere
 woning.
 Hun nieuwe
 stek is aan de
**Servatiusstraat 23 7121 EN in
 Aalten.**



ZONDAG
 2 APRIL 2017
 Aanvang 20:00, vanaf 19:30 koffie

samen
A CAPELLA
 4-stemmig zingen uit de bundels van
 Johannes de Heer & Geestelijke Liederen

Gebouw Irene
 Ratumsestraat 146
 Winterswijk

Veertigdagentijd

Het Paasfeest is in de meeste kerkgenootschappen en groepen het grootste feest van het liturgische jaar.

Met Pasen wordt gevierd dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Opstanding staat centraal in het christelijke geloof.

Het Paasfeest wordt in 2017 op 16 en 17 april gevierd. De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd. Een groot feest kan pas dan echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan.

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.

GASTSPREKERS 2017:

Maand	Datum:	Gastspreeker:	Woonplaats:
Maart	05-03-2017	Willem Jansen	Dinxperlo
Maart	12-03-2017	Jaques Brunt	Ablasserdam
Maart	26-03-2017	Ds. Bikker	Aalten
April	02-04-2017	Jan Simmering	Varsseveld
April	23-04-2017	Bert Beking	intern spreker
Mei	07-05-2017	Philip Nunn	Eindhoven



Thema van Jan Simmering is Johannes 1: Het Woord is vlees geworden (n.a.v. kernwaarde 2 Gods Woord liefhebben)

=BOEKENTIPS=



"BACKSTAGE"

Kees Kraayenoord

Backstage

Met vallen en opstaan Gods liefde tegemoet

Backstage kom je niet zomaar. Daarvoor heb je een speciale uitnodiging nodig, compleet met polsbandje of badge. Dit boek biedt je de kans dáár te komen waar een artiest normaliter niemand wil toelaten: in zijn eigen domein. Daar zie je hoe hij 'echt' is. Zou dat 'backstage' anders zijn dan 'on stage'?

Kees Kraayenoord beschrijft in dit boek dat hij in het 'echte leven' vaak anders was dan wat hij als aanbiddingsleider liet zien. Maar daar kwam hij niet mee weg, want God zoekt echte aanbidders. Mensen die niet alleen voorgaan in het zingen en spelen, maar ook in een leven van aanbidding, hoe gebroken en onvolmaakt zo'n leven ook is.

'Ik hoop dat dit boek je bemoedigt in je leven met God. Dat je mijn kwetsbaarheid en gebrokenheid ziet, maar ook dat je inziet dat je jezelf niet moet afwijzen en vooral Jezus moet blijven volgen. Hij houdt van je.'

Kees Kraayenoord



"Dochters van de kust"

Lynn Austin

'Dochters van de kust' van Lynn Austin: een prachtige familiesaga.

Holland, Michigan, 1897. De Nederlandse immigrante Geesje de Jonge blikt terug op haar aankomst in Amerika, vijftig jaar geleden. Diep verborgen gevoelens en herinneringen komen boven, zoals die aan haar ware liefde.

Verderop neemt de 22-jarige Anna Nicholson een kamer in een luxe resort om de breuk met haar verloofde te boven te komen. Een storm roept herinneringen op aan een oude nachtmerrie uit haar kindertijd, en doet haar twifelen aan haar toekomst dromen. Ze raakt bevriend met een student die wat bijverdient in het hotel en stort haar hart bij hem uit. Zowel Geesje als Anne heeft geen idee van de verrassing die hun te wachten staat voor het einde van de zomer.

Van Lynn Austins historische romans zijn in Nederland inmiddels zo'n 400.000 exemplaren verkocht. Ze schrijft het liefste verhalen over meerdere generaties vrouwen. Eerder schreef ze in dit genre onder andere 'Eva's dochters' en 'De boomgaard'.



CD-Album Johannes de Heer liederen door Joke Buis

De liederen uit de Johannes de Heer-bundel spelen een grote rol in het leven van Joke. Als kind bezocht Joke een evangelische gemeente in Den Haag waar deze liederen werden gezongen. Haar opa was daar organist. Maar het is niet bij nostalgie gebleven. Deze liederen hebben Joke tijdens haar tienerjaren op een opmerkelijke manier gesteund. En tot op de dag van vandaag duiken deze teksten en melodieën geregeld op in haar hoofd en hart. In de zomer van 2013 was dit voor Joke aanleiding om het Johannes de Heer-project te starten.



CRYPTISCHE PUZZELWOORDEN

Oplossing vorige keer:

Bijbel (Het zoemt en het rinkelt.) Bij zoemen en bellen wordt al gauw gedacht aan iets gedacht dat de aandacht vraagt. Maar dit keer is het een bij die zoemt en een bel die rinkelt. Samen vormt dat het woord Bijbel.

Nieuwe opgave: Met dit type auto naar binnen gaan. (4) Hint: één van de eerste personen uit het Oude Testament.

Gr. Gerrard Rammelink

Nieuws uit de moslimwereld De Lijdende Kerk

Kerk slachtoffer van gevechten

CAR – Duizenden christenen in Bangui, de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), zijn gevlucht voor gevechten tussen moslimgroeperingen. Eén pastor is daarbij om het leven gebracht.

De gevechten in Bangui begonnen nadat MINUSCA-strijders in een gevaarlijke wijk patrouilleerden en daar twee concurrenten van een andere moslimgroepering doodschoten. De andere groepering, Big Man, opende het vuur op christenen omdat de MINUSCA-strijders vanuit de buurt van een kerk hadden geschoten. Pastor Jean Paul Sankagui van de Eglise du Christ en Centrafrique, kwam daarbij om het leven.

Drie kerken raakten beschadigd in de gevechten. Ook een tent die een baptistengemeente gebruikte als tijdelijke plek van samenkomst, werd in brand gestoken. De moslims dreigden dat kerken pas weer zijn toegestaan als de beschadigde moskeeën weer hersteld en in gebruik zijn.

In de Centraal Afrikaanse Republiek zijn meer conflicten gaande, soms om religieuze redenen en soms om economische redenen. Steeds meer inwoners van de CAR leven nu in vluchtelingenkampen waar de leefomstandigheden slecht zijn, zo zegt de VN.



OpenDoors

Compromis bereikt over kerkdiensten in gemeente Bogor

Indonesië – De lokale overheid en een kerk in Indonesië hebben een compromis bereikt na een slepend conflict. Na jaren gesteggel mag de gemeente weer samenkomen in het kerkgebouw. De gemeente hield jarenlang openluchtdiensten voor het presidentieel paleis in Jakarta bij wijze van protest.

De GKI Yasmin Church in Bogor, 60 kilometer ten zuiden van Jakarta heeft toch weer toestemming om samen te komen in haar gebouw. De voorwaarde is dat er op dat terrein van de kerk ook een moskee gebouwd mag worden. "We zijn blij en steunen dit voorstel van de regering", zegt

een woordvoerder van de kerk.

Het kerkgebouw in Bogor werd afgesloten door de burgemeester omdat de documenten die toestemming gaven om samen te komen, vervalst bleken te zijn door een eerdere regeringsfunctionaris. Later haalde hij als argument aan dat er geen kerk mag staan in een straat met een islamitische naam.

In december 2010 sprak een rechter van het Indonesische Hooggerechtshof het vonnis uit dat de kerk gewoon samen mocht komen: 'Dat is haar grondwettelijk recht.' Maar de burgemeester weigerde de kerk opnieuw te openen.

De strijd van de kerk om weer samen te komen in haar eigen gebouw heeft in totaal negen jaar geduurd

Datum astronomische lente 2017

Op welke datum de lente begint hangt af van welke definitie je wilt gebruiken. De meest gebruikte is de astronomische lente. De astronomische lente begint op het moment dat dag en nacht exact even lang duren. Dit moment vindt ieder jaar rond de 20e of 21e maart plaats.

In 2017 begint de astronomische lente op 20 maart om 11.28 uur.

LENTE!



Datum meteorologische lente 2017

Naast de astronomische lente bestaat er ook de meteorologische lente. Hierbij wordt vooral gekeken naar de weersomstandigheden die er gedurende het hele jaar heersen, oftewel het klimaat. Bepaald is dat ieder seizoen uit drie maanden bestaat. **De lente begint ieder jaar op 1 maart en duurt tot en met 31 mei.** Dit zijn de drie maanden die qua karakter het beste bij de lente passen.



23,24 en 25 juni gaan we op KAMP met
NEXT- HEARTBEAT en de 20+ groep!

We kijken uit naar een geweldig weekend samen in het
Scouting Gebouw in Aalten!



Collectes



=MAART=

Voor de Gaarkeuken in Oekraïne

Dag allemaal.

Zoals we al een aantal jaren gewend zijn is het doel van onze collecte voor de maand maart de **gaarkeuken van het zigeunerkamp in Moekatsjeve in Oekraïne.**

Bij de meesten van ons is dit doel wel bekend maar voor de duidelijkheid nog even het volgende:

In Moekatsjeve bevindt zich een vrij groot zigeunerkamp en hierbinnen staat een kerk welke al een flink aantal jaren geleid wordt door pastor Micha en zijn vrouw Vera. Het betreft een sterk groeiende gemeente waar God zichtbaar Zijn zegen geeft.

(Wij hebben hen een aantal jaren geleden geholpen met de aanschaf van stoelen en het lijkt er op dat ook hier op termijn weer vraag naar is.)

Vanuit deze gemeente organiseren zij voor kinderen uit dit kamp scholing en een gaarkeuken.

Een gaarkeuken, omdat over het algemeen dit kinderen zijn waarvan de ouders niet in staat zijn hun kinderen iedere dag een warme maaltijd te geven en ook de gemeente hier geen middelen voor heeft. Hiermee willen wij pastor Micha graag helpen, maar daar hebben wij middelen voor nodig.

Onze vraag/oproep is om de maartcollecte te gebruiken en ruimschoots te geven voor dit belangrijke doel.

Wat is nodig: Om 1 kind een maand lang een warme maaltijd te kunnen geven is 1 euro nodig. Als we weten dat er meer dan honderd kinderen gebruik maken van de gaarkeuken kunnen we uitrekenen wat nodig is. Iedereen alvast hartelijk dank namens alle betrokkenen.

Jan Luimes

p.s.

De eerste aanzet tot dit project werd destijds gegeven door Gudrun Bijttebier. Op dit moment verblijft Gudrun in een hospice in Warnsveld en is niet in staat dit geld zelf te brengen naar de plaats van bestemming. Zij is erg ziek en laat alle broeders en zusters hartelijk groeten. Als u een kaartje zou willen sturen dan is haar adres :

Gudrun Bijttebier p/a
Buurtzorghuis Vordenseweg 12
7231 P A Warnsveld



ISRAËL Gods land en volk



Joodse feestdagen "POERIEM"

12 maart 2017. *Poerim* (ook: *Poeriem* of *Poerem*) is een voorjaarsfeest en lijkt dan ook wel op carnaval. Het is een uitbundig en vrolijk feest.

Een andere naam voor Poerim is Lotenfeest. Die naam verwijst naar de nieuwe loten die in de lente aan bomen en struiken ontspruiten. In het Perzisch betekent poer 'lot'. Poerim is het feest van de joodse koningin Esther in Perzië. Minister Haman wilde alle joodse mensen uitroeien en hij kreeg daarvoor toestemming van de Perzische koning. Het lot zou bepalen op welke dag dat zou gebeuren. Samen met haar oom Mordechai redde koningin Esther haar volk van de ondergang. Deze geschiedenis speelde zich ongeveer 2300 jaar geleden af en staat beschreven in de boekrol Esther.

Met Poerim wordt het verhaal van Esther voorgelezen van af de boekrol in het kerkgebouw van de joodse mensen, de synagoge. Telkens als de naam van de boosaardige Haman wordt genoemd, gillen en fluiten de kinderen en zwaaien ze zo hard ze kunnen met lawaaige ratels.



Van de oudsten.....(1)

Naast onze communicatie op gemeenteavonden willen we ook regelmatig met jullie bijpraten via ons Contactblad over zaken die ons bezighouden.

We maken met z'n allen een boeiende tijd door op de Meiberg. Op vele fronten zijn ontwikkelingen. We zijn heel dankbaar voor de toename van het aantal bezoekers van onze diensten. Ook verheugen we ons in de zegeningen op het jeugd- en kinderwerk. Vele talenten worden gebundeld om samen invulling te geven aan het werk voor de Heer; om Hem te dienen en elkaar op te bouwen. Zegen en groei vraagt inspanningen op alle fronten. Als in een gemeente jaar in jaar uit eenzelfde samenstelling is, dan is de gang van zaken vaak 'vanzelfsprekend'; een half woord is genoeg om elkaar te begrijpen. Deze tijd van groei vraagt een andere aanpak. Meer afspraken en een andere communicatie. Het is niet onze gemeente, maar de gemeente van Jezus Christus zelf, waarin wij mogen werken, groeien en bloeien.

Enkele feiten:

- de gemiddelde leeftijd is flink gedaald;
- het gebouw wordt veel intensiever gebruikt; naast reguliere diensten ook jeugdwerk, voedselbank etc.
- het jeugd- en kinderwerk, muziketeam, huishoudelijke taken etc. vraagt extra menskracht en middelen;
- nieuwe deelnemers vragen om wegwijs en brengen een eigen kleur mee;
- nieuwe ideeën over de invulling van onze 2e dienst vraagt coördinatie en voorbereiding;
- de inbreng van muziek, techniek etc. is gaandeweg flink toegenomen;
- de wens om óók 'naar buiten gericht' te zijn vraagt een nieuwe oriëntatie;

Als oudstenteam voeren wij hier regelmatig gesprekken over; intern, met deelnemers en soms met christenen buiten onze gemeenschap. Over 'gemeente-zijn' kunnen we veel leren door gesprekken met andere kerken, maar ook door studie/toerusting etc.

Waar zijn we zoal mee bezig:

- Pastorale zaken komen elke maand terug; ook de actualiteit van elke dag/week vraagt aandacht.
- We proberen wat structuur aan te brengen in o.a. onze diensten. Doordat onze 2e dienst ook veel door 'gasten' wordt bezocht, is het belangrijk dat deze op tijd begint. Het evenwicht en de combinatie van diensten met vooraf bekende sprekers/onderwerpen en de traditionele 'open' diensten heeft nog wat tijd nodig. Daarnaast willen we ook graag nog invulling geven aan bijvoorbeeld missionaire- en gezinsdiensten.
- Van oudsher zijn gemeenten met een 'vergaderings-achtergrond' niet zo van vastgelegde structuren. Dat heeft zijn voordelen en nadelen. Het enige dat beschreven is zijn stichtingsstatuten waar het gaat over het beheer van de gebouwen. Natuurlijk hebben we een website, folder en visiedocument waarin beschreven wat ons doel is etc. Ook hebben we afspraken over de bijbelse status van huwelijk, doop, avondmaal etc. De laatste tijd lopen we toch wel tegen een aantal vragen aan:
 - o Hoe liggen onze gezagsverhoudingen eigenlijk?
 - o Waar zijn oudsten verantwoordelijk voor en wat verwacht de gemeente van oudsten?
 - o En mogen oudsten bogen op vertrouwen van de gemeente?
 - o Wie bepaalt welke middelen beschikbaar komen voor bijv. jeugdwerk, onderhoud, toerusting?
 - o Hoe zit het nu met de Lokaalcommissie, de Stichting Ons Vergaderlokaal en diakenen in verhouding onderling en tot het oudstenteam?
 - o Wie kan oudste of diaken zijn? En voor hoe lang?
 - o Kan iedereen die hier binnenkomt meewerken aan ons jeugd- en kinderwerk, muziketeam ... en ook andere taken? Of zijn er voorwaarden?
 - o We kennen geen lidmaatschap, maar van wie mogen we een bijdrage verwachten in welke vorm dan ook?
 - o En hoe kijken we tegen de moderne samenlevingsvormen in onze maatschappij aan?



VAN DE OUDSTEN... (2)

Allemaal begrippen waar we wel een beeld bij hebben. Maar hebben we ook hetzelfde beeld? We proberen om al deze losse zaken die ooit zijn beschreven of beschouwd samen te brengen tot 1 herkenbaar document waar in afspraken worden gemaakt over taak, verantwoordelijkheid etc. Dit proces vraagt nogal wat overleg met de diverse geledingen. We willen graag in de loop van 2017 met alle partijen tot een breedgedragen model komen. En natuurlijk is het zo dat een gemeente niet in de eerste plaats functioneert op hetgeen op papier is vastgelegd en beschreven; in tegendeel! Maar de praktijk leert ons nu dat het ook niet zonder een dergelijk fundament kan. Dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd...

Op 28 maart a.s. hopen we weer samen in gesprek te gaan op een gemeentevergadering. Hoewel de agenda nog niet vastligt zal het o.m. over de volgende onderwerpen gaan:

- Financiële verantwoording vaste bijdragen en collectiedoelen (diaconie)
- Doel van onze missie
- Afspraken rond onze diensten (thema's, inzet techniek, praktische afspraken etc.)

Met vriendelijke groeten, Wim Jansen



UPDATE van Gertjan & Esther (Bericht ingekomen 11-02-2017)

Dierbare vrienden,

Dank voor jullie betrokkenheid en gebed!

Helaas hebben we het visum nog niet binnen, ondanks dat het ons beloofd was, dat het deze week er zou zijn.

Onze man, die onze belangen behartigt bij het ministerie van Binnelandse zaken, vertelde dat het visum er eigenlijk woensdag zou zijn, maar dat het vertraagd was en vandaag, vertelde ze hem dat er type fouten zaten in de visum brief en dat hij daarom aankomende maandag maar moest terugkomen.

We zijn teleurgesteld maar hebben goede hoop dat we het visum alsnog maandag zullen krijgen. Als we het visum krijgen zijn er nog wel wat hobbels te nemen

- Laat de vliegmaatschappij ons vliegen (in het verleden zijn er vaker mensen terug gestuurd)
- Komen we door de douane heen (aangezien we het visum aangevraagd hebben met 5 Amerikanen en zou dat met de huidige politieke situatie een probleem kunnen opleveren)

Het lastigste is in deze situatie het onzekere en onduidelijkheid, maar vooral de kleuterschool wacht werkelijk met smacht op onze terugkomst, in de afgelopen weken zijn 2 leraressen gestopt om uitlopende redenen en 1 lerares is gedwongen gestopt nadat ze een kind vergeten was in de bus.

Het meisje (4 jaar) sliep achter in de bus en nadat alle kinderen aangekomen waren op school, reed de buschauffeur naar zijn huis, en zonder zich ervan bewust te zijn, liet hij het meisje achter. Deze werd wakker en was in staat de deur van de bus open te doen en vervolgens liep ze op straat, totdat een bekende van haar moeder haar herkende en zich over haar ontfermde en uiteindelijk via Facebook, in contact met de ouders kwam. God zij dank is het meisje niets overkomen, maar je kunt je voorstellen dat de ouders erg boos zijn en die hebben het meisje vervolgens ook teruggetrokken van de kleuterschool.

We vragen jullie aanhoudend gebed voor ons visum maar ook zeker voor de staf van de kleuterschool.

We houden onze handen open en onze ogen op Christus gericht, Hij zal het maken.



Beste allemaal, Heel erg bedankt voor uw gebeden!

(Bericht ingekomen 24-02-2017)

Uw gebeden zijn verhoord we hebben onze visa! En onverwacht, zijn we in staat om te reizen over land. Hiervoor heb je een speciale toestemming nodig, die we hadden alleen voor de duur van de eerste maand toen we het land verlieten. Maar vandaag ging Gertjan naar de instantie en vroeg of we een verlenging konden krijgen. Die gaven ze niet, maar wel gaven ze een nieuwe vergunning voor een maand om de grens over te steken. Het ging verrassend eenvoudig. Dit bespaart ons ongeveer 650 euro en nu kunnen we veel meer "dingen" met ons meenemen, die we niet in staat zouden zijn als we hadden moeten vliegen. Dus prijzen we de Here voor Zijn voorziening. Over 2 dagen hopen we te reizen en in ons huis aan te komen, daar waar we willen zijn.

Heel erg bedankt voor uw steun. Hartelijke groet Gertjan en Esther



Matthäus is een magazine over een muziekstuk waarin liefde de dood overwint.

Matthäus is een platform voor wie muziek en spiritualiteit serieus neemt. Matthäus verschijnt in de reeks Calvin, Antoine en Thomas, en is daarmee een heuse opvolger in de lijn van cultureel-spirituele glossy's van allure.

Met bijdragen van o.a. Hind, Govert-Jan Bach, Patrick van der Linden, Jos van Veldhoven, Marjon Strijk, Sytse Buwalda, Wilfred Kemp en vele luisteraars, musici en zangers. En verder: een kruiswoordpuzzel, een minizangles en nog veel meer moois.

Aan deze uitgave werken diverse auteurs mee. Info De Fakkel??

SCHOONMAAKBEURT

Voor degene(n) die aan de beurt is(zijn) om ons gebouw schoon te houden is het belangrijk om even van te voren af te spreken met Jannie en Ben wat de deursleutel betreft. Je loopt anders de kans niemand thuis te treffen. Ook Lydi is i.v.m. haar werk vaak weg.



ETEND ONTMOETEN



Behoeftte aan (ander) gezelschap tijdens een diner? Etend Ontmoeten maakt dit mogelijk. Het sociale aspect tijdens de georganiseerde avonden is het belangrijkste. De ontmoeting staat centraal. En wat is leuker dan zelf niet te hoeven koken, gratis ergens lekker eten en nieuwe mensen leren kennen?

Etend ontmoeten is sinds december gestart en er zijn nu dus 3 avonden geweest. Verbaasd sta ik hoe vlot zoiets eigenlijk gaat lopen. De een komt voor het eten en de ander echt voor de ontmoeting, maar de avonden lopen. Toch merken we dat er onder met name jongvolwassenen nog wat schroom is om te komen. Bij deze dus nogmaals de nadruk; iedereen is welkom!

U uit de gemeente bent ook van harte welkom om gewoon aan te schuiven. Het zou leuk zijn als u iemand mee neemt, maar dit is geen verplichting om te komen.

Dus in het kort: elke derde dinsdag van de maand vanaf half 6 tot ongeveer half 8 bent u van harte welkom voor een gratis maaltijd in De Hofnar in Aalten.

Graag opgeven bij Lydia Houwers via:
email: lydiaritmeester@hotmail.com of telefonisch: 0621494363



Groetend, Irene Wikkerink

Efeze - Hemelburgers op aarde

Appèldiensten met Willem J. Ouweneel

Op zondagavonden
Zingen vanaf 18.40 uur

De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur Koffie na afloop
Parkeren: schoolterrein: Prof. Röntgenstraat

11 september 2016	1. Alle geestelijke zegen (Ef. 1:1-14)
9 oktober 2016	2. Leven uit de dood (Ef. 1:15-2:10)
6 november 2016	3. Het geheim van de gemeente (Ef. 2:11-3:4)
4 december 2016	4. Het diepste gebed (Ef. 3:5-21)
8 januari 2017	5. De opbouw van de gemeente (Ef. 4:1-19)
12 februari 2017	6. Het leven van de nieuwe mens (Ef. 4:20-5:13)
12 maart 2017	7. Het christelijk huwelijk en gezin (Ef. 5:14-6:4)
9 april 2017	8. De geestelijke wapenrusting (Ef. 6:5-24)

Aan alle Meibergers

Bij deze willen wij jullie allemaal bedanken voor de vele blijken van meeleven tijdens het overlijden van onze Moeder en Oma en Overgrootmoeder d.m.v gebed, bezoek aan huis en telefoontjes en de vele kaarten die we van jullie mochten ontvangen.

Het was voor ons heel speciaal om dit te ervaren.

Hartelijke groeten namens ons allemaal, fam.Nahuis



JONGERENWERK NEXT- HEARTBEAT- 20+

Het thema voor al onze jongerengroepen voor de komende tijd is : SAMEN?! In alle groepen zijn we bezig met dit onderwerp. Ieder op zijn eigen manier.

We begonnen dit thema met het verhaal over de Barmhartige Samaritaan.

Samen?! Hoe kijken we naar elkaar om? Hebben we oog voor elkaar? Wat doe je als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, ga je er aan voorbij of mag het wat tijd van je kosten om diegene even wat extra aandacht of hulp te bieden?

Op zondag 5 maart zal de 20+ groep zorg dragen voor de generatie onder hun voor het organiseren van een gezellige maaltijd! Ze hebben een budget gekregen en mogen zelf kijken hoe ze dit samen met hun groep gaan invullen.

We laten ons verrassen!!

Deze avond begint iets eerder: 18:00 uur - 20:15 uur.

Zondag 19 maart is er ook weer een clubavond. Ook deze avond staat in het teken van dit thema.

Rooster:

Zondag 2 april

Zondag 23 april (let op: 1 week later i.v.m. Pasen)

Zondag 7 mei

Zondag 21 mei

Zondag 11 juni (let op: 1 week later i.v.m. Pinksteren)

Verdere activiteiten:

EOJD Zaterdag 10 juni.

Kamp: Vrijdag 23 juni t/m zondag 25 juni 2017.



Beste volleybalvrienden,

Met vreugde willen wij je graag uitnodigen voor het

Landelijk Vergadering Volleybal Toernooi!

Wanneer:

Op Zaterdag 13 Mei 2017 zal het toernooi plaatsvinden vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.

Waar:

Het toernooi vindt plaats in Sporthal Kerkelanden te Hilversum.

Franciscusweg 6-A, 1216 SK Hilversum, Nederland

Wie:

Het toernooi is voor iedereen vanaf 15 jaar. Dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om als individu aan te melden wanneer je geen team kunt vinden. Wij stellen een team samen van degene die zich los hebben aangemeld.

Een team bestaat uit minimaal 6 personen met minimaal 2 dames in het team.

Je kunt je opgeven (met teamnaam)

via info.lvvt@gmail.com

De kosten zijn 10 euro per persoon.

Met vriendelijke groeten,

Het organisatie team

Landelijk Vergadering Volleybaltoernooi (LVVT)



AGENDA



MAART

Woensdag	1	Huiskringen
Zondag	5	Aanbidingsdienst/Contactblad/clubactiviteit 20+
Woensdag	8	Samen bidden
Zondag	12	Aanbidingsdienst/Samen bidden-Samen zoeken
Maandag	13	Bijbelbespreking
Woensdag	15	Samen bidden
Zondag	19	Aanbidingsdienst/clubavond
Maandag	20	Aanvang van de Lente (11.28 uur)
Woensdag	22	Samen bidden
Zondag	26	Aanbidingsdienst
Maandag	27	Bijbelbespreking
Woensdag	29	Samen bidden

APRIL

Zondag	2	Aanbidingsdienst/Contactblad/clubavond
Maandag	3	Bijbelbespreking
Woensdag	5	Huiskringen

*zie elders in dit blad

Wijzigingen voorbehouden

Houd de mededelingen van de koster en ook die op het magneetbord, nauwlettend in de gaten

Wist u dat....

uw giften voor de collectes Werk voor de Heer en Evangelie bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd mogen worden mits deze aantoonbaar (middels bankafschriften) zijn gedaan ?

U kunt deze overmaken op:

rekening 3002.02.857 van St. Ons Vergaderlokaal o.v.v. gift Werk voor de Heer of o.v.v. gift Evangelie (met daarbij vermeld het specifieke maanddoel)

Colofon:

Contactblad 'De Meiberg', Gemeente van Christenen, Aalten

Adres: Meiberg 23/1

Samenkomsten: zondag 's morgens 9.30-10.45 uur Avondmaal, Lofprijzing

Na koffiepauze om 11.00 uur : de Woordbediening

Bidstond: woensdag 20.00 uur

Koster:

B.H.Brethouwer

Meiberg 25, 7121 AN Aalten (tel. 0543-474533)

Contactadres van dit blad:

H.J.Brethouwer

Prinsenstraat 1U, 7121 AE Aalten (tel. 471427)

E-mail: contactbladmeiberg@kpnmail.nl website: www.meibergaalten.nl

Versijning: (indien mogelijk) elke 1e zondag van de maand.

IBAN-Bankrekeningnrs.: NL85 RABO 0300 2167 26 (vaste bijdrage)

NL31 RABO 0300 2028 57 (WdH, Evangelie, etc.)

