

Contactblad

'De Meiberg'



22^e jaargang 2 april 2017 nr.4

Fundament

Bij ons in de oprit zit een kuil. Hoewel we 5 jaar geleden deze kuil hebben aangepakt, afgetrild en opnieuw bestraat, komt deze evengoed terug...

Het lijkt een beetje op wat er is gebeurd in sommige kerken. Al sinds de jaren 90 spreekt men van Licht, Liefde, Warmte, Stralen, Kracht, Wind, Leven, Ontferming, enz. in veel preken. Mensen van toen konden nog verwachten dat het om de Here God en/of Jezus Christus ging maar de opvolgende generatie heeft alleen maar de beelden van die losstaande woorden gehoord en soms nooit meer de link gelegd naar een persoon, Dé Persoon Jezus Christus. En natuurlijk vind je alle "karaktereigenschappen" in de bovengenoemde woorden, maar die op zichzelf staande woorden geven nooit of te nimmer weer wie Jezus Christus is en betekent voor de gemeente. Daarvoor komen wij uit bij Paulus die ronduit heeft gezegd dat er geen ander fundament ligt dan Jezus Christus en Die gekruisigd en weer opgestaan. Al die mooie woorden hebben die ene eigenschap niet, de eigenschap dat wij als gemeente daarop kunnen steunen. Licht, warmte, leven, liefde, enz. zullen nooit in staat zijn ons te dragen.

En dan kom ik even terug op het voorbeeld van de kuil in onze oprit.

Er stond ooit een boom die is omgehakt met een stronk weggewerkt tot net onder de bovenlaag. Maar de rest van die diepe penwortel blijft maar doorrotten en zorgt er telkens voor dat de grond zakt en er weer een kuil verschijnt. Kortom: de ondergrond deugt niet! En zo werkt het ook als we de persoon van Jezus Christus vervangen door allemaal mooie termen in het kerkelijk leven; we zakken weg want deze ondergrond deugt niet; er is zelfs geen fundament. Supergevaarlijk want er zijn veel componenten die dit Fundament graag willen vervangen maar het is allemaal surrogaat!!! Het zijn van die wortels die maar doorrotten...

Wat hebben we het nodig om vandaag weer vooral van die persoon Jezus Christus te vertellen. Bovenal aan te geven wát Hij heeft gedaan om dat Fundament te worden. Zijn lijden aan het Kruis, de vergeving van zonden, het vrijzetten van ons uit de slavernij zodat wij kinderen van God genoemd mogen worden en eeuwig leven met een opgestane Heer. Mocht er nog iemand de vraag hebben hoe dat

dan zit met ons als gemeente dan is er het volgende antwoord: Jezus Christus heeft ons niet alleen gelaten toen Hij naar Zijn Vader ging. Hij is het Fundament maar Hij blijft met ons doorbouwen op deze aarde door de Heilige Geest die Hij gaf. En wij mogen onder leiding van die Geest samen gemeente zijn dankzij een gekruisigde én opgestane HEER.

PASEN BIJ UITSTEK!

Bouw jij ook mee op dát Fundament?

Hildien

ZONDAG
2 APRIL 2017
Aanvang 20:00, vanaf 19:30 koffie

samen
A CAPELLA
4-stemmig zingen uit de bundels van
Johannes de Heer & Geestelijke Liederen

Gebouw Irene
Retouradres: M.G. Wintergilt
Watervlietweg 10, 1118 CA Amsterdam

DE BIJBELBESPREKING

op de maandagavond
bij zr. Lien Arentsen
Welkom op
3 en 17 april a.s. Aanvang 19.30 uur.

Samen bidden, samen zoeken.

Welkom op iedere 2e zondag van de maand
in het kleine lokaal op 'De Meiberg'
Eerstvolgende avond is op 9 april a.s.

Lezingen Dato Steenhuis Thema: 21 Schoonste Messiaanse Psalmen



1. Mijn God, Mijn God waarom.... (Ps. 18,21 en 22) 10 nov. 2016
2. Mooier dan een mens (Ps. 40,41 en 45) 08 dec. 2016
3. Bijna verdrongen (Ps. 61,68 en 69) 12 jan. 2017
4. Schuilen kan nu nog (Ps. 72,89 en 91) 09febr. 2017
5. Een eenzame mus op het dak (Ps. 92,97 en 102) 09mrt. 2017
6. De Priester-Koning komt (Ps, 109,110 en 118) 13 apr. 2017
7. Het laatste lied in de Bijbel (Openb. 15) 11 mei 2017

Adres: Christengemeente Kerkhofplein 7 Dinxperlo
Aanvang 20.00 uur Na afloop koffie Contact: an.rutgers@hotmail.com

Huiskringen

Eerstvolgende huiskring
is op
woensdag 5 april a.s.

01-07-2017.

's middags vanaf 13.00 uur.

genieten

GEMEENTEDAG.
MEIBERG.

De "All In Dienst" wordt gehouden op
D.V. 28 mei a.s. in
De Hofnar in Aalten.
Meer informatie volgt in het Contactblad
van mei.

GASTSPREKERS 2017:

Maand	Datum:	Gastspreeker:	Woonplaats:
April	02-04-2017	Jan Simmering(1)	Varsseveld
April	14-04-2017	Jan Simmering(2)	Varsseveld
April	23-04-2017	Philip Nunn	Eindhoven
Mei	07-05-2017	Bert Beking	Intern spreker
Mei	21-05-2017	Henri Brethouwer	Intern spreker
Juni	11-06-2017	Themadienst	
Juni	18-06-2017	Timo Simmering	Intern spreker
Juli	16-07-2017	Gert-jan & Esther	
Augustus	13-08-2017	ds. O.Bottenbley(3)	Drachten
Augustus	20-08-2017	ds. O.Bottenbley(4)	Drachten
September	03-09-2017	Wilbert Luimes	thema: Aanbidding n.a.v. kernwaarde 4
September	-09-2017	Themadienst	
Oktober	08-10-2017	Piet Passchier	Veenendaal
Oktober	22-10-2017	Egbert Bouwhuis	thema: Offers n.a.v. kernwaarde 4



- Thema (1) van Jan Simmering is Johannes 1: Het Woord is vlees geworden (n.a.v. kernwaarde 2. Gods Woord liefhebben)
- Thema (2) van Jan Simmering is Bevrijdend Lijden. Goede Vrijdag dienst.
- Thema (3-en4) van ds. Bottenbley: Missionair

=BOEKEN-TIP=



"Waarom grijpt God niet in?"

Wilkin van de Kamp

Hij ziet op zijn conferenties veel wonderen gebeuren. Toch worstelt hij nog steeds met het gegeven dat God de een wel en de ander niet geneest. In dit boek staat Wilkin van de Kamp stil bij de drie meest gestelde vragen:

*Waarom geneest God niet iedereen?

*Waarom grijpt God niet in?

*Waarom beschermt God ons niet?

Het geloof van teveel christenen heeft schipbreuk geleden, omdat zij geloofden dat God hen voor alle problemen zou behoeden. Op het moment dat ze geconfronteerd werden met ziekte en lijden viel hun beeld van God aan diggelen. Ze werden cynisch en zetten hun geloof overboord: 'Als God dit in mijn leven toelaat, dan hoef ik Hem niet meer.'

In zijn worsteling met deze vragen heeft Wilkin voor zichzelf een antwoord gevonden. Voor sommigen is zijn antwoord confronterend en voor anderen heel verrassend: alle antwoorden worden gevonden in Gods liefde.

Veel van ons kennen dit of hebben in hun omgeving mensen die ziek zijn en niet beter worden. Sommige sterven uiteindelijk. Waarom? Waarom worden sommige mensen genezen na gebed of tijdens een conferentie, en sommige mensen niet? Veel mensen liggen al jaren op bed te wachten tot God wat gaat doen in hun leven. Ik worstelde ook met deze vragen. Na de vele operaties die ik heb ondergaan en jaren lang bidden is er bij mij ook geen wonder gebeurt. Helaas...!

Ik besloot dit boek te gaan lezen. Ik wilde zo graag een antwoord op mijn vragen.

Ik wil je dit boek echt aanraden om te gaan lezen wanneer je opzoek bent naar antwoorden op de vraag 'Waarom grijpt God niet in?'

Nienke

"Hij is opgestaan"

ds. André Troost

EVANGELISCHE
De Fakkelt
BOEKHANDELS

Hij is opgestaan mooi kinderboek met elf verhalen

In elf verhalen brengt André Troost tien personen tot leven in zijn boek 'Hij is opgestaan', die Jezus ontmoette rond zijn sterven en opstanding.

Steeds meer mensen beleven de veertigdagentijd of de lijdenstijd bewust en ook steeds meer gezinnen willen daar vorm aan geven. Hierdoor ontstaat meer en meer behoefte aan materiaal dat het lijdensevangelie voor kinderen vertaalt.



Verschillende rollen bij het lijden en de opstanding van Jezus

Met dit boek wil ds. André Troost voorzien in deze behoefte. In de boeiende verhalen komen de belangrijke personen naar voren die een rol spelen bij het lijden en de opstanding van Jezus. Bijvoorbeeld Malchus, Josef van Arimatea, Simon van Cyrene, Kleopas en Maria. Al deze mensen komen op een bijzondere manier tot leven in de verhalen van

Zondag 9 april =PALMZONDAG=

Tijdens Palmzondag wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht.

In alle vier de evangeliën in de bijbel wordt deze gebeurtenis beschreven. Hij kwam niet met veel pracht en praal de stad binnengereden, maar op een ezel. Een eenvoudig vervoermiddel, dat niet bij een beroemdheid paste, zoals Jezus omschreven zou kunnen worden. Hij werd echter onder luid gejuich binnengehaald. Er werden palmtakken van de bomen gehaald en men zwaaide hiermee (vandaar de benaming Palmzondag), er werden kleden op de weg gelegd en men riep luidkeels:

"Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer de Koning van Israël" (Joh. 12)



MEXICO

Wat is er aan de hand?

Mexico is één van de gewelddadigste landen ter wereld. Corruptie en drugsbendes ondermijnen de overheid en het rechtssysteem. Ter bestrijding hiervan voert Mexico een 'oorlog om drugs'. Gezien de manier waarop deze oorlog wordt gevoerd, maken veel organisaties zich zorgen over de mensenrechten. Op het platteland heeft de overheid nauwelijks invloed.

Hoe gaat het met de kerk?

In de Mexicaanse samenleving komen christelijke waarden steeds verder onder druk te staan. Drugsbendes intimideren christenen om de kerk monddood te maken. Omdat preken tegen drugsgebruik en afkickprogramma's voor jongeren hun afzetmarkt aantasten, terroriseren drugsbendes christenen.

Familieleden van christelijke leiders lopen het risico om ontvoerd te worden, omdat zij als 'rijk' worden gezien door de collecteopbrengsten in hun kerk. Christenen zijn vaak te bang om bij elkaar te komen of zich publiekelijk te laten horen. Ook inheemse stammen, die Rooms-Katholieke en inheemse tradities vermengen, hebben een gespannen verhouding met protestantse christenen. Sommigen zijn vanwege hun geloof gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Wat doet Open Doors?

Open Doors ondersteunt vervolgte gelovigen. Ook geven we directe hulp aan gelovigen die gevangen zitten of geen werk meer hebben door hun geloof. Open Doors verleent bijstand, vraagt aandacht en gebed voor hun situatie en doet onderzoek. Ook verspreiden we Bijbels en christelijke boeken.



INDONESIE

Wat is er aan de hand?

Religieuze en etnische minderheden worden blijvend onderdrukt door radicale moslims. In sommige regio's hebben radicale islamitische groeperingen het zelfs voor het zeggen. Islamitische wetgeving wordt daar met geweld ingevoerd en gehandhaafd. Ook IS heeft in 2016 het land bereikt – een aanval op een café kostte zeven mensen het leven.

Hoe gaat het met de kerk?

De meerderheid van de christenen kan ongestoord kerkdiensten vieren. Kerken moeten officieel toestemming vragen, maar de voorwaarden zijn streng en de procedures lang. De lokale overheid kan een kerk ook zomaar sluiten.

De sterkste vervolging wordt gevoeld onder moslimbekeerlingen. Hun families en islamitische strijders voeren de vervolging uit. Niet-traditionele kerken staan vooral onder druk van radicale moslims, vanwege evangelisatie-praktijken.

Wat doet Open Doors?

Open Doors rust kerken in Indonesië toe in het omgaan met de groeiende intolerantie van de islam. Ze krijgen basiskennis over de islam en Bijbelse antwoorden op vervolging. Open Doors versterkt eenheid onder de verschillende kerkelijke stromingen. Bekeerde moslims ontvangen Bijbels en literatuur, microkredieten en andere benodigde bijstand. Ook zijn er opvanghuizen, voor als ze gevaar lopen.



Collectes



=APRIL=

Voor MERCY SHIPS

Hun missie en visie

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

Visie

Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Missie

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Kernwaarden

Compassie. Naasteliefde is wat ons drijft om ons werk te doen.

Bijbelse normen en waarden

Onze belangrijkste motivatie om anderen te helpen is het voorbeeld van Jezus volgen.

Kwaliteit

We streven naar uitmuntendheid in alle lagen van ons werk, zodat we hoogwaardige zorg kunnen aanbieden van dezelfde kwaliteit als in de westerse wereld. Iedereen verdient goede zorg ongeacht ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond.

Integriteit

We streven in al ons handelen naar eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Verantwoordelijkheid

Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika.



Varende ziekenhuizen

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Medische projecten

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.





ISRAËL Gods land en volk



=Joodse feestdagen=

SEDERAVOND - 10 april 2016

Voorafgaand aan Pesach

De term Sederavond is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor orde (seder) of volgorde: gebruiken worden volgens een bepaalde volgorde uitgevoerd. Er wordt voorgelezen uit de Hagada, die over de tijd van het volk Israël in Egypte gaat. Herdacht worden de slavernij in Egypte en het vertrek uit dat land, na moeizame onderhandelingen tussen Mozes, de leider van het volk, en de farao.



EXODUS 12

**JE HOEFT GEEN
BRIEFJE UIT
DE HEMEL TE
VERWACHTEN
ALS JE OP
AARDE EEN HEEL
BOEK
TOT JE
BESCHIKKING
HEBT** Visje

PESACH 11 t/m 17 april 2016

(viering uittocht uit Egypte)

Pesach is het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God Zelf idit Pascha ('sparend voorbij gaan') instelde. Hoogtepunt van het zeven dagen durend feest is de maaltijd op de eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van Israëls uittocht. In die nacht werden alle eerstgeborenen omgebracht, behalve daar waar het bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden.

Pesach begint op de avond van de 14e Nisan (maart/april) met de sederavond. Op deze sederavond worden teksten gelezen, liederen gezongen en het jongste kind stelt vader vier vragen:

1. Waarom eten wij anders dan alle avonden matze?
2. Waarom zitten wij anders dan alle andere avonden niet rechtop?
3. Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?
4. Waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere kruiden?

Er worden 4 bekers wijn (of druivensap) gedronken en een maaltijd (de sedermaaltijd) genuttigd volgens een vrij vast patroon. Gedurende de hele Pesachweek, mag men volgens de religieuze voorschriften geen door zuurdesem gerezen voedsel eten. In plaats van regulier brood eet men matzes oftewel 'ongerezen' brood.



KORTE INLEIDING GEMEENTE -VERGADERING

Hallo allemaal

Omdat de tijd te kort is om het verslag van de gemeente vergadering al in deze editie van het contactblad te verwerken geef ik voor nu alleen de inleiding van de avond door.

Het thema van de hele avond was eigenlijk, het bouwen aan Gods huis, en we hebben er aan gedacht dat dit niet alleen een opdracht voor de oudsten is maar een opdracht voor ons allemaal.

Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien?

En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!

Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER.

Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten.'

Haggai 2:3,4

Lieve broeders en zusters.

Heb jij ook weer een to-do-lijstje voor deze week klaarliggen?

Afspraken, werk, huishoudelijke klussen, zorgen, verdriet...

We kunnen helemaal in beslag genomen worden door de dagelijkse dingen.

Daardoor vergeten we soms de juiste prioriteiten te stellen.

Zoals het volk Israël...

Een deel van het volk was teruggekeerd uit ballingschap.

Ze hadden zich uitgesloofd om hun huizen en akkers weer op orde te brengen.

Maar...

'Jullie wonen in mooie huizen, maar de tempel ligt er nog steeds bij als een ruïne,' zei God.

'Jullie zijn alleen maar druk met je eigen dingen.

Er is niet eens een heilige plaats om de offerdiensten te houden.

Ik wil dat jullie mijn huis herbouwen!

God wist wel dat zijn kinderen tegen het werk opzagen.

Hij wist ook dat de herinnering aan de prachtige tempel van vroeger hen mismoedig maakte.

Direct na zijn terechtwijzing sprak God zijn volk moed in.

'Werk door, Ik ben bij jullie!'

God had altijd voor hen gezorgd. Dat zou Hij blijven doen.

Zijn werk moest immers doorgaan.

Gods plannen reikten veel verder dan de bouw van deze tijdelijke tempel!

Ja, de Israëlieten bouwden een tempel van dood materiaal.

Maar wij mogen samen een tempel bouwen van levende stenen.

God woont niet meer in een tastbaar huis.

Hij woont met zijn Heilige Geest te midden van zijn kinderen.

'... laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.' (1 Petrus 2:5)

Vroeger sprak God zijn kinderen moed in voor de bouw van de tempel.

Hoeveel te meer geldt deze bemoediging voor ons!

'Werk door, houd vol, Ik ben bij jullie!'

Wordt niet moedeloos, ook niet als je taak tegenvalt, als het werk zwaar is.

God zal ook voor óns zorgen.

Wij mogen bouwen aan Zijn huis! Ook in de komende tijd.

Vanuit Hem (Jezus, de Hoeksteen) groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.' (Efeziërs 2:21,22)

Namens de oudsten van C G M, Jan Luimes

Hoewel u op "grotere" afstand van de Randstad woont, willen we u toch graag laten weten dat we hier op tweede Paasdag weer de gebruikelijke "Themadag/Grote Vergadering" organiseren.

Grote Vergadering: Gods Verhaal 2e Paasdag -17 april 2017 - in Benthuizen

Beste broeders en zusters,

U bent allen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Themadag (Grote Vergadering) op 2e paasdag 17 april DV.

Het thema is dit jaar: "Gods Verhaal". Een thema dat u mogelijk verbaast?!

Het is ingegeven door het feit dat de Bijbelse boodschap ons hoofdzakelijk via verhalen in de Bijbel wordt overgebracht. De wijze waarop Gods boodschap (Gods verhaal) wordt doorgegeven kan tegenwoordig heel verschillend zijn. De ouderen kennen heel veel van Gods boodschap via de verhalen op school en zondagschool. Jongeren daarentegen al veel meer via internet.

Op deze themadag vragen we ons onder andere af: Hoe kunnen we Gods Woord nu overbrengen met verhalen en illustraties? Enkele enthousiaste jongeren zullen ons laten zien en horen hoe zij dat doen. Heel inspirerend!

Gezelligheid. Naast het geestelijke onderwijs is er natuurlijk ook de nodige gezelligheid in de vorm van samen koffie drinken en lunchen. Ook is er een inspirerend kinderprogramma georganiseerd door Matthijs Vlaardingebroek.

Hartelijke groeten mede namens de Regio Vergaderingen in Haaglanden .

Gert Radstake, Miel en Judith Bregman, Ruben van der Plas

Locatie: "De Hoeksteen" - Dr.Albert Schweizerlaan 2 - 2731EB Benthuizen

JESAJA 53 (Statenvertaling)

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard?

Want Hij is als een rijstje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.

En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.

Doch het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

PASEN

Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bekijken. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neer en kwam dichterbij, en hij wentelde de steen weg ging daarop zitten. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden verschrikkelijk bang en zij werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: Wees niet bang; want ik weet, dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt.



BERICHT VAN DE  **De Fakkkel**

Lieve allemaal,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in een eerdere editie van het Contactblad, staan er binnen de Fakkkel in Aalten enkele veranderingen aan te komen. Hoe dit er uit gaat zien, is nog onduidelijk. Het bestuur is volop in overleg met diverse mensen om mogelijkheden te bespreken.

Het doel is om de winkel open te houden zodat mensen uit Aalten en (verre) omgeving terecht kunnen voor een (christelijk) boek, kado, sierraad en/of een kop koffie en een gezellig gesprek met één van onze vrijwilligers. Biddend hebben we dit thema bij de Machtige God mogen neerleggen.

Als Gemeente Meiberg is er in Februari een collecte gehouden om een steuntje in de rug te geven, financieel gezien. Dit "steuntje" is een "steun" geworden.

We mochten n.l. een gift ontvangen van +/- € 1000,00 !! Dankbaar zijn we voor deze bijdrage!

Indien er ontwikkelingen zijn wat betreft de voortgang of verandering in opzet van de Fakkkel, dan laten we dat via mail of Contactblad aan u weten.

Nogmaals onze oprechte dank en we vragen u te blijven bidden voor dit kleine, maar belangrijke winkeltje in Aalten.

Team Fakkkel Aalten

Mogen vluchtelingen een avond met u mee-eten, hun verhalen delen en Nederland leren kennen?

Meld u dan aan voor de 3e 'Meet & Eat' op 8 april 2017

'Meet & Eat' is een mogelijkheid om een aantal vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo te ontvangen voor een maaltijd thuis.



Op 8 april 2017 wordt alweer voor de derde keer een 'Meet & Eat' georganiseerd door de werkgroep Hulp voor Vluchtelingen Aalten. Inwoners van de nabij gelegen gemeentes van het asielzoekerscentrum Groot Deunk, kunnen als gastgezin enkele vluchtelingen uit nodigen voor een gezellig etentje bij hun thuis. Een klein gebaar voor inwoners van de gemeente, een groot plezier voor de vluchtelingen. Voor beide een mooie gelegenheid om elkaars culturen beter te leren kennen.

***Tips** om de avond voor iedereen prettig te laten verlopen zijn te lezen op de website:

www.hulpvoorvluchtelingenaalten.nl onder het kopje Meet & Eat.

*Aanmelden als gastgezin voor deze avond kunt u ook via de website:

www.hulpvoorvluchtelingenaalten.nl onder het kopje Meet & Eat.

Van een eerdere 'Meet & Eat' is een film gemaakt. Deze film is te zien op de website van de werkgroep en op de facebookpagina van Hulp voor Vluchtelingen Aalten ([https:// www.facebook.com/hulpvoorvluchtelingenaalten](https://www.facebook.com/hulpvoorvluchtelingenaalten)).

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het evenement kunt u terecht bij:

Anja van Maren (meet-eat@hulpvoorvluchtelingenaalten.nl of telefoonnummer: 06 – 19 82 26 10)

Gratis af te halen: eigengemaakte compost

Reeds jaren composteer ik ons tuin- en ander groenafval en de berg compost blijft groeien. Afgelopen winter heb ik van twee bergen er één gemaakt en daarbij het aantal kruiwagens geteld: ongeveer 45. Deze compost (minimaal 4 jaar oud) is geschikt om in bloembakken en –potten te gebruiken, of voor bodemverrijking.

Voor het afhalen a.u.b. even bellen (we zijn niet altijd thuis) en neem dan een kuip, zakken of iets anders mee voor het vervoer.

Ben Lindeman, 't Villeken



Mocht je ook iets aan te bieden hebben dan willen wij jou hier de ruimte geven om kosteloos een "advertentie" te plaatsen. Voorwaarde is wel dat het artikel gratis is of bestemd voor een goed doel.

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST

Vanavond 2 april in Zelhem
Stichting De Opdracht
Spreker: Gijsbert Tomassen
Thema: Het eeuwige leven
m.m.v. AALTENS CHR. MANNENKOOR
ZELHEM, Stationsplein 12
Cultureel Centrum De Brink
Aanvang: 19.30 uur

"Vorig jaar stonden we aan de rand van de afgrond, maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt!"

grappige uitspraak



Efeze - Hemelburgers op aarde Appèldiensten met Willem J. Ouweneel

Op zondagavonden
Zingen vanaf 18.40 uur
De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur Koffie na afloop
Parkeren: schoolterrein: Prof. Röntgenstraat

9 april 2017

8. De geestelijke wapenrusting (Ef. 6:5-24)

Beste volleybalvrienden,

Met vreugde willen wij je graag uitnodigen voor het

Landelijk Vergadering Volleybal Toernooi

Wanneer: Op Zaterdag 13 Mei 2017 zal het toernooi plaatsvinden vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.

Waar: Het toernooi vindt plaats in Sporthal Kerkelanden te Hilversum. Franciscusweg 6-A, 1216 SK.

Wie: Het toernooi is voor iedereen vanaf 15 jaar. Dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om als individu aan te melden wanneer je geen team kunt vinden. Wij stellen een team samen van degene die zich los hebben aangemeld.

Een team bestaat uit minimaal 6 personen met minimaal 2 dames in het team.

Je kunt je opgeven (met teamnaam) via info.lvvt@gmail.com

De kosten zijn 10 euro per persoon.

Met vriendelijke groeten, Het organisatie team

Landelijk Vergadering Volleybaltoernooi (LVVT) <http://www.vvg-volleybal.nl/>

!Herinnering!

