

Contactblad

'De Meiberg'



22^e jaargang 5 februari 2017 nr2

Kompas



Hoe een mens reageert op een situatie is vaak meer bepalend dan de situatie zelf. Neem nu zondagmorgen: de zon schijnt op drie verschillende mensen.

Een oude zuster zit met de hand boven de ogen en probeert toch op de beamer te kijken. Weer een ander kijkt wat kritisch richting de koster "of die het nog niet eens tijd vindt om de lamellen dicht te doen". En een volgende zit even met de ogen dicht te genieten van het warme licht dat opeens op haar

gezicht terecht komt. Alle drie in dezelfde situatie en alle drie een verschillende reactie. Voor de één een verandering die zo goed mogelijk werd opgelost, voor de volgende aanleiding tot wrevel en kritiek en voor de laatste was het puur genieten... Zo verschillend zitten mensen in elkaar! En toch zitten er heel veel verschillende mensen bij elkaar en proberen zij gemeente te zijn ondanks hun verschillen. Als die verschillen niet al teveel naar voren komen is er geen vuiltje aan de lucht, een goed gesprek kan ook al een oplossing zijn. We kunnen van elkaar leren; de genietter zal misschien een duwtje nodig hebben om eens aan het werk te gaan, de perfectionist zal misschien een toontje lager zingen als hij ziet dat er best met sommige zaken te leven is, en in plaats van de zon als een verandering te ervaren kun je er ook zelfs van genieten. Tot zover niets aan de hand.

Het wordt veel vervelender als we onze onhebbelijkheden als perfectionisme, voortdurend kritisch zijn, alleen maar genieten willen enz. op de plaats zetten waar de liefde van God thuishoort. Want we gaan dan op weg met een verkeerd kompas. Het perfectionisme vraagt voortdurend het uiterste van iemand en deze weg loopt uit op overvragen van anderen en van jezelf en weinig dankbaarheid want het is nooit genoeg. Alleen maar genieten loopt uit op lui lakkerij en wekt ergernis bij hen die het gevoel hebben al zoveel te doen en nog komt het werk niet af. De kritiekaster is misschien wel de lastigste. Die lijkt altijd gelijk te krijgen. Hij doet niets tot weinig en ziet overal de "waarheid" die geweld wordt aangedaan en pakt iedereen om zich heen aan. Hij heeft "gelijk" dat hij de perfectionist een perfectionist noemt, de genietter een luiaard en diegene die de situatie accepteert zoals hij is een lafaard die niet tegen de situatie op durft. Hij is de overwinnaar in elk debat en gelijk hebben of krijgen is de grootste trofee die te behalen is. Om hem heen vluchten de mensen weg; bang om nog eens gekwetst te worden want een debat is geen gesprek. En kijk maar eens wat een taal er gebruikt wordt in een politiek debat. Met elkaar de vloer aanvegen is nu heel gewoon omwille van je gelijk.

"Maar jullie moeten het heel anders doen" heeft Jezus gezegd.

"Ik heb de vloer al aangeveegd met jullie grootste vijand en die moet je ook niet weer gaan dienen.

Geen debat maar gesprek, geen perfectionisme maar rust en vrede in Mij als die ander het niet helemaal doet zoals jij zou willen, geen lui lakkerij maar vruchtbaar werk en daarna volmaakte rust bij Mij.

Gooi je eigen kompas maar aan de kant en vaar op het kompas van de oprechte liefde die Ik jullie heb voorgeleefd.

Eens kijken Wie er dan alle gelijk van de wereld krijgt, Wie er volmaakt is en Wie het meeste werk heeft verricht...Ik toch zeker!

Word Mijn navolgers dus; Mijn zegen heb je alvast!"

Hildien

DE BIJBELBESPREKING

op de maandagavond
Bij zr Lien Arentsen
6 en 20 februari a.s.
Aanvang **19.30** uur.
Welkom!

Samen bidden, samen zoeken.

Welkom op iedere 2e zondag van de maand
in het kleine lokaal op 'De Meiberg'
Eerstvolgende avond is op 12 februari a.s.

Lezingen Dato Steenhuis

Thema:

21 Schoonste Messiaanse Psalmen



- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Eerste lied in de Bijbel (Exodus 15) | 08 sept 2016 |
| 2. | Kus de Zoon (Ps. 2, 8 en 16) | 13 okt. 2016 |
| 3. | Mijn God, Mijn God waarom.... (Ps.18,21 en 22) | 10 nov. 2016 |
| 4. | Mooier dan een mens (Ps. 40,41 en 45) | 08 dec. 2016 |
| 5. | Bijna verdronken (Ps. 61,68 en 69) | 12 jan. 2017 |
| 6. | Schuilen kan nu nog (Ps. 72,89 en 91) | 09febr. 2017 |
| 7. | Een eenzame mus op het dak (Ps. 92,97 en 102) | 09mrt. 2017 |
| 8. | De Priester-Koning komt (Ps, 109,110 en 118) | 13 apr. 2017 |
| 9. | Het laatste lied in de Bijbel (Openb. 15) | 11 mei 2017 |

Adres: Christengemeente Kerkhofplein 7 Dinxperlo
Aanvang 20.00 uur Na afloop koffie Contact: an.rutgers@hotmail.com



Eerstvolgende huiskring is op
1 maart a.s.

UITNODIGING

Israël en de rol van de kerk in deze tijd en de toekomstige tijd

In juli 2016 maakten Daniel, zijn vrouw Riwkah en hun vier zonen aliyah* vanuit Amersfoort. Sindsdien wonen zij met hun gezin in Israël. Zij zijn naar Israël vertrokken in navolging op Gods beloften voor Israël. Ze ervaren dat God hen een roeping heeft gegeven voor hun eigen Joodse volksgenoten.

*Aliyah= terugkeer naar Israël. Red.

Daniel heeft een grote passie voor het land Israël, Gods beloften voor het volk, maar ook voor het bouwen van bruggen tussen het Joodse volk en christenen. Hij heeft veel liefde voor Gods woord en spreekt daar graag over vanuit zijn Joodse identiteit.

Onderwerpen die hij vaak aan bod laat komen zijn Gods plannen met Israël in de tijd waarin we leven, de toekomstige tijd en de rol van kerk hierin. Hij kan vanuit eigen ervaring vertellen hoe het is om Aliyah te maken en als messiaans gelovige te leven in Israël.

Woensdag 22 februari. Aanvang 19.30 uur:
Ratumsestraat 146 (gebouw: Irene) Winterswijk

GASTSPREKERS 2017:

Maand	Datum:	Gastspreeker:	Woonplaats:
2017 Februari	12-02-2017	Timo Simmering	intern spreker. Thema: Mission Impossible
Maart	05-03-2017	Willem Jansen	Dinxperlo
Maart	12-03-2017	Jaques Brunt	Ablasterdam
Maart	26-03-2017	Ds. Bikker	Aalten
April	02-04-2017	Jan Simmering	Varsseveld
April	23-04-2017	Bert Beking	intern spreker
Mei	07-05-2017	Philip Nunn	Eindhoven



Thema van Jan Simmering is Johannes 1: Het Woord is vlees geworden (n.a.v. kernwaarde 2 Gods Woord liefhebben)

=BOEKENTIP=



“Wandelen in het stof van rabbi Jezus ”

Lois Tverberg



Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om naar Jezus te luisteren in Zijn tijd in Zijn land, alsof je een van Zijn discipelen bent? Zou de betekenis van Zijn woorden veranderen ten opzichte van nu, in het Nederland van de 21ste eeuw?

Lois Tverberg onderzocht Jezus' lessen in hun oorspronkelijke context en ontdekte zo een bron aan diepere betekenissen die voor ons verloren is gegaan. In dit boek leert ze ons hoe Zijn woorden en gelijkenissen op verrassende wijze aan kracht winnen door ze in de Midden-Oosterse cultuur te plaatsen en hoe we inzichten – bijvoorbeeld over bidden met choetspa – kunnen opdoen uit de Joodse wereld waar Jezus deel van uitmaakte.

Ken je de Joodse religieuze en culturele achtergrond van Jezus, dan weet je ook waarom Zijn discipelen alles opgaven om Hem te volgen. Alleen al de Hebreeuwse sleutelbegrippen in dit boek zullen je Bijbellezen als Christen verrijken en je geloof versterken.

Ga mee en zoek een plekje in Jezus' publiek. Verdiep je geloof door naar Hem te luisteren met de oren van een van Zijn discipelen uit de eerste eeuw. Onderweg zul je praktische manieren vinden om te leven als Jezus' discipelen en zal je geloof zich vernieuwen om je dichter bij God te brengen



Nieuws vanuit de lokaalcommissie

Beste gemeenteleden,

Al een aantal jaren hebben we de vaste jaarlijkse bijdrage op het bedrag van € 180,- per persoon kunnen houden. Dit bedrag was en is een minimum bijdrage die we per persoon verwachten binnen te krijgen om de lopende onderhoud- en gebruikskosten aan ons gebouw, de aankleding van activiteiten, bijdragen voor lief & leed, hypothecaire kosten etc. gefinancierd te krijgen. Wij verwachten deze minimale bijdrage per persoon de komende jaren in stapjes omhoog te moeten brengen en hebben deze voor 2017 vastgesteld op € 216 (dat is voor diegenen die een automatische afboeking hebben lopen een maandelijks bijdrage van € 18,- pp).

We zien als Meibergers dat onze zondagse diensten en ook zeker het jeugdwerk drukker bezocht worden dan een aantal jaren geleden en daar zijn we erg blij mee. We zijn blij dat we aansprekende programma's kunnen brengen en mensen zich in onze gemeente thuis en welkom voelen. We zijn blij met de zittende mensen en verwelkomen graag nieuwe mensen om samen Gods Woord lief te hebben en samen missionair te zijn. Het intensiever gebruiken van ons gebouw betekent echter ook dat de kosten licht stijgen en onderhoud noodzakelijker wordt en sneller op ons afkomt dan dat in het verleden het geval was. Het missionair zijn van onze gemeente betekent ook dat we extra gastsprekers zullen aantrekken, dat we prachtige lesprogramma's willen aanschaffen voor de jeugd, dat we onszelf graag laten coachen en trainen op diverse vlakken, dat we evangelisatieacties willen opzetten, dat we samen allerlei gezellige groepsverbindende activiteiten willen houden en ga zo maar door. Dit alles heeft uiteraard een prijs en daar zullen we dan voor 2017 een kleine € 3,- per persoon per maand extra moeten bijdragen.

Mogen wij op jullie bijdrage rekenen?
Bestuur Stichting Ons Vergaderlokaal
Met vriendelijke groet, Henri Brethouwer |

Lokaal commissie

**Nieuws uit de
moslimwereld
De Lijdende Kerk**

Boko-Haram vermoordt zestig inwoners christelijk dorp

Nigeria – Islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw genadeloos toegeslagen. Op zondag 24 januari werd het dorp Noime aangevallen.

Open Doors-medewerkers ontvingen verontrustend nieuws uit het dorp Noime, in het noordoosten van Nigeria. Rond 10.30 uur op zondagochtend bestormden gewapende strijders van Boko Haram het dorp. De lemen hutten werden vernield en zestig inwoners werden vermoord. "Christenen uit omliggende plaatsen probeerden de inwoners van Noime te helpen, maar hun inspanningen waren tevergeefs", zegt een medewerker van Open Doors. "Een aantal bewoners vluchtte het dichte bos in, waaronder ook vrouwen en kinderen. Ze zijn onvindbaar."

Kort voor de aanval bezochten Open Doors-medewerkers het dorp Noime nog. In het dorp woonden ook christenen die eerder al op de vlucht sloegen voor het geweld van Boko Haram. Ze probeerden hun leven in Noime weer voorzichtig op te pakken.

**Efeze - Hemelburgers op aarde
Appèldiensten met Willem J. Ouweneel**

Op zondagavonden
Zingen vanaf 18.40 uur

De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur Koffie na afloop
Parkeren: schoolterrein: Prof. Röntgenstraat

- | | |
|-------------------|---|
| 11 september 2016 | 1. Alle geestelijke zegen (Ef. 1:1-14) |
| 9 oktober 2016 | 2. Leven uit de dood (Ef. 1:15-2:10) |
| 6 november 2016 | 3. Het geheim van de gemeente (Ef. 2:11-3:4) |
| 4 december 2016 | 4. Het diepste gebed (Ef. 3:5-21) |
| 8 januari 2017 | 5. De opbouw van de gemeente (Ef. 4:1-19) |
| 12 februari 2017 | 6. Het leven van de nieuwe mens (Ef. 4:20-5:13) |
| 12 maart 2017 | 7. Het christelijk huwelijk en gezin (Ef. 5:14-6:4) |
| 9 april 2017 | 8. De geestelijke wapenrusting (Ef. 6:5-24) |

**EO Nederland
Zingt Dag EO
2017**

De EO organiseert op zaterdag 22 april voor de zestiende keer de Nederland Zingt Dag, waarbij samen zingen en geloven centraal staat. Deze dag heeft een extra feestelijk tintje, omdat exact 50 jaar geleden de EO ontstond. Het thema van de dag is 'Bouw Uw Koninkrijk'.

**Op zondagmiddag 5 februari hopen we een
zang- en ontmoetingsdienst
te houden !**

Locatie : Cultureel centrum "de Brink"
Stationsplein 12, Zelhem.

Spreker : Ds. A. Treuren uit Apeldoorn.
Thema : "Een abnormaal leven"

Zang : Zanggroep "De Vijf".
Piano : Maartje Veenhuis.
Aanvang 16.00 uur.



Iedereen is hartelijk welkom !
De toegang is vrij, wel is er een collecte.

Sing-In

Zondag 19 februari 2017

*Locatie: Kerkgebouw aan de
Berkenhovestraat 9, Aalten*

19.30 tot 20.30

Na afloop is er koffie



Collectes



=FEBRUARI=
VOOR BOEKWINKEL "DE FAKKEL" in Aalten



Lees hieronder hun rondzendbrief

Aalten, januari 2017

Beste broeders en zusters

Al bijna 40 jaar bestaat de christelijke boekwinkel "De Fakkkel", aan de Hogestraat 21 in Aalten.

Het is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en toch.....

We constateren al een paar jaar een vermindering van inkomsten uit de verkoop van boeken en CD's en cadeaus. Dit komt vooral door de opkomst van internet, klanten kunnen immers zelf hun boeken en cadeaus bestellen via internet, daar heb je geen winkel voor nodig.

De boekwinkel heeft een jaar geleden een facelift ondergaan, het is nu zeer eigentijds en gezellig, met een overzichtelijke indeling, maar daardoor zijn de inkomsten helaas niet gestegen.

Ook heeft Renate aangegeven, na meer dan 7 jaar dienstverband, te willen stoppen met haar baan als bedrijfsleider (april 2017)

Hoe nu verder???

Dit is een open vraag en wij nodigen iedereen uit die een creatief idee heeft, een nieuw plan (met de winkel) of iemand die helemaal een ander format heeft bedacht, dit met ons te delen.

Wij willen dat het nieuwe plan in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting: **"om vanuit een christelijke levensovertuiging contacten te leggen met mensen in de samenleving, gesprekken aan te bieden over wat hen bezig houdt en hen in aanraking te brengen met het evangelie"**.

U kunt uw plan inleveren bij de boekwinkel: De Fakkkel, aan de Hogestraat 21. Daar staat op de toonbank een ideeën-bus. U kunt uw plan ook mailen naar: irmawildenbeest@hetnet.nl (tot en met 17 maart)

We maken als bestuur, (met andere betrokkenen) een keuze uit verschillende opties. Misschien bent u straks wel diegene die mede-bepalend is geweest voor het voortbestaan van deze boekwinkel, of ontmoetingsplek, of.....? Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Tevens vragen wij u om hiervoor te bidden!

Vriendelijke groet van het bestuur: Stichting De Lichtdrager

Andreas Eichler: voorzitter—Renate Brethouwer:bestuurslid—Jan Heijink:penningmeester

IrmaWildenbeest: secretaresse



Geliefde vrienden,

Wij zijn in Koeweit i.v.m met een visa run.

Onze man die de zaken behartigt in Baghdad regelt zegt dat het proces vertraagd is.

Als we niet eind deze maand terug kunnen, is reizen over land niet mogelijk omdat onze permissie hiervoor dan verlopen is.

Bid a.u.b. met ons mee dat desondanks dit bericht het visa spoedig afgegeven kan worden en dat we weer onze taken in ons roepingsland kunnen oppakken.

In Hem verbonden, Gertjan en Esther.

Bericht binnengekomen 22-01-2017



ISRAËL Gods land en volk



ISRAËL, EEN WONDER VAN GOD

JOODSE FEESTDAGEN 'BOMENFEEST' Zaterdag 11 februari a.s.

Toe Bisjwat (Bomenfeest) Toe Bisjwat betekent letterlijk 'de 15e Sjewat'. Op deze 15e dag van de Joodse maand Sjewat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot. Toe Bisjwat is vooral een landbouwfeest. Rond deze tijd van het jaar ontwaken de vroegst bloeiende bomen in Israël uit hun 'winterslaap' en beginnen met een nieuwe vruchtdragende cyclus. Op deze dag is het de gewoonte om zoveel mogelijk soorten fruit te eten. Verder worden overal in Israël door schoolkinderen bomen geplant.

Oorspronkelijk was deze dag belangrijk bij de toepassing van de wetten over het afdragen van tienden van de opbrengst van de oogst aan de Tempel.

Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het is de gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten! In Israël worden op Toe Bisjwat vaak bomen geplant door schoolkinderen.



Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjwat te bidden voor een goede en mooie Etrog (citrusvrucht) voor de komende Soekot. (Loofhuttenfeest)

VN RESOLUTIE

Eind december was er een VN resolutie over de twee-staten 'oplossing' waarin Israël schandalig werd verraden door Obama, die daarmee kans zag Netanyahu een messteek in de rug te geven. Daarvoor had de VN een andere resolutie aangenomen, namelijk een resolutie die onder andere de Tempelberg in Jeruzalem tot 'Palestijns gebied' verklaarde.

"Zijn stichting ligt op heilige bergen; De Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods!" (Psalm 87:1-3)

Het gebied van de heilige bergen in Jeruzalem; dit is precies de plek waarover in de VN resolutie wordt gesproken. Met deze plek moet je niet willen rommelen; deze plek behoort aan God Zelf!

in vers 2 lezen we dat de Here God houdt van de poorten van Sion die de stad van David en de tempel

berg omringen. De Here God heeft een speciale liefde en relatie met deze plek.

"In dit huis, hier in Jeruzalem, dat Ik verkoren heb uit al de stammen van Israel, zal Ik mijn naam vestigen tot in eeuwigheid" (2 Kon 21:7).

Is Gods naam daadwerkelijk aanwezig in Jeruzalem?

Jeruzalem ligt op een berg die wordt omgeven door hogere bergen. Er zijn drie valleien die samen komen aan de voet van de berg Moria. Dat zijn de Kidron vallei op de rechteroever, de Central Valley in het midden, en de Hinnom Vallei aan de linkerkant. Dit is de plaats waar God letterlijk ervoor koos om zijn Naam te schrijven! De valleien vormen hier de eerste letter van Shaddai ... de Almachtige God!

Ingezonden door Wim Prinzen

Joodse lezingen

"De Strijd tussen goed en kwaad"
Mensbeeld bij Paulus en het vroege Jodendom"

Woensdag 1 maart 2017

In de Synagoge Stationsstraat 7 Aalten

Spreker: Dr GH Cohen Stuart

Aanvang: 19.30-21.30 uur

Op dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag.

Dan kan je een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen op wie je bijzonder gesteld of zelfs verliefd bent.



VOORAANKONDIGING:

D.V. dinsdag 28 maart willen wij weer een **Gemeentevergadering** houden. Hierbij is een ieder uitgenodigd. Meer bijzonderheden in het Contactblad van maart. De oudsten



CRYPTISCHE PUZZELWOORDEN

Oplossing vorige keer: Lot (Mijn naam is mijn bestemming. Keer je mij om dan draai ik rond.) Lot kan vertaald worden als bestemming. Keer je dit om dan staat er tol, een ding dat ronddraait.

In de Bijbel wordt soms genoemd dat het lot – of het pur – geworpen werd. Wij denken daarbij al gauw aan toeval. Maar volgens Bijbels gebruik werd hiermee iemand aangewezen. Overigens, in het Hebreeuws en in het Grieks, de talen waarin de Bijbel geschreven is, worden daarvoor totaal andere woorden gebruikt.

Nieuwe opgave:

Het zoemt en het rinkelt. (5) Hint: het is een boek. (Met dank aan Jan Brethouwer)
Succes, Gerrard R.

In het zonnetje gezet.....Joke Douma

Graag willen wij hier Joke Douma in het zonnetje zetten voor haar grote inzet en betrokkenheid die zij altijd toont in onze Gemeente als men een beroep op haar wil doen. Ondanks haar lichamelijke klachten staat ze altijd klaar. We wensen haar de komende tijd veel sterkte toe. De redactie.

Beste Broeders en Zusters

We willen jullie bedanken voor de mooie bos bloemen die we hebben gekregen voor ons nieuwe huis. Natuurlijk zijn jullie altijd welkom om een keer op de koffie te komen.

Met vriendelijke groet,

Hans & Hennie Grievink hans.hennie.grievink@gmail.com

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Op 91- jarige leeftijd heeft de Heer op Zijn tijd thuisgehaald onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Bertha Wilhelmina Nahuis - Liefers

sinds 27 augustus 2000 weduwe van
Johan Herman Nahuis

14 augustus 1925

24 januari 2017

Jan en Anja
Ida en Maarten
Johan en Judith

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Saturnus 13, 7122 XP Aalten

De poort van de Hemel



Op zekere dag ging ik in Zuid-Amerika door een wijd uitgestrekt bos en ik genoot van de mooie natuur en de heerlijke milde lucht.

Opeens zag ik op een open plek een oude vervallen hut. In de deuropening stond een oudere vrouw, even vervallen als de hut waarin zij verblijf hield. Haar rug was krom van jarenlange zware arbeid, haar haren waren sneeuw wit en haar gezicht was doorgroefd van rimpels. Maar haar ogen schitterden als twee sterren.

'Goede morgen, moedertje, 'riep ik haar toe. 'woont u hier helemaal alleen?'

Ze keek me met vrolijke stralende ogen aan en zei met blijde stem: 'Ja, ik en...Jezus.'

Zo arm en donker als mij eerst de omstandigheden van deze vrouw toeschenen, zo licht schenen ze mij nu.

Waar de Here Jezus is, daar is licht en leven, heil en vrede, daar is de poort van de Hemel, ja de Hemel zelf.



Schitterend verwoord

“Papa? Hebben de sterren ook een vader? Om zo mooi te kunnen stralen moet iemand ze toch verteld hebben dat ze schitterend zijn?”

Met deze woorden begint een kinderverhaaltje dat door Gonad, Tonke en Margot, studenten van de Evangelische Hogeschool, geschreven is. Het hele verhaal, dat in een klein boekje met kodige tekeningen geïllustreerd te koop is, werd op een lustrum symposium van de EH onder begeleiding van snarenspeel en neu-

rieklanken voorgedragen. Dat was heel aandoenlijk. Zozeer zelfs, dat je als toehoorder bijna geheel in deze kinderlijke fantasie op zou gaan.

Maar plotseling, inmiddels was het boekje al bijna uit, bedacht ik mij hoe krachtig deze eerste woorden verwoord zijn. Want, behalve dat het een leuk kinderverhaaltje betreft, zijn er verschillende andere lezingen mogelijk. Zo lezen we op de eerste pagina van de Bijbel dat God spreekt dat er licht moet zijn, en het was alzo. Bij het spreken maakt Hij zon, maan en sterren. En waarin komt de glans van de sterren anders tot uitdrukking, dan doordat ze schitteren? Maar ook schitteren de sterren in de zin dat ze fascinerend mooi zijn. Zelf zullen de sterren zich daar niet van bewust zijn. Maar wij mensen, wanneer we op een heldere nacht ons blik naar de hemel richten, beleven dat zo. Of de studenten die dit verhaaltje bedacht hebben deze laatste twee lezingen ook zo bedoeld hebben, dat weet ik niet. Maar dat wij in staat zijn om van de schepping te genieten is een reden om dankbaar naar de Schepper op te zien.

HENNIE'S BREIPATROON

Neem de draad op voor de toekomst

Eerste Toer

Begin de dag met een blij gemoed ook al ondervind je tegenspoed

Tweede toer

Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn

Derde toer

Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar de ander

Vierde Toer

Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet aanwezig is

Vijfde Toer

Zoek steeds het goede in het leven en geef eens een knipoog of schouderklopje

Zesde Toer

Innerlijke vrede die maakt je blij en rijk

Zevende Toer

Een glimlach van een seconde is meer waard dan een lamp die een uur brandt

Achtste Toer

Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer ziet zitten

Negende Toer

Probeer elke dag om één ding blij te zijn dan is het geen verloren dag

Tiende Toer

Vertrouw elke dag op God en leg alles in Zijn Handen

1-Steeds vanaf de eerste toer herhalen

2-Vergeet niet, dat de beste breister weleens een steekje laat vallen,

2-Geen Paniek

4 -Vlug ophalen en vrolijk verder breien .

Met vriendelijke groet, Hans & Hennie Grievink hans.hennie.grievink@gmail.com



Den Haag, januari 2017

**Uitnodiging tieners Spoorzoek-Weekend DV 10-12 maart
in Voorburg**

Beste Tienerwerker(s) en/of ouders,
Wij nodigen uw tieners van harte uit voor
het Spoorzoekweekend 10-12 maart a.s. in Voorburg.



Al jaren worden er Spoorzoek weekenden georganiseerd voor tieners vanaf de brugklas t/m 16 jaar. In dit weekend staan vriendschap sluiten, geestelijk bijtanken, sport, spel, praise en plezier hebben met elkaar centraal.

Tieners worden door deze weekenden in staat gesteld contacten te onderhouden en te verdiepen met bijvoorbeeld vrienden en vriendinnen die ze ontmoet hebben in de zomerkampen en met tieners uit andere vergaderingen/gemeenten.

Er zijn 40 plaatsen en we hopen dit jaar veel nieuwe brugklassers maar natuurlijk ook de oudere tieners tot en met 16 jaar te ontmoeten. Aanmelden kan via www.go4christ.nl/spoorzoek/ of kijk eens op Facebook: Spoorzoek Weekenden Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, Het organiserend team Voorburg:
Richard, Isabella en Christiaan van den Bos
André en Hanneke Reumerman
Alfred en Hanneke Vertegaal

K.V.A. MANNEN AVOND

Zaterdag 25 februari 20.00 uur



Zin in een super gezellige avond? Om lekker met elkaar te praten en dat bij een mooi kampvuur? Dan moet je je nu opgeven want dit is je kans! Wij zouden het in ieder geval heel leuk vinden dat je komt, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Jos Grievink en Leon Luimes

De vorige keer met een groep mannen gegaan. Een bijzondere mooie avond!
Wie heeft zin deze keer mee te gaan? Groeten Timo.



Compassion in problemen in India

Tiemen Westerduin vertelde het ons al toen hij bij ons was 15 januari... Het lijkt er op dat we onze projecten in India moeten sluiten en daarmee de hulp aan 145.000 kinderen stop moeten zetten. 145.000 Kinderen waarvoor de droom op een toekomst zonder armoede wegvalt, gezinnen waarin hulp verdwijnt en kerken die financiële steun moeten missen om kinderen te blijven helpen. We zijn verdrietig en boos omdat hier onrecht wordt gedaan, op een plek waar juist recht gebracht werd aan diegenen die het meest kwetsbaar zijn: kinderen in armoede.

Wat betekent dit voor Compassion?

Op dit moment volgen in India 145.000 kinderen het Compassion-programma via lokale kerken. Al tientallen jaren zorgen onze lokale medewerkers (veelal vrijwilligers) dat kinderen in een veilige omgeving even helemaal kind kunnen zijn, nieuwe dingen leren, positieve woorden horen en de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Ook is er aandacht voor gezondheid en veiligheid. Dat werk staat al maanden onder druk doordat de Indiase regering alle financiële tegoeden bevroren heeft. In een gesprek dat onlangs heeft plaatsgevonden tussen de Indiase overheid en de directie van Compassion International leken alle deuren dicht te gaan. De financiële reserves die we nog in India hadden, raken nu op. Het is hiermee nog mogelijk om de kantoren tot medio maart open te houden. Als er geen verandering in de situatie komt, dan zullen onze kantoren waarschijnlijk 15 maart a.s. moeten sluiten.

Waarom laat de Indiase regering de sponsorbijdragen niet door?

In 2011 heeft de Indiase regering belangrijke veranderingen doorgevoerd in de zogenaamde Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), een wet die bepaalt of en hoe buitenlandse fondsen worden doorgelaten. De herziening van deze wet stelt de Indiase overheid in staat om goede doelen die er een andere politieke ideologie erop nahouden, te beperken. Dit betekent dat de overheid activiteiten kan inperken als ze het idee heeft dat deze haar nationale belangen bedreigen. We hebben het sterke vermoeden dat de overheid de christelijke identiteit van onze programma's aangrijpt om de fondsen niet door te laten. Compassion streeft ernaar dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is.

Andere organisaties

Compassion is niet de enige organisatie die kampt met problemen in India. Inmiddels is bekend dat de Indiase regering meer dan 12.000 non-profit organisaties niet de benodigde licenties heeft verleend om hun werk te kunnen continueren.

Hoop en vertrouwen

Het sluiten van onze kantoren heeft impact op onze collega's en projectmedewerkers in India die met hart, ziel en geloof er alles aan doen om recht te spreken voor de allerarmsten om voor hen een hoopvolle weg in te slaan. Voor onze kerkpartners die een andere manier moeten zoeken om hun bediening onder kinderen vorm te geven. Maar het meest verdrietig is het voor de sponsorkinderen en de gezinnen waarin zij leven. We kunnen onze machteloosheid en verdriet over deze situatie alleen maar bij God neerleggen. We weten dat onze gebeden, onze boosheid over dit onrecht en onze tranen allemaal door Jezus worden omarmd. We geloven dat er bij God altijd weer andere deuren opengaan en daar vertrouwen we op.

Bid mee

'Als er geen wonder gebeurt moet Compassion voor 15 maart 2017 India verlaten.' Tiemen Westerduin

Zullen wij als gemeente ook bidden voor deze kinderen?!

Wat was het een bijzonder mooie dienst zondag 15 januari met Tiemen Westerduin. Een volle zaal en geraakt door Tiemen zijn verhaal. 20 kinderen die leven in armoede hebben sinds die morgen een sponsor gevonden, WAUW, hoop voor deze 20 kinderen....in Jezus naam!

Het was bijzonder om te zien hoeveel mensen er waren geraakt... er werd na afloop door veel van ons druk geschreven op de formulieren van Compassion om ook een sponsorkindje te gaan sponsoren. Voor sommige was het de eerste keer, voor anderen was het het 3e kindje, want er ging bijvoorbeeld een dochter uit huis omdat ze gaat trouwen, dus plek voor nog een sponsorkindje, prachtig!!! Zelfs jonge mensen, die nog naar school gaan besloten om een kindje te gaan sponsoren. Fantastisch!!

'We willen een stem zijn voor diegene die geen stem hebben'

Spreuken 31:9

Wilt u alsnog meer informatie over Compassion?

Kijk op www.compassion.nl

Nienke S.