

# Contactblad

## 'De Meiberg'



23<sup>e</sup> jaargang 14 januari 2018 nummer 1

## Rechtvaardigheid

Soms kan God niet anders dan rechtvaardig zijn want liefde alleen helpt niet.

In de dagen voor Kerst trof ik een plaatje aan van een indrukwekkende figuur, nogal agressief zo te zien. Bij het spraakwolkje stond: "Hoe lang wil je nog achter me aanlopen; laat me met rust". Daarachter liep een smekend figuurtje dat riep: "Maar ik houd toch van je?"

Op een van de volgende dagen verschijnt in de ochtendkrant een foto van een Syrisch meisje van rond de twee jaar. Haar gezichtje wordt opgelapt omdat het is getroffen tijdens een bombardement door de regeringstroepen. De hechtingen zijn niet te tellen... Wat zou God hiervan denken? Zou Hij nog smeken "Maar ik houd toch van je".

Het volk Israël was gered uit de slavernij. Ze werden overladen met wonderen en zegeningen. Het bleef een moeilijk volk dat zelfs een zachtmoedige man als Mozes tot wanhoop dreef. En God liet lang zijn liefde zien... Maar op een dag was dat niet meer genoeg. Er werd rechtvaardig geoordeeld.

De gemeente van Jezus Christus is eeuwenlang voorzien van Gods Woord en de Heilige Geest en toch zijn er talloze scheuringen en vervolgingen naar elkaar toe geweest met alle verdrietige gevolgen van dien. Soms zag je het gedrag als van hanen in een kippenhok waarbij de kippen hulpeloos alle kanten uitstoven als de gevechten uitbraken. Was/is dát de bedoeling van God?

In ons eigen leven kan er verdriet zijn en zorg. We kunnen te moe zijn soms. Er gaat een baan verloren. Kinderen doen niet wat we graag willen. We geven onszelf weg aan een goed doel, een gezin of vergaderen ons suf om iets gedaan te krijgen, iets goeds tot stand te brengen. En op een dag worden we overvallen door gebeurtenissen die ons leven op onze grondvesten doet schudden en is er niets meer over van onze verwachtingen. We voelen ons zelfs verraden door de mensen die ons het meest na stonden... "Waar is God?" is de eerste vraag die we stellen. Maar gaven we Hem ook de eerste plaats in ons leven toen de moeilijkheden er niet waren?

"Ik hou van je" zegt je partner. Maar de vele avonden die je alleen zit zijn bijna niet om vol te houden ook al begrijp je nog zo goed het doel. Of de een moet rap het huis uit als de ander weer van zijn werk thuiskomt. Is dat wat God bedoelde met een huwelijk, een gezin?

"De kerk is fijn voor de zondag. Er zijn mooie preken en de band is prima. Maar ze mag me niet té veel tijd en vooral niet té veel geld kosten." Is dát wat God bedoelde met gemeente zijn?

2018 is begonnen. Wat de goede voornemens zijn van eenieder weet ik niet. Wel weet ik dat God van ons houdt. Maar als we willen dat Hij ons serieus neemt dan moeten we vooral beginnen met Hem serieus te nemen want wij hebben NERGENS recht op.

Laten we genieten van die God die ons liefheeft maar evengoed rekening houden met het feit dat we onze behoudenis met vrees en beven moeten bewerken. Filip. 2:12b t/m 16a  
Het maakt niet alleen uit wat je doet vooral ook hóe je het doet.

Hildien

Wij wensen al onze lezers van harte

Gods zegen toe in het

Nieuwe Jaar

=De redactie=

20

18

## *Twee te gekke Worshipavonden!!!*

### **Zondag 4 februari komt Reyer naar de Meiberg! Reyer stelt zich voor...**

Mijn naam is Reyer en ik ben fulltime muzikant. Ik ben nu al een aantal jaar actief in de (christelijke) muziek als schrijver, zanger en producer en bracht najaar 2014 mijn debuut album 'Eeuwig Licht' uit. Hierop staat een twaalfstal aanbiddingsnummers, waarvan je het lied 'Ik zie het Kruis' wellicht het beste zou kunnen kennen uit de Opwekkingsbundel

Ik heb inmiddels al vele mooie dingen mogen meemaken in mijn bediening, waaronder spelen op de EO Jongeren-dag, samenwerken met Paul Baloché en Martin Smith en in 2015 zelfs een Zilveren Duif award ontvangen voor mijn debuut CD. Veel om dankbaar voor te zijn!

Muziek is een groot deel van wie ik ben; het is mijn beroep, mijn passie, en ik weet niet wat ik zonder zou moeten. Toch is muziek op zichzelf nooit mijn grootste passie geweest. Voor mij krijgt muziek pas haar hoogste waarde als het een hoger doel dient. En voor mij is dat doel het aanbidden van God.

Reyer komt naar de Meiberg op zondag 4 februari.

De toegang is gratis, wel vragen we om een vrije gift voor Reyer zijn nieuwe worshipalbum! Deze avond is er dus een collecte.

**INSALVATION**  
WORSHIP | JUSTICE | EQUIPPING

### **6 APRIL!**

**Op vrijdag 6 april komt de band InSalvation naar Aalten.** Samen met de Euregio Gemeente organiseren wij een worshipavond en zal InSalvation komen met hun NEON tour! InSalvation is onder andere bekend van Opwekking. De NEON tour is wel meer gericht op jongeren. Maar natuurlijk bent u ook als oudere welkom als u het graag een keer mee wilt beleven!

*Na het uitbrengen van haar nieuwe album NEON ging InSalvation in het najaar van 2017 op tour. De NEON tour gaat het hele land door, dus vast ook ergens bij jou in de buurt. Worship, Justice & Equipping staan centraal tijdens de touravonden. Het is het verlangen van InSalvation om samen met jullie God te ontmoeten door middel van muziek, interactie en een stuk toerusting.*

*InSalvation bestaat al ruim 11 jaar en heeft op 1 juni haar 3e album, NEON uitgebracht. NEON is een baanbrekend album voor InSalvation. Voor het eerst heeft de band samengewerkt met de Britse producer Trevor Michael, bekend om zijn werk met onder andere Martin Smith. Johnny Bird, gitarist en arrangeur in Smith's band, werkte ook mee aan de songs op NEON. De muziek verwijst naar thema's als aanbidding en gerechtigheid, met als rode draad dat wat volgens de band de cd titel inspireerde: "Als je NEON staafjes breekt, geven ze licht. Dat beeld inspireerde ons. God gaf Zijn eigen Zoon Jezus om Zijn leven voor ons te geven. Het lichaam van Jezus werd letterlijk gebroken om het licht van de wereld te worden en om de mensheid te redden door Zijn liefde en genade. Door dat licht zijn wij een nieuwe schepping en zegt Jezus zelfs in Mattheus 5:14: 'Jullie zijn het licht van de wereld'. Wij zijn degenen die geroepen zijn om het licht te laten schijnen in deze duistere wereld. Wanneer we erkennen dat we Jezus' liefde en genade nodig hebben, dan schijnt Zijn Licht in ons. Vanuit een ontmoeting met Hem mogen wij dat licht doorgeven aan de wereld om ons heen."*

Tijdens de tour ontdekken we met elkaar hoe we Jezus' liefde allereerst in ons eigen leven toe kunnen laten om vervolgens Zijn liefde en licht weer door te geven aan de wereld om ons heen. Samen zullen we zingen, bidden en ontdekken hoe Jezus onvoorwaardelijke liefde ons leven en de wereld om ons heen totaal kan veranderen. Dus kom met je vriendengroep, jeugdgroep van de kerk, familie of bureu.

Sifra: " We kijken er ontzettend naar uit om jouw te ontmoeten tijdens de NEON tour. Het belooft een avond te worden die je niet snel zult vergeten. Er zullen ook nog wat leuke verrassingen voorbij komen die je zeker niet wilt missen. See you at the NEON tour?"

# AGENDA

## JANUARI

Maandag	1	Nieuwjaarsdag/Aanbiddingsdiensten/Contactblad
Woensdag	3	Huiskringen( )
Zondag	7	Aanbiddingsdiensten/Nieuwjaarsbrunch/Startavond Next-Heartbeat club
Maandag	8	Bijbelbespreking
Woensdag	10	Samen bidden
Zondag	14	Aanbiddingsdiensten/Samen bidden-Samen zoeken
Woensdag	17	Samen bidden
Zondag	21	Aanbiddingsdiensten
Maandag	22	Bijbelbespreking
Woensdag	24	Samen bidden
Zaterdag	27	Dropping
Zondag	28	Aanbiddingsdiensten/Next-Heartbeat club
Woensdag	31	Samen bidden



## FEBRUARI

Zondag	4	Aanbiddingsdiensten/ Worship Reyer/Contactblad
Woensdag	7	Huiskringen

*“Mijn tijden zijn in Uw hand”*

Wijzigingen voorbehouden

Houd de mededelingen van de koster en ook die op het magneetbord, nauwlettend in de gaten

### Wist u dat...

uw giften voor de collectes Werk voor de Heer en Evangelie bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd \ mogen worden mits deze aantoonbaar (middels bankafschriften) zijn gedaan ?

U kunt deze overmaken op:

rekening 3002.02.857 van St. Ons Vergaderlokaal o.v.v. gift Werk voor de Heer of o.v.v. gift Evangelie (met daarbij vermeld het specifieke maandoel)

## Colofon:

**Contactblad van De Meiberg, Gemeente van Christenen Aalten**

Adres: Meiberg 23/1

Samenkomsten: zondag 's morgens 9.30-10.30 uur Avondmaal, Lofprijzing  
Na koffiepauze om 11.00 uur : de Woordbediening  
Samen bidden: woensdag 20.00 uur

Koster:

B.H.Brethouwer

Meiberg 25, 7121 AN Aalten (tel. 0543-474533)

Contactadres van dit blad:

H.J.Brethouwer

Prinsenstraat 1U, 7121 AE Aalten (tel. 0543-471427)

**E-mail: [contactbladmeiberg@kpnmail.nl](mailto:contactbladmeiberg@kpnmail.nl) website: [www.meibergaalten.nl](http://www.meibergaalten.nl)**

Versijning: (indien mogelijk) elke 1e zondag van de maand.

IBAN-Bankrekeningnrs.: NL85 RABO 0300 2167 26 (vaste bijdrage)

NL31 RABO 0300 2028 57 (WdH, Evangelie, etc.)



## MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

1. **Wie ben je?** **Giljon David Klein Wolterink**
2. **Vertel in het kort je geschiedenis:** Ik ben geboren op 07-09-2001 in Winterswijk in het ziekenhuis, en ben gewoon opgegroeid als een normale Nederlandse jongen in een superleuk gezin.
3. **Vertel je gezinssamenstelling:** Ik ben de jongste van het gezin.
4. **Wat doe je voor de maatschappij:** Ik zit in de 4<sup>e</sup> klas van de kaderopleiding, en doe daar de metaal techniek bij Schaersvoorde. Op zaterdag en in de vakanties werk ik bij autoschadeherstel Mark Pennings. Daar mag ik ook mijn vervolgopleiding doen.
5. **Vertel iets over je hobby's:** gamen, voetballen en chillen met vrienden
6. **Waarmee maakt men je blij?** Een gezellig feestje met een hapje en een drankje en veel vrienden.
7. **Wat is je lievelingslied?** Amerikaanse rap, maar een christelijk lied: opwekking 785
8. **Wie is Jezus voor je?** Mijn vader en de persoon met wie ik alles deel, zowel leuke als niet leuke dingen, maar ook van wie ik geniet en met wie ik geniet.
9. **Wat is je lievelingsgerecht?** Pizza van pizzeria Aalten.
10. **Waar mag men jou voor wakker maken?** Alles behalve groente.

1. **Wie ben je?** **Nathan Klein Wolterink**
2. en ik ben 17 jaar oud. Ik ga naar school op het Graafschap College in Doetinchem waar ik een technische opleiding volg, die de WEI opleiding heet. Ik woon aan de Sondernweg 26 in Lintelo.
3. **Vertel in het kort je geschiedenis:** In mijn jeugd ging ik naar de basisschool in Lintelo. Daarna ging ik naar Schaersvoorde waar ik eerst 3 jaar HAVO heb gedaan. Na 3 jaar kwam ik erachter dat mijn interesses meer liggen bij de technische vakken dan de theoretische vakken. Toen ben ik naar GTL gegaan en heb daar mijn examen gehaald. Ook ging ik in mijn jeugd naar de CGK in Aalten. Maar daarna zijn we overgegaan naar de Meiberg, waar ik zelf erg blij mee ben.
4. **Vertel je gezinssamenstelling:** Ik heb twee zussen en één broertje (Danielle, Louise en Giljon). Danielle woont niet meer in huis want die is met Robin Wikkerink getrouwd. Louise gaat ook binnenkort het huis uit want zij gaat trouwen met Jesse Smilda. Zelf heb ik op het moment geen vriendin.
5. **Wat doe je voor de maatschappij:** Ik ga nog naar school maar soms moet ik stage lopen bij een bedrijf. Op dit moment loop ik stage bij Strocon waarvan Wilbert Luimes de eigenaar is. Op zaterdagen en vakanties werk ik bij Rainbow Industries. Daar moet ik op zaterdag de zaak schoonmaken en in vakanties moet ik fietsen monteren.
6. **Vertel iets over je hobby's:** Vroeger was mijn grootste hobby voetballen maar door een blessure moest ik van voetbal af. Daardoor voetbal ik nu minder vaak. Wat ik nu vaak doe doordeweeks is naar mijn vrienden gaan in Lintelo. Daar komen ook vaak de jongens die bij mij op club zitten bij de CGK.
7. **Waarmee maakt men je blij?** Ontbijt op bed of afspreken met vrienden.
8. **Wat is je lievelingslied?** Ik heb niet echt een lievelingslied maar luister vooral vaak van de muziek van deze tijd. Bij opwekkingsliederen vind ik vooral het laatste cd het mooiste(cd 41).
9. **Wie is Jezus voor je?** Jezus is voor mij een vriend die er altijd is en ik alles kan vragen. De laatste tijd ervaar ik hem steeds meer en hoop nog veel meer met hem te ervaren.
10. **Wat is je lievelingsgerecht?** Pizza
11. **Waar mag men jou voor wakker maken?** Ontbijt op bed van m,n moeder

## **MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?**

### **Ik ben Roelie Klein Wolterink- van de Groep.**

Ik ben geboren in Spakenburg en was de 7de in de rij. Na mij zijn nog twee broertjes en twee zusjes geboren.

Toen ik twee jaar oud was, zijn we naar Drachten en later naar Siegerswoude verhuisd. Weer 5 jaar later ongeveer zijn we naar Aalten verhuisd, omdat mijn vader daar een beroep aannam als predikant van de Christelijke gereformeerde kerk. Ik moest afscheid nemen van mijn inmiddels beste maatje Hennie Pennings, niet wetende dat ze jaren later met Freddie trouwde en in Aalten kwam wonen, en onze vriendschap gewoon weer verder ging waar het was geëindigd.

In Aalten heb ik een fijne tijd gehad. We deden volop mee in het jeugdwerk van de cgk. Binnen ons gezin draaide alles om de kerk en het kerkelijke leven. Mijn ouders hebben in hun doen en laten aan ons laten zien wie Jezus was en wat Hij voor hen betekende. Ik ben dankbaar dat ik mocht opgroeien in een christelijk gezin. Natuurlijk zaten er ook wel nadelen aan om domineeskinderen te zijn; we hadden een voorbeeldfunctie wat soms voelde als een glazen huis. Ik had daar als puber best moeite mee.

Op mijn 17de ben ik het huis uitgegaan om een opleiding te volgen als ziekenverzorgende in Bennekom. Inmiddels waren mijn ouders weer verhuisd naar Opperdoes, en had ik verkering met Erjon In Aalten. In 1993 zijn we getrouwd en heb ik nog 2 jaar op en neer gereden naar Bennekom

We hebben in 1995 het huis gekocht van Erjons oudtante. In dat zelfde jaar is Danielle (inmiddels alweer een half jaar getrouwd met Robin) geboren. 1,5 jaar later Louise. Inmiddels was ik in de thuiszorg gaan werken omdat dit beter te combineren was met de kinderen. 3 jaar later werden we nog verrast met een prachtige zoon: Nathan, en weer een jaar later onze jongste zoon Giljon.

Toen de kinderen op de lagere school zaten ben ik weer gaan leren. In Zutphen heb ik de opleiding tot verpleegkundige gedaan in 2 jaar. Ik kon meteen na de opleiding in Winterwijk komen werken. Hier heb ik eerst nog een jaar op de IC gewerkt, maar daar werd ik niet gelukkig van. Vervolgens heb ik de Spoedeisende hulp opleiding gedaan. Op deze afdeling werk ik nu inmiddels alweer 5 jaar met nog steeds ontzettend veel plezier.

Naast mijn werk sport ik graag, wandel ik het liefst elke dag met Erjon, houd ik erg van sociale contacten en zing ik graag. Helaas heb ik door gebrek aan tijd moeten stoppen met het zingen in een gospel bandje. Sinds kort heb ik er een nieuwe hobby bij: Haken, gezellig samen met mijn inmiddels getrouwde dochter op de bank. Je maakt me blij met mensen om me heen met wie ik van hart tot hart kan praten over alles, maar vooral over Wie Jezus is en wat Hij voor mij betekent. Het liefst onder genot van een heerlijk etentje en een goed glas wijn. Natuurlijk wordt ik ook heel blij van een heerlijke paling uit Spakenburg

Mijn lievelingslied is Opwekking 802, een aanbiddingslied voor mijn Vader, maar 799 is ook een favorietje. Wie Jezus voor mij is.... Hij is mijn alles. Mijn Vader, ik Zijn dochter, mijn Koning, ik Zijn prinses, Hij is mijn Verlosser, Ik was die zondaar, maar door Zijn bloed dat heeft gevloeid, ben ik vrij!!

Ik kan niet bedenken wat mijn lievelingsgerecht zou kunnen zijn. De erwtensoep van mijn schoonmoeder is heerlijk, haar olliebollen zijn de beste!!

Waar mag je mij voor wakker maken.... Ik denk dat dat alleen mijn zoons mogen doen, om te zeggen dat ze thuis zijn, zodat ik echt rustig kan slapen.

Ik zou nog meer kunnen vertellen, voel je welkom voor een kop koffie en/of een drankje aan de Sondernweg 26.

## MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

**Wie ben je?**

**Erjon Klein Wolterink**

Kind van Henk en Truus Klein Wolterink / Joolink die daar tot op de dag van vandaag nog wonen. Er kwamen nog 2 broertjes en een zusje bij. We hebben daar met z'n allen een super leuke, goede jeugd gehad tot we allemaal één voor één gingen trouwen en het ouderlijk huis verlieten.

**Vertel in het kort je geschiedenis.**

Na 2 jaar Willem Alexander kleuter school aan de Slingelaan ging ik naar de grote school, de Groen van Prinsterer School aan de Ahavestraat. Na de lagere school ging ik naar de LTS in Aalten en koos voor de richting metaaltechniek. Na 4 jaar behaalde ik mijn diploma. Daarna ging ik nog één jaartje naar de dr. Ariens LTS in Lichtenvoorde, daar kon je in één jaar een diploma erbij halen in mijn geval een diploma motorvoertuigentechniek. Want het leek mij mooi om automonteur te worden. Het was ondertussen 1985 geworden en na de zomervakantie ging ik werken bij Autobedrijf Ten Bruin in Bredevoort. Daar kreeg ik de mogelijkheid om 4 dagen te werken en 1 dag naar school. Zo heb ik al werkend en lerend bij verschillende garage's de nodige automonteur diploma's gehaald. Tussen de bedrijven door mocht ik ook nog het vaderland dienen door mijn militaire dienstplicht te vervullen. Ook hier was ik monteur van div. militaire voertuigen bij de technische dienst op o.a. de Kromhoutkazerne in Utrecht en de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Toen ik een aantal jaren bij div. autobedrijven had gewerkt vroeg ik mij af wil ik dit werk altijd blijven doen. Ik ging oriënteren wat er mogelijk was en koos er voor om de lerarenopleiding te gaan doen. Ik begon met de opleiding voor leraar motorvoertuigentechniek aan de HTS in Apeldoorn en daarna voor leraar metaaltechniek ook aan de pedagogisch technische hogeschool met als lesplaats Windesheim in Zwolle. Na 10 jaar avondschoon, na mijn werk, 2 of 3 avonden in de week en 5 diploma's op zak ging ik werken in het onderwijs. Eerst op het Marianum in Lichtenvoorde als leraar motorvoertuigentechniek en leraar metaaltechniek. Na een jaar kwamen er ook wat lessen vrij op Schaarsvoorde. Na 3 jaar kon ik een volledige baan krijgen op Schaarsvoorde waar ik nu nog steeds met veel plezier werk. Ik vind het erg leuk om leerlingen in de bovenbouw van het Vmbo, de basis van de metaaltechniek, zoals plaatbewerken, lassen, draaien en frezen te leren.

**Vertel je gezinssamenstelling** Ik ben getrouwd met Roelie, heb 2 dochters Danielle en Louise en 2 zonen Nathan en Giljon.

**Vertel iets over je hobby's.**

Ik heb van jongs af aan altijd div. huisdieren gehad. Vogels, sierduiven, krielkippen, cavia's enz. Met de vogels ging ik ook naar de tentoonstelling. Verder vind ik het erg leuk om aan auto's, motoren en oldtimers te prutsen, en ben ik veel aan het klussen in en om het huis. Ik geniet ook erg van de natuur en ga daarom ook graag wandelen en fietsen.

**Waarmee maakt men je blij?**

Ik kan altijd erg genieten van de mensen om mij heen. Samen leuke dingen doen, hapje en een drankje bij de vuurkorf of in de hottube. Ik word blij als ik mensen kan helpen, het maakt niet uit waarmee.

**Wat is je lievelingslied?**

Ik kan genieten van heel veel muziek, zingen en muzikanten. Ik heb niet echt een lievelingslied. Als ik toch iets moet kiezen noem ik opwekking 462: Aan uw voeten Heer en Opwekking 733: Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

**Wie is Jezus voor je?**

Hij is mijn Redder, mijn Koning. Ik mag mij zijn geliefde kind weten. Bij hem kan ik altijd terecht, hij is er altijd voor mij.

**Wat is je lievelingsgerecht?**

Ik eet graag karnemelkse saus met andijvie of sla en spek. Ook vind ik rijst met krenten en bloedworst zoals mijn moeder die altijd maakt(e) erg lekker.

**Waar mag men jou voor wakker maken?**

Voor een lekker ontbijtje met warme broodjes uit de oven, jus d'orange en een gekookt eitje.

<b>Thema:</b> <b>Toekomstige dingen</b> <b>WELKOM op een serie Appèldiensten met Willem Ouweneel</b>  <b>Plaats:</b> <b>Gebouw 'De Ontmoeting,</b> <b>Hoofdstraat 220</b> <b>in Apeldoorn</b> <b>Vooraf zingen vanaf 18.40 uur</b> <b>Aanvang: 19.00 uur/tot ca.20.00 uur</b> <b>Na afloop is er koffie</b>	<b>vervolg lezingen :</b>  14 januari 2018 De wederkomst van Christus  11 februari 2018 De opstanding der doden  18 maart 2018 Het Messiaanse vrederijk  15 april 2018 De nieuwe hemel en aarde
---	---



*Van Orlando Bottenbley kregen wij de volgende uitnodiging met de vraag of we deze uitnodiging breed bekend wilden maken. Bij deze willen we dat graag doen en we denken en hopen dat er mensen zijn die op deze uitnodiging in willen gaan, en wij bevelen deze dag dan ook van harte bij iedereen aan. Hartelijke groet namens het oudstenteam.*

We willen u van harte uitnodigen voor een studiedag met Eitan Bar en Moti Vaknin uit Israël. Zij werden bekend met video's waarin ze ingaan op Joodse bezwaren tegen de Heere Jezus.

Op zaterdag 10 februari zullen Eitan en Moti in Amsterdam onderwijs geven over onderwerpen als 'Het best bewaarde geheim in de Joodse wereld' en 'Israël door de ogen van een Messiaanse gelovige'. Ook zal voorganger Orlando Bottenbley een interview met hen doen over: 'Terug naar de Joodse wortels? Wat wel en wat niet?' Christian Stier zal de dag afsluiten met vijf praktische adviezen over hoe we het Joodse volk tot zegen mogen zijn.

We hopen u dan te ontmoeten, Orlando Bottenbley en Christian Stier



**Locatie:**  
Baptistengem. 'De verbinding'  
Louis Couperusstraat 133, Amsterdam  
Za. 10 febr., 10:00 - 16:00 uur

**Kosten:**  
€25 p.p. (incl. lunch, koffie/thee)  
Aanmelden noodzakelijk

Gratis parkeergelegenheid  
(met blauwe kaart)

**Nog maar kort geleden werd bij monde van de Amerikaanse president Trump, - een dwaas in veler ogen - voor het oog van de hele wereld openlijk verklaard dat Jeruzalem wel degelijk de hoofdstad van Israël is.**

Toen ruim een week daarvoor, op 29 november, op de dag af 70 jaar nadat de Algemene Vergadering v.d. Verenigde Naties, besloot om het Joodse volk weer een eigen staat te geven, stemden nu op diezelfde Algemene Vergadering 151 landen in met een resolutie waarin wordt vastgesteld dat:

*"elk handelen van Israël om zijn wetten, rechtsbevoegdheid en bestuur op te leggen aan de Heilige stad Jeruzalem illegaal zijn, en daarom zonder meer ongeldig en van generlei waarde".*

Het gaat om een bijna in het geniep aangenomen resolutie, want zelfs op de site van de VN zijn de stukken niet terug te vinden. Amper een week later kwam de alom bekende uitspraak door president Trump.

God liet 2700 geleden Jesaja spreken tot "het hart van Jeruzalem" met de woorden: *Roep het toe dat zijn lijdensijd volbracht is".* (Jesaja 40)

2500 jaar geleden liet God Zacharia profeteren dat er een moment gaat komen waarop alle volkeren zich tegen Jeruzalem zullen keren. Jeruzalem zal een zware steen worden waaraan alle volkeren op aarde zich zullen vertellen. (Zach. 12)

In Psalm 2 lezen we dat God soms lacht en spot met de regeringen van de wereld. De apostel Paulus zei ..... dat God juist werkt door wat dwaas is, en door dwazen heen om te beschamen wat wijs is. Ingezonden door Wim Prinzen







Een gedeelte uit de  
Nieuwsbrief van Gertjan & Esther  
Wintereditie

Ingezonden d.d. 25 december 2017

Front

Journal

Dierbare gebedsvrienden,

**Allereerst hele goede kerstdagen en Gods rijke zegen in 2018 gewenst!**

**Overdenking Mat 1:23**

*Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.*

Afgelopen donderdag (21 December) hebben we kerst gevierd met 31 Irakezen, 20 vrouwen en 11 mannen. We vierden het in een nieuw gehuurde kantoorruimte midden in de stad. In eerste instantie kwamen we samen in het kantoor boven ons huis. Maar een aantal van de gelovige mannen, gaven aan dat de drempel te hoog was om daar regelmatig samen te komen. Dat zat hem in het feit dat het ver buiten het centrum ligt, maar bovenal in een buurt waar veel sociale controle is en dus voelden ze zich niet veilig om te komen. Sinds oktober zitten we samen met een andere NGO in een ander pand midden in het centrum. We hebben 2 kamers tot onze beschikking, een daarvan is 'gedoopt' tot gebedsruimte en de ander tot ontmoetingsruimte.

De genodigden waren meestal oude bekenden, en die namen ook weer bekenden mee. We hebben samen gezongen, gedeelten uit het Lukas en Mattheus evangelie gelezen, een video van de Jezus film laten zien en samen gebeden. We hebben nagedacht over Immanuel, God met ons. Ook in de koran wordt melding gemaakt dat Mirjam (Maria) door de Heilige Geest overschaduwd zal worden en dat ze een Zoon zal baren. Dit is de enige overeenkomst tussen het kerstverhaal in de islam en het Evangelie. Maar wel de belangrijkste overeenkomst. Namelijk dat Jezus Christus niet op een natuurlijke wijze is verwekt maar bovennatuurlijk, door de Heilige Geest. Wat Hem tot een bijzonder en uitzonderlijk Persoon maakt, namelijk God in het vlees. God met ons! Waarom koos God ervoor om Jezus Christus zo geboren te laten worden? Als we met hen hierover praten ontdekken ook zij de enorme liefde van God voor de mens! Dat is de overstijgende boodschap van het kerstverhaal. God wil bij de mens wonen, onder de mensen zijn, zodat Hij kan meevoelen, meeleven in ons leven en tegelijkertijd als God-zijnde met de oplossing komen, voor de zonde en de dood. Hij is de Redder en de Verlosser voor alle mensen. Alleen Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Er is geen andere weg. Daarom is Hij Immanuel, letterlijk God met ons. Dat is de Blijde boodschap!

Wij hebben geen kerstvakantie op de kleuterschool, het is een gewone werkdag in deze moslimgemeenschap. Er is een enorme mix ontstaan van "Baba Noel" (Kerstman) Aid Milad Al Massih (Kerstmis) en Ras al Sana (Oud en Nieuw). Voor de meeste mensen hier is dit allemaal één en hetzelfde. Maar als je uitlegt wat de verschillen zijn, dan begrijpen ze dat en willen ze ook graag kerst vieren. Dus we hopen aankomende maandag, het kerstverhaal, met een kleurplaat en wat lekkernijen het kerstevangelie onder de aandacht van de kinderen te brengen. Graag jullie gebed hiervoor.

Tonia, een Nederlandse onderwijsdeskundige, zal binnenkort bij ons komen om ons te ondersteunen voor enkele weken. We zien naar haar uit, ze heeft jarenlange ervaring in een Arabisch land en zal een grote hulp voor ons zijn.

**Wist u dat..**

- We hier een zeer grote aanslag hebben gehad met 200 doden
- hier een aardbeving is geweest en de scheuren in ons huis erger zijn geworden
- ouders van jonge kinderen en mensen die op een kleuterschool werken meer last van verkoudheid en andere infecties hebben
- wij meer dan regelmatig van de kinderen diverse infecties krijgen
- Gertjan nu 2 zeer rode ogen heeft vanwege een zoveelste verkoudheid

- Bid voor wijsheid en creativiteit hoe onze stad te bereiken met het Evangelie.
- Bid voor eenheid en liefde onder de gelovigen
- Bid voor kracht en gezondheid omdat het leven erg intensief is

We zijn heel dankbaar voor jullie gebeden en ondersteuning in welke vorm dan ook. We merken regelmatig dat Hij ons bovenmate genade en kracht geeft en we geloven dat dat door het gebed is. Zonder dit alles zouden we hier niet kunnen werken.

**Dank en Gebedspunten**

- Dank God dat we langzaam vruchten zien op ons werk, zoals onze chauffeur
- We zijn dankbaar dat ISIS verslagen is, maar bid voor bescherming nu ze "ondergronds"gegaan zijn.
- Dank dat het goed loopt op de kleuterschool, bid dat hun harten geraakt mogen worden door het kerstevangelie.
- Bid voor verdere groei in Christus en hen die in Hem geïnteresseerd zijn

Een heel hartelijke groet,  
Esther en Gertjan



# Collectes



=JANUARI=

VOOR DE



REGIO Aalten

## JONGERENWERK NEXT-HEARTBEAT

Gelukkig nieuwjaar allemaal!!! Dat het maar weer een mooi en gezellig clubjaar mag worden!

Er is leuk nieuws: Jesse Smilda gaat dit jaar meedraaien bij NEXT. Hij had het op zijn hart om met jongeren te willen gaan werken en wij zijn hier heel erg blij mee! Jesse van harte WELKOM!

De volgende data is er club het komend seizoen. Zet het vast in je agenda, let even goed op. In verband met vakanties en feestdagen is het niet standaard om de 3 weken.

7 januari:	Start avond
27 januari:	Dropping
28 januari	
4 februari:	Worshipavond Reyer
25 februari	
18 maart	
6 april	Concert InSalvation

8 april
22 april
26 mei EOJDI
27 mei
10 juni
1 juli Afsluiting seizoen.

We kijken uit naar een nieuw seizoen samen met jullie!!!  
Groetjes Michel, Elmer, Irene, Timo & Nienke

### Zang- en Ontmoetingsdienst

Zondag 4 februari 2018  
Stichting De Opdracht  
Spreker: Gijsbert Tomassen

Locatie : De Brink Stationsplein 12 Zelhem  
Aanvang: 16.00 uur

## DROPPING



Zaterdag 27 januari Dropping in Winterswijk samen met Spoorzicht.

De NEXT groep doet mee!!  
Vertrek vanaf de Meiberg om 17:30 uur.

We zoeken nog iemand die een pan soep wil maken en controle posten!  
Graag een berichtje aan Nienke!

## ALS JEZUS MORGEN TERUGKOMT,

## MAAK IK VANDAAG NOG MIJN HUISWERK!

## Nieuws uit De Leidende Kerk

### INDIA

Sinds 2014 is de hindoeïstische Bharatiya Janata Partij (BJP) in India aan de macht. Dit geeft het groeiende hindoeïstisch extremisme een extra steun in de rug. Radicale hindoes worden steeds gewelddadiger en het aantal gewelddadige aanvallen op christenen bereikt een alarmerend niveau. De regering weigert tegen hen op te treden.

#### Hoe gaat het met de kerk?

Christenen met een hindoeïstische achtergrond worden het zwaarst vervolgd. Familieleden, dorpsgenoten en hindoeliders proberen hen te dwingen om terug te keren naar het hindoeïsme. Daarbij komt vaak mishandeling voor, soms zelfs moord. Kerken zijn regelmatig doelwit van radicale hindoes. Gelovigen worden bedreigd, aangevallen en ten onrechte opgepakt.

Veel kerkelijke activiteiten worden beschouwd als evangelisatie en daarom verstoord door hindoeïstische groeperingen. In 2015 probeerden parlementariërs een anti-bekeringswet in te voeren. In 2016 was deze wet in vijf staten van kracht.

Buitenlandse christenen en leden van historische kerken, kunnen nog redelijk samenkomen. Toch worden ook kerkgebouwen van deze laatste groep regelmatig vernield.

**In de Indiase staat Madhya Pradesh zijn 30 christenen gearresteerd omdat ze kerstliederen zongen.** Voorheen zorgde dat nooit voor problemen. Bij de arrestatie werd de groep mishandeld.

De reden van deze politie-ingreep zou zijn dat een passant zich gedwongen voelde christen te worden. Het gaat om Dharmendra Dohar, lid van een militante hindoegroep. Hij beweert: "De zangers gaven me 5.000 roepies [bijna € 70, red.] en zeiden dat ik in Jezus Christus moest geloven." Hierop diende hij een aanklacht in en werden de 30 christenen gearresteerd.

In de staat waar dit plaatsvond, gelden de strengste anti-bekeringswetten van het land. India staat op plaats 15 van de Ranglijst Christenvervolgung

#### Wat doet Open Doors?

Open Doors verspreidt bijbels en christelijke materialen en verzorgt trainingen, onder meer voor pastors, vrouwen en jongeren. Indiase christenen zijn vaak arm. Dankzij scholing en beroepsopleidingen, kunnen zij beter in hun levensonderhoud voorzien. Ook ontvangen vervolgd christenen in crisissituaties praktische hulp.



## ISRAËL Gods land en volk



### JOODSE FEESTDAGEN



#### Toe Bisjevat (Bomenfeest) woensdag 31 januari 2018

Met Toe Bisjevat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjevat (ook: Tu Bishvat of Toe Bisjwat) 'de 15e Sjevat'.

Deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana La'ielanot).

Oorspronkelijk was deze dag belangrijk bij de toepassing van de wetten over het afdragen van oogst aan de Tempel.

Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het is de gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten!

In Israël worden op Toe Bisjwat vaak bomen geplant door schoolkinderen.

Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjwat te bidden voor een goede en mooie Etrog (citrusvrucht) voor de komende Loofhuttenfeest.

