

Contactblad

'De Meiberg'



23^e jaargang 11 maart 2018 nummer 3

Het juiste vel

“Ik zit niet in mijn vel” dat horen we soms iemand zeggen. Als ik dat zei dan gaf mijn moeder meteen aan dat ik eruit moest springen en een ander vel zoeken waarin ik wel paste... Op zich leek dat onbarmhartig maar waar is het wel. In een vel rond blijven lopen waarin je je niet prettig voelt kan vervelend zijn maar als de oorzaak niet wordt aangepakt dan kan dat vel blijven schuren en trekken, je kunt er ziek van worden. Dat het vel niet past kan vele oorzaken hebben, zowel buiten onszelf als binnenin onszelf. Maar in beide gevallen worden we belemmerd. Over vrij zijn gesproken!

Wat is dan wel het juiste vel kunnen we ons afvragen. Er zijn vele soorten die ons niets brengen. Brandjes opwerpen bijvoorbeeld door te roddelen, partijen op te werpen of negatief te denken over van alles en nog wat, ongefundeerde angsten of verwijten naar mensen die zich nergens van bewust zijn (of misschien wel maar er niets mee doen). Maar dat is een houding die ons nergens brengt en ons zeker niet in het juiste vel zet, integendeel!

Wel eens gehoord van de wapenrusting van God? Lees het maar na in Efeze 6:10. Wij hebben een strijd te voeren die niet van deze wereld is maar wel continue ons bedreigt en vooral ons eigen vel. **Trek dus die wapenrusting aan staat daar om goed voorbereid stand te kunnen houden!** Bescherm je “vel” tegen de overheden en machten van de boze en laat praktijken als die in Galaten 5 staan, te beginnen bij vers 19, geen ingang vinden. Daar is duidelijk hoe het vaak komt dat wij niet in ons vel zitten.



Vervolgens, als het ergste is benoemd, krijgen we een goed advies: Laten we niet uit eigenwaan elkaar de voet dwars zetten. Als er iemand de fout in is gegaan moet u hem in alle zachtmoedigheid weer op het rechte pad brengen. En pas maar op voor uzelf dat u geen misstap begaat. Draag de lasten van elkaar dan leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl dat niet zo is bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn zonder dat hij zich daarop laat voorstaan. Want ieder moet zijn eigen last dragen. (En dan komt dat ellendige vel weer naar boven...) Want wat een mens zaait zal hij ook oogsten. Wie op de akker zaait van de zondige natuur oogst de dood, maar wie zaait op de akker van de Geest oogst het eeuwige leven.

Niemand weet wat de nabije toekomst brengt. Niemand weet waar de reis naartoe zal gaan. Maar als we zaaien op de akker van de Geest, individueel en gezamenlijk dan mogen we uitzien naar wat de Heer zal gaan doen. Heiliging en gebed zijn nodig opdat er geen belemmering is voor het antwoord waarom wij vragen. We zijn bekleed met de klederen des heils en de mantel van de gerechtigheid ligt om onze schouders. We zijn waardevol, duur gekocht. Zou Hij dan niet naar ons omzien als wij oprecht vragen naar Zijn wil?

Hildien

Hieronder en verderop enkele korte overwegingen rond het sterven van Jezus aan het kruis

Jezus verraden voor 30 zilverlingen (1)

Niet iedereen in Jeruzalem is blij dat Jezus er is. De hogepriesters ergeren zich al lang aan hem. Ze vinden hem gevaarlijk; mensen luisteren meer naar Jezus dan naar de priesters. Ze zoeken naar manieren om hem uit de weg te ruimen. Zelfs een van zijn leerlingen keert zich tegen Jezus. Judas is het niet meer met hem eens, hij begrijpt hem niet meer. Judas is zo teleurgesteld dat hij zelfs besluit Jezus te verraden. In het geheim gaat hij naar de hogepriesters toe. 'Hoeveel geld krijg ik als ik er voor zorg dat jullie Jezus gevangen kunnen nemen?'. De hogepriesters beloven Judas 30 zilverstukken als hij hen helpt.

DE BIJBELBESPREKING
Welkom op de maandagavond
5, 19 en 26 maart a.s.
bij zr. Lien Arentsen
Aanvang **19.30** uur.
Welkom!

**Samen bidden,
samen zoeken.**
Welkom op iedere 2e zondag van de maand
in het kleine lokaal op 'De Meiberg'
Eerstvolgende avond is op **11 maart a.s.**



BIJBELLEZINGEN in Dinxperlo
Kerkhofplein 7

Steeds op donderdagavonden 20.00 uur

**Eindtijdvoorspelling - Onthulling van de Heer Jezus aan de hand
van het Bijbelboek Openbaring**
Spreker: Dato Steenhuis

Data: * 12-04-2018 * 10-05-2018
Iedereen is hartelijk welkom! - Neem vrienden en kennissen mee
Inlichtingen: Christengemeente Dinxperlo
Contact Geert & Anneke Rutgers
Tel.: 0049 2874902393 an.rutgers@hotmail.co

Huiskringen



*Eerstvolgende huiskring
is op woensdag 4 april a.s.*



Hosanna,
gezegend Hij,
die komt in de
naam des
Heren.

Joh, 12:13

**"Groot is Uw trouw O Heer,
aan ons betoont"**

Wij willen alle mensen van onze gemeente bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en andere attenties die we mochten ontvangen met ons

65-jarig huwelijk.

En niet te vergeten de mooie bos bloemen die namens de Meiberg gebracht werden door Hellen en Jan.
Groetjes
Anton & Rina Fles



Lieve Meibergers. 'k Wil jullie allemaal hartelijk groeten vanuit:

Woonzorgcentrum De Zonnekamp,
Kamer 137, Holterhoek 10, 7003DS Doetinchem tel. 0314-320437.

'k Loop niet zo hard meer maar het gaat mij naar omstandigheden goed. Dank voor jullie gebeden, kaartjes etc.
Met hartelijke groeten van Jo luesink

(GAST)SPREKERS 2018:

Datum:

11-03-2018

18-03-2018

25-03-2018

01-04-2018

08-04-2018

Gast spreker:

Timo

Melvin Pietersz

Henri Brethouwer

1e Paasdag

Vrij

Thema:

De gave van geven

Zaaien, maar niet oogsten

Controle is goed, maar vertrouwen is beter

Paasjubel





ISRAËL Gods land en volk



Joodse feestdagen

SEDERAVOND -30 maart 2018

Voorafgaand aan Pesach

De term Sederavond is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor orde (seder) of volgorde: gebruiken worden volgens een bepaalde volgorde uitgevoerd. Er wordt voorgelezen uit de Hagada, die over de tijd van het volk Israël in Egypte gaat. Herdacht worden de slavernij in Egypte en het vertrek uit dat land, na moeizame onderhandelingen tussen Mozes, de leider van het volk, en de farao.



EXODUS 12

PESACH 31 maart t/m 7 april 2018

(Viering uittocht uit Egypte)

Pesach is het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God Zelf idit Pascha ('sparend voorbij gaan') instelde. Hoogtepunt van het zeven dagen durend feest is de maaltijd op de eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van Israëls uittocht. In die nacht werden alle eerstgeborenen omgebracht, behalve daar waar het bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden.

Pesach begint op de avond van de 14e Nisan (maart/april) met de sederavond. Op deze sederavond worden teksten gelezen, liederen gezongen en het jongste kind stelt vader vier vragen:

1. Waarom eten wij anders dan alle avonden matze?
2. Waarom zitten wij anders dan alle andere avonden niet rechtop?
3. Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?
4. Waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere kruiden?

Er worden 4 bekertjes wijn (of druivensap) gedronken en een maaltijd (de sedermaaltijd) genuttigd volgens een vrij vast patroon. Gedurende de hele Pesachweek, mag men volgens de religieuze voorschriften geen door zuurdesem gerezen voedsel eten. In plaats van regulier brood eet men matzes oftewel 'ongerezen' brood.

REVIVE

FULL COLOR

Karim Landoulsi

20.04.18 | 19:30-22:00

HOFNAR AALTEN

Gratis kaarten bestellen
www.revive-achterhoek-evenementen.nl





Valt er nog wat te vieren?

ideeën voor een kaartje



1 maart: Jinte Dijk
 2 maart: Jan Luimes
 3 maart: Anja Sloetjes-te Lindert
 7 maart: Manuel Vreman
 8 maart: Willemien Luimes-Kuiperij
 12 maart: Marcel Krieger
 15 maart: Kikweta Gauthier
 18 maart: Erjon Klein Wolterink
 19 maart: Jo Stoelhorst-Leerink

23 maart: Timon Klein Wolterink
 27 maart: Henk Sloetjes
 28 maart: Hellen Brethouwer-Lawa
 28 maart: Jenny Wagterveld-
 2 april: Lucas Vreman

Allen van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag toegewenst.

LEVENSKLANKEN

Als er geen Pasen was geweest,
 geen doortocht door de Rode Zee;
 geen weggerolde steen bij 't graf.....
 Waar vierden wij dan Pasen mee?

Als Pasen enkel woorden waren,
 als Pasen enkel 't voorjaar is....
 Dan lijkt dit Pasen enkel klanken
 en woorden een geheimenis.

Maar PASEN is een ochtendgloren,
 er is weer nieuwe hoop geboren.
 Elk mens mag weten dat zijn naam
 in Jezus' Kracht is opgestaan!

Daarom zingt men in alle kerken,
 de wereld moet het wel bemerken:
 Nog even tijd...nog wat geduld,
 straks wordt Gods Koninkrijk vervuld.

Dan gaan weer alle graven open,
 ja, alle doden gaan weer lopen.
 Want uit atomen, moleculen....
 bréékt nieuwe kracht, naar Gods formule.

Nee, Pasen is geen wanhoopskreet
 te midden van veel menselijk leed.
 Pasen is vrolijk God bedanken:
 IN HEM BESTAAN WEER LEVENSKLANKEN!



GEBED & ZORG



Dat wij in onze gebeden denken

- aan de ouderen die vaak eenzaam in de bejaarden- en verpleegtehuizen verblijven
- aan de ouderen die nog thuis zijn.
- aan de zieken, jong en oud.
- aan de alleenstaanden.
- aan de broeders en zusters die werken voor de Heer in binnen- en buitenland.
- aan de slachtoffers van oorlog en natuurrampen en
- aan de mensen die hen de helpende hand bieden.
 - aan mensen die van de Here Jezus getuigen d.m.v. muziek en zang etc.
 - Alle asielzoekers en vluchtelingen.
 - De Lijdende Kerk
 - Het werk van Open Doors
 - De Gemeente 'De Meiberg'.
 - Israël, Gods land en volk
 - Gertjan & Esther
 - Het Koningshuis en de overheid
 - Diverse lezingen en bijbelkringen
 - Jongerenwerk binnen de Meiberg
 - En vele anderen.....



JR



Laat eens wat van je horen...

Nieuws uit de moslimwereld De Lijdende Kerk

Ethiopisch christen zeven maanden in de gevangenis.

Een rechter in het zuiden van Ethiopië heeft Temesgen Mitiku Mezemir (24), een evangelisch christen, veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. De beschuldigingen die aanleiding gaven tot zijn straf kwamen van leden van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.

De rechtszaak werd omgeven door geweldsincidenten tegen evangelische christenen, waarbij ook een evangelische kerk werd vernield. Het draait allemaal om zijn mening over de tabot, een replica van de Ark van het Verbond, die heilig is voor orthodoxe christenen.

Bijna de helft van de Ethiopische bevolking behoort tot de orthodoxe kerk. De relatie met de snel groeiende evangelische kerken is zeer gespannen en er is wederzijds wantrouwen. Ethiopië staat op plaats 29 van de Ranglijst Christenvervolgung. Christenen hebben te maken met vervolging door de overheid, moslims, stammen en helaas ook door de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.



OpenDoors

Toename van geweld tegen Mexicaanse kerkleiders

Er is een toename van geweld tegen kerkleiders in Mexico. Pastors die preken tegen onrecht, geweld en drugshandel zijn vaak slachtoffer van geweld. Afgelopen maandag werden twee priesters doodgeschoten in Guerrero. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Het geweld van de georganiseerde misdaad in Mexico neemt toe. De effecten hiervan zijn voor iedereen in Mexico voelbaar, maar christenen zijn bijzonder kwetsbaar. In 2017 werden er drie kerkleiders gedood.

“Een groot gedeelte van de Mexicanen is christelijk. Christenen zijn niet direct het slachtoffer”, aldus een Mexicaanse Open Doors-medewerker. “Je moet hierbij kijken naar het gedrag van christenen. Als ze betrokken raken bij sociaal werk of jeugdwerk lopen ze gevaar. Veel maatschappelijk betrokken christenen zijn slachtoffer van geweld. Zij zijn namelijk een dreiging voor de markt van de georganiseerde misdaad.”

Er vinden ook veel overvallen plaats bij christelijke bijeenkomsten. “Bendeleiders weten dat er collectes worden opgehaald bij kerkbijeenkomsten. Een ideale locatie natuurlijk voor hen om een overval te doen,” vertelt de Open Doors-medewerker.

Corruptie in Mexico vindt op grote schaal plaats. Overheidsfunctionarissen maken zich hier ook schuldig aan. Daarnaast neemt het verschil tussen de armen en rijken toe. Als gevolg neemt het geweld toe. Mexico staat op plaats 39 van de Ranglijst Christenvervolgung.



**ONTWERP
of
EVOLUTIE**

een zoektocht naar Gods schepping

Zondag 18 maart 2018
19:00 - 21:00 uur
m.m.v. **Gert-Jan van Heugten**
Locatie: CG De Wingerd
Boesvelderdijk 19a, Westendorp

Interactieve avond over 'Ontwerp of Evolutie'

De evolutietheorie wordt als feit onderwezen en gepresenteerd in onze maatschappij, maar er is een basis voor een historisch Genesis; Gods schepping.

Op zondag 18 maart gaat Gert-Jan van Heugten daar dieper op in d.m.v. een kosteloze interactieve avond, die van 19.00 – 21.00 uur gehouden wordt in gebouw

De Wingerd aan de Boesvelderdijk 19a in Westendorp.

De Bijbel laat door Genesis een beeld zien van een zesdaagse schepping, maar vandaag de dag is het vanzelfsprekend dat alles door evolutie is ontstaan. Het is toch bewezen? Dit brengt veel christenen in verwarring en brengt hen er toe een middenweg tussen evolutie en schepping te kiezen. Van Heugten wil een weg banen door dit woud van theorieën. Hij zet zich in voor eerlijke voorlichting over geloof en wetenschap, o.a. door een eigen website 'Waarom Schepping?'. Ook is hij redacteur van het populair wetenschappelijk tijdschrift Weet-magazine.

Van harte welkom op zondag 18 maart.

Voor meer informatie, kijk op www.cgdewingerd.nl.



Collectes



=MAART=

Voor Stichting "Scharlaken Koord"

Straatwerk-Preventie en Hulpverlening rond prostitutie

Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw.

Geschiedenis

In de jaren zeventig stelden twee vrouwen zich de vraag wat het verhaal was van de vrouwen achter de ramen. Zouden deze vrouwen hulp nodig hebben? De enige manier om daarachter te komen, was door met hen in gesprek te gaan. Er bleken inderdaad veel hulpvragen te leven onder de vrouwen, zowel praktisch als psychisch. Om in deze noden te voorzien, werd in 1987 een vast aanloopcentrum gestart waaruit vrouwen op de Wallen werden bezocht en waar de vrouwen zelf naar toe konden komen. De oprichting van Scharlaken Koord was een feit.



Hun naam

De naam Scharlaken Koord is ontleend aan een geschiedenis uit de Bijbel (Jozua 2). Het volk van Israël was vanuit Egypte op weg naar het Beloofde Land. Aangekomen bij de grens, stuurden zij twee mannen de stad Jericho in. Deze mannen kwamen in problemen maar kregen hulp van Rachab, een prostituee.

Rachab woonde in een huis bovenop de stadsmuur en verleende de mannen onderdak. Toen de kust veilig was, hielp Rachab hen ontsnappen via het raam met behulp van een scharlaken (rood) koord. Als dank beloofden de mannen Rachab en haar familie te sparen als Jericho zou worden ingenomen. Zij gaven haar de opdracht het scharlaken koord voor haar raam te hangen: het teken voor het Israëlijsche leger dat ze het volk van God geholpen had. Rachab gehoorzaamde en nadat de stad was ingenomen, stond alleen haar huis nog overeind. Rachab en haar familie waren gered!

Zo staat het scharlaken koord nog steeds symbool voor geloof, hoop en vrijheid. De drie pijlers die de medewerkers van Scharlaken Koord motiveren om dit werk te doen en die zij willen doorgeven aan de vrouwen achter de ramen.

Het laatste avondmaal (2)

De maaltijd kan beginnen. Het is de laatste avond dat de leerlingen en Jezus samen bij elkaar zijn. Weten ze dat het de laatste keer is? Dan neemt Jezus het brood, dankt God, breekt het brood in stukken en zegt: 'Neem en eet, dit is mijn lichaam.' En daarna neemt hij een beker wijn, dankt God opnieuw, en zegt: Drink uit deze beker, dit is mijn bloed. Ik geef mijzelf aan jullie. Blijf dit doen, telkens als je bij elkaar komt, om zo aan mij te denken.

Jezus voor Pilatus (3)

Vroeg in de morgen wordt Jezus naar Pilatus gebracht. Hij ondervraagt hem. Omdat er geen reden is om hem de doodstraf te geven, stelt hij voor om Jezus vrij te laten. Op het joodse paasfeest wordt altijd een gevangene vrijgelaten. Maar de mensen die voor het paleis staan roepen de naam van een andere gevangene. Pilatus laat Jezus geselen en levert hem over om gekruisigd te worden. Jezus sterft aan het kruis.

vr 30 maart 2018 Goede Vrijdag
za 31 maart 2018 in Zelhem
**Paasconferentie
Aaltenseweg 11
De Betteld**

Het wonder van het kruis
Spreker: Wilkin van de Kamp

Aanvang vr: 10.00-21.30 uur
za: 10.00-17.00 uur

<p>Thema: Toekomstige dingen WELKOM op een serie Appèldiensten met Willem Ouweneel</p> <p>Plaats: Gebouw 'De Ontmoeting, Hoofdstraat 220 in Apeldoorn</p> <p>Vooraf zingen vanaf 18.40 uur Aanvang: 19.00 uur/tot ca.20.00 uur Na afloop is er koffie</p>	<p>vervolg lezingen :</p> <p>18 maart 2018 Het Messiaanse vrede-rijck</p> <p>15 april 2018 De nieuwe hemel en aarde</p> <p>***</p>
---	--



**BOEIENDE INTERKERKELIJKE
BIJBELLEZINGEN**

Kriskras door het krachtige woord van God

Losse, actuele onderwerpen

<p>Programma 19:00 Inloop met Koffie en thee 19:30 Zang en lezing 21:00 Afsluiting Daarna tijd voor ont- moeting-hapje etc</p>	<p>Door: Piet Passchier M.m.v. musici en koren.</p> <p>Locatie: Autoherstel Pennings,</p> <p>Lireweg 7a in Varsseveld</p>
---	---

Zondagavond:
Nog 4 maart en
8 april 2018



2e aankondiging

Tear en Timzingt komen naar Aalten!
**Op donderdag 15 maart komt cabaretier en
liedjesschrijver Timzingt naar Aalten.**

Timzingt heeft als ambassadeur van Tear een speciale voorstelling voor kerken gemaakt: OMGEKEERD. Omgekeerd is een grappig, verrassend en prikkelend programma over rijkdom en armoede. Zonder twijfel de vrolijkste manier om kennis te maken met het werk van Tear. Deze avond wordt interkerkelijk georganiseerd en de opbrengst is voor Tear.

Kaarten à € 6,00 kunnen via www.tear.nl/timzingt worden gereserveerd. Indien nog beschikbaar, kunnen ook kaarten aan de deur worden gekocht.

**De avond wordt gehouden in de
Westerkerk, Hogestraat 52 in Aalten en
begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30**

Hoe armer de mensen hoe gastvrijer, zo lijkt het. Zoals in de gemeenschappen waar Tear werkt. Daar nodigen ze een vreemdeling uit mee te eten en kijken daarna of er iets voor henzelf overblijft. De rijkdom van het delen – in Nederland zijn we het een beetje kwijtgeraakt. Maar Jezus roept ons op ons bezit te delen met de armen. Om zo ware rijkdom te ontdekken. Rijk en arm gaat niet alleen over geld. Waarin ben je rijk en heb je iets over? Waarin kom je tekort en ben je arm? Elk mens op deze wereld kent die rijkdom en die armoede. Armoede ontnemt miljoenen mensen wereldwijd de kans om tot hun recht te komen. Een intens onrecht in een wereld vol overvloed. Door je rijkdom te delen, doe je iets concreets en word je onderdeel van de verandering.

De organisatie Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken en helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.





GROETEN UIT DE SIERRA TARAHUMARA

Nieuws van Henk & Edith Kaemingk

Postadres in de Verenigde Staten:

Henk & Edith Kaemingk

c/o YWAM

4444 Edgar Park Ave.

El Paso, TX 79904-2808

Verenigde Staten van Amerika

Email: ywamcreel@gmail.com

Facebook [YWAM Creel](#)

Februari 2018

Centro Cristiano de la Sierra Tarahumara

Apartado Postal 23

Estación Creel, Chih.

México CP 33200

Mobiel: (635) 294-3724

(Landcode: 00-52-1)

Website www.ywamcreel.com



Beste Familie en Vrienden,

We zitten nu in de zesde week van onze Discipelschap Training School (DTS). We hebben acht leerlingen dit jaar; vijf van hen zijn Tarahumaras, twee jonge vrouwen komen uit de V.S. en een meisje uit de Dominicaanse Republiek.

We beschouwen het altijd een groot voorrecht om getrouwd te zijn met een groep mensen die voor bijna een half jaar bij ons komen met het doel om God beter, en op een meer persoonlijke manier te leren kennen. Het thema voor dit jaar is "verander door de vernieuwing van je denken", gebaseerd op Romeinen 12:2. In deze eerste vijf weken van samen de Bijbel studeren hebben we al gezien en ervaren hoe werkelijk deze verandering is. Wanneer we oprecht het Woord van God aanvaarden als de waarheid, en de Heilige Geest "toestaan" om overtuiging te brengen door middel van het Woord, dan zal het ons altijd verwonderen hoe krachtig het is om verandering, bevrijding, en genezing te brengen in gebieden in ons leven waar geen andere raad ons helpen kon. Het doel van de DTS is wel om *arbeiders voor de oogst* op te leiden, maar toch is een groot deel van de lessen en andere programmaonderdelen gericht op het bereiken en herstellen van persoonlijke geestelijke en emotionele heling. Een van de grootste obstakels om ons volle vermogen om Gods plannen voor ons leven te vervullen is



DTS-studenten, v.l.n.r.: Mario, Rebeca, Jazmine, Modesto, Isidra & Antonio, Rosalia, en Alejandra



DTS-personeel v.l.n.r.: Enrique & Marianita, Rosa & Catarino, en Cristina & Esteban

het bewaren van ongenezen wonden en onvergeven kwetsingen in ons hart. In een DTS zien we steeds weer opnieuw dat er voor Jezus geen wond te diep, geen kwetsing te zwaar, en geen zonde te groot is om volledige heling en vergeving in ons leven te brengen. Naast de acht studenten werken ook twee Tarahumara echtparen als personeel mee. Zij hebben in het verleden de DTS gedaan en zijn nu leiders in hun kerken. Sinds 2013 hebben bijna ieder jaar een of twee Tarahumara echtparen in de DTS meegewerkt. We hebben ervaren dat dit een effectieve manier voor hen is om hun leiderschapsbekwaamheden verder te ontwikkelen.

In november/december zijn Edith & ik ruim een week in Nederland geweest. Mijn broer en zussen hadden ons laten weten dat moeders gezondheid snel achteruitging. We hadden een heel betekenisvolle tijd met haar en onze familie. Het gevoel van verdriet, wetende dat dit de laatste keer was dat we elkaar op aarde zouden zien, was overwonnen door dankbaarheid voor de vele mooie herinneringen, en door vrede vanwege de verwachting van onze glorieuze toekomst in de Hemel. Moeder overleed kort nadat we weer terug in Mexico waren.

We zijn blij u te vertellen dat Esteban en Cristina afgelopen najaar getrouwd zijn. Cristina was in onze DTS van 2010 en heeft sinds 2012 als personeelslid gediend. Esteban was in onze DTS van 2017. Samen maken ze nu deel uit van het DTS-personeel.

We willen ook Mike & Chelsea en hun kinderen even aan u voorstellen (zie foto). Mike heeft gedurende de afgelopen jaren verscheidene zendingsreizen van hun kerk in de V.S. naar Creel geleid, en nu verblijft hij met zijn gezin voor een jaar bij ons. Ze werken mee aan verschillende klussen en projecten, zowel op de basis als in de gemeenschappen, zoals het werk in en aan de kassen, de waterprojecten in San Luis Majimachi, onderhoud, enz. We vinden het heel fijn dat ze hier bij ons zijn, zowel vanwege hun vriendschap als vanwege hun hulp bij het werk, en we voelen dat het jaar veel te snel voorbijgaat.

Willy & Denise zijn van plan dit jaar van het zendingsveld naar hun thuiskerk in de V.S. terug te keren. Ze hebben meer dan tien jaar trouw als zendingelingen in Mexico gewerkt. Sinds 2013 hebben ze met ons meegeerkt, nadat ze eerst vijf jaar bij een andere organisatie die ook hier in het Tarahumara-gebergte werkt gediend hadden. Wij, evenals vele anderen in onze omgeving, zullen Willy & Denise en hun kinderen Alyssa, Hannah, en Charlie altijd blijven herinneren als een prachtig gezin. Zij zijn talloze mensen tot zegen geweest door hun sterke wens om iedereen, die met wat voor behoefte dan ook bij hen kwam, van dienst te zijn.



De afgelopen herfst hebben we voor de tweede keer met de 1-Week-per-Maand (1WpM) groep een zendingsreis naar Carrizal gemaakt. Net als de eerste keer was de organisatie volledig in handen van de Tarahumara studenten, en het was weer heel mooi om te zien hoe zij het Evangelie presenteerden aan de



bevolking van deze afgelegen gemeenschap door middel van muziek, prediking, getuigenissen, lessen, en toneelstukjes (zie foto). We weten dat er zich nog veel meer kleine gemeenschappen (van vaak niet meer dan 4-6 huisjes) bevinden in de bergen rond Carrizal. Gedurende deze reis hoorden we dat het in deze streek gedurende het afgelopen regenseizoen heel weinig geregend had, en dat er daardoor een bijna volledige misoogst was. We zijn nu een grotere actie aan het voorbereiden, inclusief een voedseluitreiking, als onderdeel van de DTS-praktijkperiode.

Vorig jaar raakte een van de 1WpM studenten, "J", in grote problemen toen hij een veld op een berghelling wilde klaarmaken om er moringa bomen te planten. Hij maakte een vuur om de begroeiing te verbranden, maar dat liep uit de hand en verbrandde de waterleidingen van een drugsveld. De eigenaar was woedend en vastbesloten om een "sicario" (huurmoordenaar) erbij te halen om wraak te nemen. J bleef erop aandringen om het te vergoeden, en eindelijk was de eigenaar bereid om tot een overeenkomst te komen. Hij gaf J zes weken de tijd om met het geld voor de dag te komen om de schade te betalen. J vertelde zijn verhaal op de 1WpM cursus. Hoewel we allemaal de ernst ervan inzagen hadden we toch het gevoel dat God ons de kans gaf om op een bijzondere manier de Bijbellessen in praktijk te brengen. We besloten het voorbeeld te volgen van de eerste Christengemeente, toen zij hun bezittingen verdeelden onder degenen die iets nodig hadden. Alle deelnemers besloten de nood met de andere Christenen in hun gemeenschappen te delen, en we baden dat God het in hun harten zou leggen om blijmoedige gevers te zijn. Op de volgende 1WpM cursus was er grote vreugde toen we ontdekten dat er meer geld was binnengekomen dan er nodig was. De eigenaar van het veld, en vele anderen die van de kwestie af wisten, waren zeer verbaasd dat J in staat was geweest het probleem op te lossen, hetgeen hem veel kansen gegeven heeft om met hen over zijn geloof te praten.

Het is altijd bemoedigend voor ons om de verandering in de levens te zien van de mensen rondom ons die besloten hebben om Jezus te volgen. Het is onze wens om deze bemoediging te delen met u allemaal die op verschillende manieren aan dit werk deelnemen. Hartelijke groeten,

Henk, Edith, Carolina, Michael, Yoshiah & Hezekiel Kaemingk