

Contactblad

'De Meiberg'



22^e jaargang 5 november 2017 nummer 9

= Vrij=

We willen allemaal graag vrij zijn en doen wat ons hart ons ingeeft;

... om te doen en laten wat we willen?

Het lijkt sommigen de hemel op aarde en een aantal jaren zó leven heeft voor veel mensen ervoor gezorgd dat ze de in de hel op aarde terechtkwamen.

Een overmaat aan eten, drinken, drugs, nachtleven en verschillende relaties heeft die "zogenaamde vrijheid" mensen gebracht tot armoe, eenzaamheid, ziektes en verslavingen. Ongemerkt is de tijd verstreken en verbrast en de tijd van herstel is moeilijk en heftig.

En dát is precies de reden die de Bijbel aangeeft in veel van de waarschuwingen:

Vlucht niet weg in gedrag dat de Heer niet waardig is (uit de vleeselijke mens) maar breng elke redenering en gedachte onder de gehoorzaamheid aan Christus, ook de dingen die jij niet aankan omdat ze té groot, té vaak en té veel zijn voor ons, ook de dingen binnenin ons.

Laat de bolwerken over aan de Heer, laat de daden van anderen over aan de Heer, laat jezelf niet afbrengen van de gehoorzaamheid aan de Heer. Dan zal Hij, zodra jij je volkomen ontwikkelt hebt in die gehoorzaamheid, de ongehoorzaamheid straffen (2 Cor. 10 : 15). Heftig, dat kan veel lijden en gezonde keuzes betekenen die onze eigen gedachten in de weg lijken te staan. Die gedachten geven vaak een ander advies dan de Bijbel aangeeft. Oog om oog en tand om tand kunnen we vaak begrijpen, onze eigen "waarheden" en het verlangen naar het gras dat groener is van de buurman ook. En dit zorgt er juist vaak voor dat we eigenmachtig handelen en brokken maken.

Je hebt de vrijheid om alle paddenstoelen te eten...maar sommigen eet je maar één keer.

Zo is het met vrijheid ook; pas op hoe je die toepast, ze kan zomaar dodelijk zijn!

In de ogen van de wereld lijken Christenen geen vrijheid te kennen. Maar waarom zou je je blootstellen aan gevaar of het Koninkrijk van God in diskrediet brengen door onverstandig gedrag?

"Alles is mij toegestaan maar niet alles is nuttig" zegt Paulus.

Je mag genieten van alles wat God geeft maar waarom zou je jezelf en je omgeving verdriet doen door er op een verkeerde manier mee om te gaan?

Vrijheid is geen bandeloosheid. Vrijheid is een grote verantwoordelijkheid!

Vrij zijn én veilig blijven doe je het best als je in alle afhankelijkheid van God wil leven.

Pak die Hand en láát je leiden.

Vrij én veilig, wat er ook gebeurt.

Hildien

Hieronder de agenda van de diensten rond de kerstdagen:

Zaterdag	23 december	Kerstfeest	18.30-20.30
Zondag	24 december	Reguliere diensten	09.30-10.30 en 11.00-12.00 (thema Kerst)
Maandag	25 december	Kerstzangdienst	11.00-12.00
Woensdag	27 december	Samen bidden	20,00-21.00
Zondag	31 december	Reguliere diensten	09.30-10.30 en 11.00-12.00 (thema Oudjaar)

Het eerstvolgend Contactblad, de zogenaamde **Kerst-editie**, verschijnt ook dit jaar wat later. We hebben gedacht aan **17 december**, ruim twee weken later na het Sint-en Piet gebeuren. We hopen dan het Blad weer een feestelijk tintje te geven met wat leuke kerstafbeeldingen, zoals dennentakjes, kerstballen, maar belangrijker, met een goede invulling van wat nu echt Kerstfeest is. Denkt u/jij met ons mee?

Groeten van de Redactie



DE BIJBELBESPREKING
op de maandagavond bij zr. Lien Arentsen
Welkom op de eerstvolgende avonden
6 en 20 november– 4 december a.s.

Aanvang **19.30** uur.

**Samen bidden,
samen zoeken.**

Welkom op iedere 2e zondag van de maand
in het kleine lokaal op 'De Meiberg'
Eerstvolgende avond is op 12 November a.s.

BIJBELLEZINGEN in Dinxperlo

Kerkhofplein 7

Steeds op donderdagavonden om 20.00 uur
*Eindtijdvoorspelling - Onthulling van de Heer Jezus
aan de hand van het Bijbelboek Openbaring*

Spreker: Dato Steenhuis

Data: 14-09-2017 * 12-10-2017 * 09-11-2017 * 14-12-2017 * 11-01-2018
08-02-2018 * 08-03-2018 * 12-04-2018 * 10-05-2018

Iedereen is hartelijk welkom! - Neem vrienden en kennissen mee
Inlichtingen:

Christengemeente Dinxperlo
Contact Geert & Anneke Rutgers
Tel.: 0049 2874902393
an.rutgers@hotmail.com



Huiskringen



Eerstvolgende huiskring is op
6 december a.s.



Hallo allemaal
In het verleden heb ik de
bloemen voor op de tafel in
het grote lokaal verzorgd. Ik
zou het fijn vinden om dit
weer op te pakken.
Misschien zijn er creatieve-
lingen onder ons die dit
samen met mij nieuw leven
willen inblazen.

Heb je interesse om mee te doen, neem dan
contact met mij op.

Jannie Brethouwer (kosteres)

Beste broers & zussen,

Via deze weg wil ik jullie nog een keer van harte uitnodigen
om a.s. zondag 5 november naar "Dicht bij Jezus" te komen.
Het zal plaatsvinden in
"De Hofnar" in Aalten.
19.30 zaal open/20.00 Start

Spreker is dit keer:
Jan Willem Grievink
Van harte welkom
Namens The Well,
Elmer Sloetjes



!!!! Ons e-mailadres is: contactbladmeiberg@kpnmail.nl !!!!

GASTSPREKERS 2017:

Maand	Datum:	Gastspreker:	Woonplaats:
November	12-11-2017	Cor van der Neut	Dordrecht
November	26-11-2017	Matthijs Vlaaringenbroek	Verhalenverteller in Gezinsdienst!!
December	10-12-2017	Erik Wikkerink	Thema: Iedereen heeft talent
December	17-12-2017	Evert Wind	Thema: David en Goliath Culemborg





Nieuws uit de De Lijdende Kerk

INDONESIË

Wat is er aan de hand?

Religieuze en etnische minderheden worden blijvend onderdrukt door radicale moslims. In sommige regio's hebben radicale islamitische groeperingen het zelfs voor het zeggen. Islamitische wetgeving wordt daar met geweld ingevoerd en gehandhaafd. Ook IS heeft in 2016 het land bereikt – een aanval op een café kostte zeven mensen het leven.

Hoe gaat het met de kerk?

De meerderheid van de christenen kan ongestoord kerkdiensten vieren. Kerken moeten officieel toestemming vragen, maar de voorwaarden zijn streng en de procedures lang. De lokale overheid kan een kerk ook zomaar sluiten. De sterkste vervolging wordt gevoeld onder moslimbekeerlingen. Hun families en islamitische strijders voeren de vervolging uit. Niet-traditionele kerken staan vooral onder druk van radicale moslims, vanwege evangelisatiepraktijken.

Wat doet Open Doors?

Open Doors rust kerken in Indonesië toe in het omgaan met de groeiende intolerantie van de islam. Ze krijgen basiskennis over de islam en Bijbelse antwoorden op vervolging. Open Doors versterkt eenheid onder de verschillende kerkelijke stromingen. Bekeerde moslims ontvangen Bijbels en literatuur, microkredieten en andere benodigde bijstand. Ook zijn er opvanghuizen, voor als ze gevaar lopen.

Import van Bijbels in Soedan weer mogelijk

Soedan – Door maatregelen van de Soedanese overheid kwam er sinds 2013 geen christelijke lectuur het land binnen. De Verenigde Staten lijken hier een einde aan te maken door het opheffen van economische sancties.

Een kerkleider in Soedan was verantwoordelijk voor de invoer van vele duizenden Bijbels en christelijke boeken tot 2013. De overheid trof in dat jaar maatregelen om lectuur te weren door de Logos-boekwinkel in Khartoem te sluiten en christelijke boeken in beslag te nemen. Sindsdien heeft het Bijbelgenootschap geen Bijbels meer kunnen ontvangen om te verspreiden. De kerkleider die anoniem wil blijven: "Christenen hebben Bijbels nodig, maar de overheid staat hen niet toe om zich te verdiepen in hun christelijke geloof."

Recentelijk besloten de Verenigde Staten om haar economische sancties tegen Soedan op te heffen. Mensenrechtenorganisaties reageerden boos. Het opheffen van de sancties lijkt er wel in te resulteren dat de Soedanese autoriteiten een lading Bijbels gaan vrijgeven. Deze zending werd al twee jaar vastgehouden in de haven van Port Soedan. Soedan staat op plaats 5 van de Ranglijst Christenvervolging.

OMROEP MAX HELPT HOLOCAUSTOVERLEVENDEN IN OEKRAÏNE

'Max Maakt Mogelijk' heeft op j.l. zaterdag 28 oktober op NPO2 aandacht besteed aan een relatief onbekende groep in Oekraïne. Joodse ouderen die de Holocaust hebben meegemaakt en er nog altijd niet voor uit durven komen dat ze Joods zijn. Bang voor antisemitisme. Niet vanuit de overheid, maar het zit nog steeds diep ingebakken in de cultuur. Er bestaat een populair Oekraïens gedichtje dat zegt: "als er geen water komt uit de kraan, dan hebben de Joden het zeker opgedronken".

Omroepdirecteur Jan Slagter bezoekt samen met Sara van Oordt van Christenen voor Israël een aantal van deze mensen die nauwelijks toe durven te geven Joods te zijn. Ze moeten rondkomen van een schamel pensioentje dat niet voldoende is voor hout in de winter, eten en medicijnen.

Jan Slagter: "Het went nooit, de verhalen, de armoede en vreselijke situaties waarin wij ouderen aantreffen. Zo was er een mevrouw van 82, die op de grond lag toen wij langs haar huisje kwamen, het was gelijk duidelijk dat zij ieder moment zou komen te overlijden. Ze lag er al een tijd en was er vreselijk aan toe. Zonder hulp en helemaal alleen op de houten vloer. Vanaf dat moment tot haar overlijden is er iemand bij haar gebleven."

Uitzending is achteraf terug te kijken via deze link: www.maxmaaktmogelijk.nl/uitzendingen



Valt er nog wat te vieren?

ideeën voor een kaartje



4 november	:	Mirjam Tuenter-Rozendaal
11 november	:	Annika Vreman
13 november	:	Wim Wevers
17 november	:	Lien Arentsen-Ros
18 november	:	Leis Rutgers-Belling
19 november	:	Henk Rutgers
21 november	:	Mauk Brethouwer

22 november	:	Linde Wikkerink
23 november	:	Henk Luimes
24 november	:	Sander Fles
26 november	:	Naomi Luimes
4 december	:	Jan Huinink

Allen van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag toegewenst.

MORGEN...

Morgen...is voor ons verborgen.
Morgen...dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar een dag of uur
blikken in Gods Raadsbestuur.

Morgen...is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal.

Morgen...is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
met Gods weelden overlaan?
Zullen wij over Gods hoogten
of ook door zijn diepten gaan?

Morgen...is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt
Maar Hij, die 't heelal ompant
Houdt ook 'morgen' in zijn hand!

Berendien Meijer-Schuilng

Ingezonden door zr. Lien Arentsen



GEBED & ZORG



Dat wij in onze gebeden denken

- aan de ouderen die vaak eenzaam in de bejaarden-
en verpleegtehuizen verblijven
- aan de ouderen die eenzaam thuis zijn.
- aan de zieken, jong en oud.
- aan de alleenstaanden en ook vaak eenzaam
- aan de broeders en zusters die werken voor de
Heer in binnen- en buitenland.
- aan de slachtoffers van oorlog en natuurrampen en
- aan de mensen die hen de helpende hand bieden.
 - aan mensen die van de Here Jezus getuigen
d.m.v. muziek en zang etc.
 - Alle asielzoekers en vluchtelingen
 - Bewaring voor onze gezinnen
 - Danken voor al onze kinderen
 - De Lijdende Kerk
 - De Gemeente De Meiberg.
 - Israël, Gods land en volk
 - Gertjan & Esther
 - Diverse lezingen en bijbelkringen
 - Jongerenwerk binnen de Meiberg
 - Jongeren/Tieners. Dingen die op hen afkomen
 - En vele anderen.....

Laat eens wat van je horen...



.... uit onze bibliotheek



“MORGEN IS MIJN DAG”

door David Pieters

‘Morgen is mijn dag’ vertelt het aangrijpende verhaal van ex - crimineel Ricardo Verhagen. Ricardo groeide op in een wereld waar oplichting, afpersing, verdovende middelen en prostitutie aan de orde van de dag zijn.

Ricardo overtreft zijn vader en broers op het criminele pad en wordt in korte tijd een berucht figuur in de onderwereld. Ondanks dit onrustige leven probeert Ricardo samen met zijn vrouw Natasja en hun kinderen zo normaal mogelijk bestaan op te bouwen. Dit blijkt een moeilijke en onhaalbare opgave. Als zijn twaalfjarige zontje plotseling ernstig ziek wordt, hoort Ricardo via deze jongen regelrecht de woorden van God. Zijn leven neemt daardoor een onomkeerbare wending.

Het levensverhaal van Ricardo Verhagen, die opgroeide in Kortgene en door zijn vader de wereld van de criminaliteit binnenging. Hij deed alles wat God verboden had: diefstal, drugs, inbraak, bezocht prostituees enzovoort. Zijn vriendin Natasja had een moeilijke jeugd. Haar vader verliet het gezin voor een meisje van achttien en haar moeder was zo zwaar aan de drank dat het haar leven kostte. Natasja kende Ricardo vanaf haar derdiende en leidde nauwelijks een beter leven dan hij. Ze trouwde, kregen vijf kinderen, waarvan Jimmy de oudste was. Als Jimmy veel hoofdpijn heeft, blijkt na veel onderzoeken dat hij een grote hersentumor heeft. Jimmy is niet bang te sterven en zegt: 'Morgen is mijn dag.' De volgende dag sterft hij en dat betekent de ommekeer in het leven van Ricardo en Natasja. Ze besluiten de Heere God te volgen en ondanks allerlei moeilijkheden blijven ze bij dat besluit. Ze richten de Stichting God bestaat Echt op en getuigen waar dat maar kan. Een oprecht naar het leven geschreven verhaal, soms ontroerend en onthutsend, maar altijd diep doorleefd.

“Ik ben met je”en andere waargebeurde verhalen.

Een uitgave van Trans World Radio

- Kan een soldaat van een wreed regime geraakt worden door Gods Woord?
- Wie vertelt aan het misbruikte meisje dat zich in slaap huift, dat ze niet alleen is?
- Is er vergeving voor de jonge vrouw, die verwickeld is in bloedwraak?
- En hoe houdt Grozdan het vol, alleen op een berg, ver van de bewoonde wereld?

‘Ik ben met je’ is een verzameling van waargebeurde verhalen van luisteraars van Trans World Radio. De verhalen in dit boekje laten zien hoe God werkt in de levens van mensen over de hele wereld in de meest uiteenlopende omstandigheden.



De missie van TWR is de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media, zodat levens veranderen. TWR ondersteunt hiermee kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht, zoals de Here Jezus die gaf in Mattheüs 28:19.

Geliefden

Ik wil u even op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken rond mijn knie en oog.

Mijn linker knie is aan vervanging toe, de kruisbanden zijn versleten de meniscus en kraakbeen zijn al verdwenen. Er wacht mij tussen nu en ruim veertien dagen een operatie. Ik zit al te wachten op een telefoontje wanneer?

Ze gaan een totale knieprothese uitvoeren en nog een prothese in de knieholte onder de nieuwe prothese. Donderdag 9 november is er een afspraak bij een pré-operatief spreekuur. Waarom de operatie zolang op zich laat wachten? Het meest waarschijnlijke is dat het been en de knie al het vocht dat er in zat eerst weg moet zijn en dat lijkt nu goede kant op te gaan. Tevens ben ik nu met het linker oog bij de meest deskundige D.R Sera in het oogziekenhuis te Doetinchem. Het is zo dat de ontsteking van het linkeroog na een operatie, met al de beste medicijnen oogdruppels, er nog steeds een cel blijft zitten die na een operatie van de knie bij een verzwakt lichaam zomaar weer erger kan worden. En er blijft nog vocht onder de lens. Afwachten wat deze arts 10 november nog kan adviseren

Ik ben de zondagen in gedachten bij jullie, want helaas lukt het mij nu niet om de diensten te bezoeken en lang te zitten Maar in dit alles mag en kan ik zeggen met het lied van Sela:

Ik ben die Ik ben "is uw eeuwige naam . Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend ,ontroerend dichtbij, Uw naam is "Ik ben", en Ik zal er zijn.

Vriendelijke Groet Nanda Westerveld-Sloetjes Varsseveld

Alléén christen of ook discipel?

Alléén christen of ook discipel?

Wat een rare vraag zult u misschien denken.

Misschien mag ik het iets verduidelijken. Als Christen zien we ons toch allemaal als kind van God, nietwaar? God wordt in dit verband dan ook vaak omschreven als God de Vader.

We gaan graag naar de bijeenkomsten in onze kerk, lezen in de Bijbel en nemen deel aan de andere activiteiten van onze kerk. We voelen er ons echt thuis tussen onze broeders en zusters.

Maar hoe zit het met het doen van activiteiten buiten die vertrouwde muren van de Gemeente?

Als we in de Bijbel kijken, zien we dat Jezus ons een aantal keren oproept om als Zijn discipel de wereld in te gaan en om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Vindt u dit ook lastig, lijkt het u onmogelijk of durft u dit niet?

Denk eens aan wat Jezus zegt in Mattheus 28:18 "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Zou Hij u, jou en mij vanuit die grote macht niet zoveel kunnen zegenen, dat wij vele mooie dingen kunnen en mogen doen in Zijn machtige Naam?

Wellicht denken we dat een dergelijke bediening alleen voor bijvoorbeeld een oudste, een diaken, dominee en noem zo alle ambtsdragers maar op, weggelegd is.

VERRE VAN DAT!

Het gaat ons allemaal aan; het is een opdracht voor ons allemaal.

Daarbij is het wel handig als we eerst getraind en begeleid worden.

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september zijn Ineke en ik naar een training geweest, waarbij het ging om discipelschap. Denk hierbij aan een leerproces waarin we, geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Heilige Geest, groeien naar gehoorzaamheid aan Jezus Christus, zoals ook Hij aan God gehoorzaam is geweest.

Maar, hoe doe je dat dan?

Zoals iemand die wil leren zwemmen, eerst zwemlessen moet volgen, zo moest ik eerst leren om te gaan met het machtige Evangelie, die Blijde Boodschap.

Na enkele lessen gevolgd te hebben, was het tijd voor ons om theorie in praktijk om te zetten, we gingen stage lopen. Kent u het Hebreeuwse woord "dabar", wat "woord en daad" betekent?

Bij dit stage lopen gingen we de weg op, eerst in Oldenzaal en later in Enschede om mensen op straat aan te spreken met de vraag of ze wellicht ziek waren of ergens

pijn hadden.

Veelal werd er "Nee" gezegd en een enkele keer mochten we bidden voor mensen, bidden om genezing.

Dit kan er voor zorgen dat je bij deze mensen ook over Jezus en het geweldige Evangelie mag vertellen.

Je mag als het ware een zaadje zaaien.

Veel mensen zeiden: "Maar ik geloof niet."

Een dergelijke uitspraak is GEEN reden om niet voor hen te bidden.

Het gaat immers bij dit handelen als beginnend discipel van onze Heer Jezus, NIET om de persoon waarvoor gebeden wordt, MAAR om de persoon die bidt. Hij of zij moet dit uit geloof doen.

Dat we dit niet uit eigen kracht kunnen, mag duidelijk zijn. Je staat hierin dan ook niet alleen.

De Heer Jezus Christus zal je Zijn kracht geven.

Wat ik mocht ervaren is, dat er mooie open gesprekken ontstaan zijn met mensen, die je normaliter niet gemakkelijk aan zou spreken. Denk hierbij aan mensen die aan het randje van de samenleving leven.

Zo'n gesprek kan je veel voldoening geven en moed voor een volgend gesprek.

Houdt er wel rekening mee dat mensen vaak bang zijn om zich bloot te geven of omdat ze het idee hebben dat je ze naar een (andere) kerkelijke Gemeente wilt trekken.

In het laatste geval is het heel goed om te zeggen dat dit niet het geval is en dat je met hen alleen over Jezus wilt praten en hen wilt vertellen over zijn onmetelijke en onvoorwaardelijke Liefde voor hen. Maar ook dat Hij, als je Zijn weg gaat, een geweldige toekomst voor je hebt.

Voelt u zich geroepen om ook iets dergelijks te gaan doen, geef dit dan bij mij aan.

Wellicht kunnen we een groepje bij elkaar krijgen om samen in de machtige Naam van Jezus de straat op te gaan.

Samen is in ieder geval gemakkelijker dan alleen.

Ik hoop dat u door het bovenstaande aangemoedigd mag worden om je in te zetten voor Hem.

Bid om kracht en Zijn leiding en het zal u gegeven worden.

Vertrouw op Hem; Hij zal het doen.

Ik wens U allen Gods rijke Zegen.

Henno Boonk

Verslag gemeenteavond

Tijdens de gemeentevergadering van 22 oktober jl. zijn vele onderwerpen aan de orde gekomen.

Voor een aantal onderwerpen kun je terecht op het besloten deel van de website www.meibergaalten.nl.

De volgende onderwerpen zijn gepubliceerd:

- Visiedocument 2017 Christengemeente Meiberg;
- Begroting 2018;
- Presentatie opties verbouw pand Meiberg 23-1 en de Oosterkerk;

Ook is aandacht geschonken aan de inzet van gaven en talenten. Er is veel werk te doen. Naast veel nieuwe zaken zijn de taken niet altijd goed verdeeld. Sommigen hebben teveel taken terwijl anderen graag ook willen of kunnen bijdragen. Met name op het gebied van pastorale zorg/omzien naar elkaar is veel werk te doen.

We hebben hiervoor enkele acties uitgezet:

1. Diakenen: GEZOCHT: 3 diakenen. Onze huidige diakenen, Jan Brethouwer, Henri Brethouwer en Bert Beking hebben allen meerdere taken in onze gemeente en hebben dan ook aangegeven te willen stoppen met hun bediening als diaken. Er is dus behoefte aan een heel nieuw team. Naast de huidige taken is het de bedoeling om in de nieuwe opzet ook het pastorale terrein onder de diaconie op te nemen. Diakenen worden aangesteld op basis van 'herkenning'; met andere woorden: verkiezing op voordracht door de gemeente. Taken van diakenen:

- a. pastorale ondersteuning in brede zin (o.a. aansturen van een nog in te stellen pastoraal team)
- b. Geven materiële hulp in de gemeente (vangnet)
- c. Coördineren/beheren financiën (collectes, doelen)
- d. Meewerken aan interkerkelijke diaconale zaken, o.a. Voedselbank etc.;

2. Overige taken: op veel andere terreinen is behoefte aan inzet. Deze oproep geldt voor jong en oud, voor nieuwe 'instromers' en 'oudgedienden'. Te denken valt aan:

- **Pastoraal werk:** het is een grote wens om te starten met een **pastoraal team met mannen en vrouwen**, onder verantwoordelijkheid van de diakenen. Wie heeft een pastoraal hart om zich hiervoor in te zetten? Een pastoraal team betekent niet dat alle werkzaamheden in teamverband moeten gebeuren, maar wel dat er afstemming is, waardoor ieder die zorg nodig heeft ook zorg en aandacht krijgt. Pastorale zorg is natuurlijk breed en varieert van huisbezoekjes bij zieken, ouderen etc. tot het begeleiden en ondersteunen van zorgen in gezinnen

- Kinderwerk en jeugdwerk in brede zin;
- Muziekteam;
- Huishoudelijke en onderhoudszaken
- Beeld, geluid tijdens de diensten
- Communicatie: o.a. website, Contactblad etc.
- Gastheren/gastvrouwen bij de zondagsdiensten
- Inleiders voor de gebedsdiensten op de woensdagavonden etc.



3. Hoe gaat dit in zijn werk? : In de hal in ons Meiberggebouw staan 2 bussen. Deze mogen worden gevuld tot en met zondag 19 november a.s.:

- Voordracht diakenen: **de rechthoekige bus (2)**(schoorsteen). Hierin mogen briefjes met aanbevelingen voor de bediening van diaken. Iedere Meiburger mag maximaal 3 diakenen voordragen (minder mag ook natuurlijk) die je geschikt acht voor deze bediening. De aanbevelingen mogen anoniem worden gedaan;
- Overige zaken: **de ronde bus (1)** is bedoeld voor alle overige zaken.
 - o Als je graag een bijdrage in de gemeente wilt leveren kan je aangeven wat je graag zou willen of waar je talent ligt.
 - o Als je vragen hebt of opmerkingen die de Meiberg betreffen
 - o Deze zaken wel graag met vermelding van je naam. Anders kan er niet op gereageerd worden. Hopelijk komen hiermee de juiste mensen op de juiste plek.

4. Wat is je talent? : er is altijd een groep die graag een taak willen maar niet goed weten waar hun talent ligt. Hiervoor zijn hulpmiddeltjes. Er zijn gaventesten etc. Als je met deze vraag worstelt, geef dat dan aan! Óf je doet een briefje in de ronde bus, of je vraagt informatie bij een oudste over de gaventest of gewoon een gesprek hierover.

Graag jullie aandacht en medewerking in deze grote uitdaging. Vriendelijke groet, namens het oudstenteam, Wim Jansen



Mooi gemaakt in Israël!
Verrassende cadeaus voor al je
familieleden, vrienden en zakenrelaties.
Kom alles bekijken bij:

Jannie en Ben Brethouwer
 Meiberg 25
 7121 AN Aalten
 Tel: 0543 - 474533
 E-mail: b.brethouwer@lijbrandt.nl

Zaterdag 18 november
van 10.00 - 16.00 uur

Gratis een leuk cadeau voor jou
 bij aankoop vanaf € 25,00.


 Israël
 Producten
 Centrum

ISRAËL
Gods land
en volk



Joodse feestdagen

13 t/m 20 december
CHANOEKA

Chanoeka is een joods feest. Het Joodse volk viert dan dat de tempel in 164 voor Chr. werd heringewijd. Deze tempelinwijding vond plaats onder Antiochus Epiphanes die de tempel had verontreinigd. Daarom moest de tempel voor de tweede keer worden ingewijd om het te reinigen van deze heidense smetten. Het feest wordt ook wel 'het feest van de lichtjes' genoemd. Dit omdat in de tempel altijd 'het eeuwige licht' moest branden, maar er ten tijde van de heidense inmenging nog maar één kruikje over was die het licht normaliter één dag kon laten branden. Toch bleef het licht als door een wonder acht dagen branden. Daarom duurt het chanoekafeest acht dagen en branden de Joden elke dag een kaarsje.





Collectes



=NOVEMBER=

Voor Stichting Antwoord

Stichting Antwoord is een interkerkelijke zendingsorganisatie.

Zij investeren wereldwijd in kerken en organisaties (partners).

Het is hun verlangen dat deze kerken een krachtig getuigenis in hun eigen omgeving zijn.

Samen met hun professionele partners trainen zij plaatselijke kerkelijke (jeugd)leiders, leiden zij hen tot evangelist op en geven zij hen Bijbels en geestelijke lectuur. Hierdoor:

- * worden duizenden kinderen en volwassenen door gedreven mensen met het Evangelie bereikt;
- * sluiten de programma's goed aan bij de taal en cultuur;
- en is de kwaliteit van hun projecten gewaarborgd.



=DECEMBER=

Voor KINDER & JEUGDWERK

Kinderen en jeugd hebben recht op een veilige en warme leefomgeving. Dit is uiteraard in de allereerste plaats een opdracht voor de ouders. De bedoeling is dat ouders thuis werken aan een atmosfeer van harmonie en liefde en zelf een voorbeeld zijn voor hun kinderen door hun christelijke levenswandel.

Als de kinderen ouder worden, is het belangrijk dat ouders zoeken naar een gezonde balans tussen het respecteren van de vrije wil van het kind en de (afnemende) verantwoordelijkheid vanuit de opvoeding. Kinderen moeten op die wijze de tijd krijgen om zelfstandig tot keuzes te komen voor de belangrijke levensvragen.

Om jonge mensen een goede plek te geven om te groeien in hun geloof is het christelijk jeugdwerk van het allergrootste belang. Door middel van het aanbieden van verschillende activiteiten en lessen willen wij hun in contact brengen met de Bijbel, het Woord van God. Ook organiseren we regelmatig worship-avonden. Hier kunnen de jongelui elkaar ontmoeten en d.m.v. muziek en zang God loven en prijzen. Een goede reden om een maandcollecte aan dit werk te wijden om de kosten die helaas gemaakt worden te kunnen dekken.

Beste Broeders en Zusters,

Hier volgt het gedicht wat mijn dochter voorlas op de begrafenis van haar opa.

Ons Levenskleed

*God heeft het kleed van ieders leven op het weefgetouw gezet,
waarna de Hemelse Ontwerper nauwkeurig op de draden let.*

Voor ieder is 't motief weer anders, verschillend ook de kleur en maat.

Zo weeft Hij in elk mensenleven steeds liefdevol een nieuwe draad.

*Soms denkt Gods kind; "Zijn dit nu blijken van 'n Goddelijke Scheppershand,
die knopen, die verwarde draden?" Maar weet je, 't is de onderkant.*

*'t Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen: "Nu weet ik niet meer hoe het moet",
dat God 't geweven stuk bezichtigt en glimlacht: "Ja, zo wordt het goed".*

*En als het weefgetouw eens stilstaat, de laatste draad is afgehecht,
en God dan het patroon zal tonen, ik bid, dat Hij dan tot ons zegt:*

*"Zie, dit is nu de goede zijde, een schone overwinningskroon,
verworven, dankzij de verdienste van Christus, Mijn geliefde Zoon".*

F. van der Schoot-van Dam

Shalom, Anna.

