

Contactblad

'De Meiberg'



22^e jaargang 1 oktober 2017 nummer 8

Ga

Heb jij ook wel eens van die dagen waarop je het liefst in bed wil blijven liggen?

Zorg, verdriet, vragen, angst en teleurstelling kunnen je soms overweldigen en dan kan er een moment komen waarop je denkt: "het heeft toch allemaal geen zin" en je trekt het dekbed over je hoofd... en helpt dat? Nee, natuurlijk niet en dat weten we allemaal maar hoe dan verder?

Misschien kunnen we een voorbeeld uit de Bijbel gebruiken om te zien hoe God zelf met jou wil omgaan als je er zo aan toe bent.

Elia ligt, weggevlucht voor Izebel, te slapen in een grot. Gelukkig eentje in de berg Horeb, de berg van God.

De Heer laat hem slapen; een tocht van veertig dagen en veertig nachten lopen daar word je namelijk nogal moe van. De volgende morgen pas roept de Heer hem wakker en zegt: "waarom ben je hier?" Dan lepelt Elia op wat hij allemaal heeft gedaan en dat hem dat niets anders heeft gebracht dan de dreiging gedood te worden door Izebel. God verwijt hem NIETS!

Hij laat niet alleen Zijn kracht zien in storm, aardbeving of vuur maar ontmoet Elia persoonlijk in de suizende stilte. En Hij vraagt opnieuw: "wat doe je hier?" Er volgt weer dezelfde klaagzang...

En dan komt er zomaar een nieuwe opdracht, een hele bizarre. Hij moet de woestijn in om Hazaël te zalven tot koning van Aram, ook Jehu moet hij gaan zalven en zijn opvolger Elisa eveneens en zij zullen er samen voor zorgen dat het oordeel wordt voltrokken over het ontrouwe volk.

De woestijn weer in, bij de berg van God vandaan en ervoor zorgen dat het oordeel gaat plaatsvinden. De tijd is om, het geduld is op.

Oeps, ons bed uit en niet meer klagen.

De wereld in want het oordeel komt!

Heftig als je de handen vol hebt aan jezelf en dingen in je eigen leven...

Maar herinner je, net als Elia, de nabijheid van de Heer in de zachte stilte, vlakbij.

Het is Zijn opdracht: "sta op en ga!"

Het oordeel is nóg niet voltrokken maar het komt! Er is nog redding, men kan nog ontkomen.

Vertel het, laat het zien, leef het uit, doe er iets mee; er is een wereld te winnen.



In vredesnaam GA.

Hildien



De Zoeklicht-dag 2017 belooft een bijzondere te worden. Martin Brand gaat muzikaal met ons de dag door, er zijn weer drie goede sprekers met een aansprekend thema, én de Zandkunstenaar begeleidt een van hen. Het kinderprogramma (4-12 jaar) wordt geleid door Elise Mannah!

Locatie: De Basiliek in Veenendaal. Meer info: www.zoeklicht.nl

AGENDA 2017



OKTOBER

Zondag	1	Aanbidingsdiensten/Gezinsdienst/Contactblad
Woensdag	4	Huiskringen
Zaterdag	7	Naar Like Jesus
Zondag	8	Aanbidingsdiensten/Samen bidden-Samen zoeken/ clubavond Next & Heartbeat
Maandag	9	Bijbelbespreking
Woensdag	11	Samen bidden
Zondag	15	Aanbidingsdiensten
Woensdag	18	Samen bidden
Zondag	22	Aanbidingsdiensten
Maandag	23	Bijbelbespreking
Woensdag	25	Samen bidden
Zaterdag	28	Voor alle jongeren
Zondag	29	Aanbidingsdiensten/wintertijd gaat in

NOVEMBER

Woensdag	1	Huiskringen
Zondag	5	Aanbidingsdiensten/Contactblad
Maandag	6	Bijbelbespreking
Vrijdag	10	Revive in de Hofnar

Wijzigingen voorbehouden

Houd de mededelingen van de koster en ook die op het magneetbord, nauwlettend in de gaten

Wist u dat....

.....uw giften voor de collectes Werk voor de Heer en Evangelie bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd mogen worden mits deze aantoonbaar (middels bankafschriften) zijn gedaan ?

U kunt deze overmaken op:

rekening 3002.02.857 van St. Ons Vergaderlokaal o.v.v. gift Werk voor de Heer of o.v.v. gift Evangelie (met daarbij vermeld het specifieke maandoel)

Colofon:

Contactblad van "De Meiberg", Gemeente van Christenen Aalten

Adres: Meiberg 23/1

Samenkomsten: zondag 's morgens 9.30-10.30 uur Avondmaal, Lofprijzing
Na koffiepauze om 11.00 uur : de Woordbediening
Samen bidden: woensdag 20.00 uur

Koster:

B.H.Brethouwer

Meiberg 25, 7121 AN Aalten (tel. 0543-474533)

Contactadres van dit blad:

H.J.Brethouwer

Prinsenstraat 1U, 7121 AE Aalten (tel. 471427)

E-mail: contactbladmeiberg@kpnmail.nl - website: www.meibergaalten.nl

Versijning: (indien mogelijk) elke 1e zondag van de maand.

IBAN-Bankrekeningnrs.: NL85 RABO 0300 2167 26 (vaste bijdrage) *cijfers en letters aaneengesloten!*

NL31 RABO 0300 2028 57 (WdH, Evangelie, etc.) *idem*



Vervolg : *Mag ik mij even voorstellen?*

Hallo, ik ben Jet Neerhof en 51 jaar geleden als Jettie Lammers geboren in de Dinxperse Heurne

als 2e dochter van Ali en Bennie Lammers. Ik ben opgegroeid in een druk gezin met 9 kinderen, waar het bezoeken van de gereformeerde kerk een wekelijks terugkerende activiteit was. Elke zaterdagmorgen ging ik naar de Bijbelclub bij de familie Staal in Dinxperlo waar ik ademloos kon luisteren naar de prachtige vertellingen van tante Trudi.

Na de KVJV/OPM (kinder- en jeugdverzorging/opleiding pedagogisch medewerker) ben ik gaan werken op het dagverblijf "Op de Hoven" met een superleuke collega waarmee ik 2 jaar heb samengewerkt en in 1989 getrouwd ben. We zijn gaan wonen in een huisje aan de Sondernweg in Lintelo en ik ging met hem mee naar de Chr.Ger.Kerk.

Toen we in 1990 verblijd werden met de komst van onze oudste zoon Mathias, ben ik gestopt met werken om me geheel in het moederschap te storten. Daarna werd ons gezin gezegend met een dochter Nadieh, zoon Jurriën en dochter Naomi en later mochten we een periode voor (pleeg)kinderen zorgen. Toen Naomi naar de basisschool ging kon ik gaan werken op de peuterspeelzaal in Aalten die later tot één grote stichting is gefuseerd en inmiddels overgenomen is door kinderopvangorganisatie Bambi. Daar werk ik als intern begeleider en coördineer ik met name de zorg rondom de ontwikkeling van peuters, een baan met veel uitdaging en zorg voor ouders en kinderen maar ook de pm-ers waarmee ik samen optrek.

Naast deze baan ben ik een aantal middagen per week werkzaam als gastouder.

In de 30 jaar dat ik lid ben geweest van de Chr.Ger.Kerk heb ik met enorm veel plezier allerlei activiteiten voor kinderen gedaan en opgezet; peutergroep, club voor kinderen uit groep 3 t/m 8, kinderkoor sing4Jesus, kidspraise, kindersamenkomst in de zomervakantie en was ik actief in het team voor kinderevangelisatie. Ook ben ik nauw betrokken geweest bij de gospelband DeSire!

Telkens op zoek naar een frisse aansprekende manier om kinderen naar Jezus te leiden. Ik heb er "onmundig" van genoten en ik ben de chr.geref.kerk erg dankbaar voor de gelegenheid die ik daarvoor kreeg. Jullie begrijpen inmiddels wel wat mijn passie is en waar ik blij van word.

Waar ik ook blij van word is uiteten, creatief bezig zijn op verschillende manieren, een wijntje in de tuin op een mooie zomeravond of samen zijn met het gezin of vrienden.

Een lievelingslied heb ik eigenlijk niet. De meeste vrolijke kinderliederen vind ik prachtig, het opwekkingslied 774 "Ik verlang naar Jezus" vind ik mooi en ik kan genieten wanneer Louise en Daniëlle het lied van Casting Crowns "Who am I" zingen omdat daarin de verwondering zit voor wat en waarom Jezus de weg tot de Vader heeft, en wilde, vrijgemaakt voor ons.

Dat is ook wat Jezus voor mij is en door de Heilige Geest geeft hij een zekerheid in mijn leven waarop ik kan leunen, die met me meegaat en me vasthoudt.

Mijn lievelingseten is boerenkool met worst maar ook carpaccio of vis... als iemand anders kookt vind ik eten eigenlijk altijd lekker mits er geen tomaat in zit.

Wanneer iemand me wakker maakt word ik chagrijnig dus lijkt me beter van niet....Ik hou van uitslapen!

Als afsluiter wil ik de gemeente van de Meiberg bedanken voor het warme en hartelijke ontvangst in de gemeente.....ik heb me echt welkom gevoeld!

En; nieuwsgierig geworden naar meer van ons? Spreek ons gerust aan of kom een keer voor koffie, thee of anders lekkers.

NIEUWE RUBRIEK **MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?**

Aan de hand van onderstaande 10 vragen worden nieuwe mensen in staat gesteld zich aan de gemeente de Meiberg voor te stellen. Dit kan puntsgewijs, al of niet in willekeurige volgorde, maar kan ook in het verhaal worden verwerkt zoals door Abco en Jet hier hebben gedaan. De tien vragen zijn:



- 1- Wie ben je
- 2- Vertel in het kort je geschiedenis
- 3- Vertel je gezinssamenstelling
- 4- Wat doe je in de maatschappij
- 5- Vertel iets over hobby's
- 6- Waarmee maakt men je blij
- 7- Wat is je lievelingslied
- 8- Wie is Jezus voor je
- 9- Wat is je lievelingsgerecht
- 10- Waar mag men jou voor wakker maken

Ik ben Abco Neerhof, in 1963 geboren in een gezin van Gerhard en Rina Neerhof.

Mijn geboortegrond is Aalten, hier ben ik opgegroeid, in de luiers geweest en naar school geweest. Ik heb 2 broers en 3 zussen. Het leven als Christen, respect voor God en de kerk was de hoofdmoot in ons gezin. In mijn hele leven heeft God een grote plaats gehad. Hij was een constante factor van betekenis in mijn leven.

Na school en militaire dienst heb ik me gericht op de politie opleiding, op een 'bijzondere' manier ben ik uiteindelijk groepsleider geworden bij de Stichting tehuizen en dagverblijven te Aalten (voorloper van Estinea). Na verschillende werkplekken en functies ben ik de laatste 7 jaar manager Kind & Jeugdhulp bij Zozijn.

In mijn eerste baan, in het dagverblijf 'op de Hoven' ontmoette ik een geweldige collega, met haar ben ik in 1989 getrouwd. We zijn gezegend met 4 prachtige kinderen – Mathias, Nadieh, Jurriën en Naomi. Samen hebben we enkele jaren ons huis en hart opengesteld voor pleegkinderen.

Tot eind vorig jaar ben ik lid geweest in de Christelijke gereformeerde kerk te Aalten hier heb ik verschillende taken en mogelijkheden gehad om me in Gods koninkrijk in te zetten.

Naast gezin en werk ben ik graag bezig in de tuin, vind ik koken prettig, ga ik graag 'terrassen' en houd ik ook van t.v. kijken en krantlezen. Ook mag ik me graag rond begin december in een rood pak en puntmuts hijsen. Mijn lievelingseten is Indisch, kip/kerrie, pannenkoek en nog veel meer.

Men kan mij blij maken met uitgaan, heerlijk eten en drinken. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten vind ik met velen uit Aalten en omgeving naar Opwekking gaan.

Het zingen op zondagmorgen in de gemeente vind ik heerlijk, het is goed om met zingen God te aanbidden, een favoriet is moeilijk aan te geven....Om er dan maar enkele te noemen: 'Groot is uw trouw o Heer', 'tienduizend redenen'.....

Jezus, is Gods zoon, voor mij gestorven en opgestaan, hoe meer ik van Hem lees, hoor en verneem hoe meer ik van Hem ga houden....

Wakker maken mag men mij nergens voor omdat ik van slapen houd.

Wat ik nog even kwijt wil:

Dank voor de ontvangst in deze gemeente, geen vragen 'vooraf'. Ik heb het gevoel gekregen welkom te zijn. Dank ook voor de welcomsbloemen (dit heb ik zo afgesproken met Joke Krieger en Bea Kuiperij)

Nieuws uit de moslimwereld De Lijdende Kerk

Pakistaanse christen ter dood veroordeeld

De Pakistaanse christen Nadeem Masih (24) uit Gujrat is op 14 september ter dood veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van godslastering omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd.

Daarnaast moet Masih 3.000 dollar betalen. Hij zou een moslimvriend vorig jaar vier Whatsapp-berichten hebben gestuurd waarin de profeet Mohammed werd belasterd.

Zijn advocaat Riaz Anjum zegt dat er onvoldoende bewijs is dat Masih de berichten zelf heeft gestuurd. Volgens Anjum schort er van alles aan het politieonderzoek. De afgelopen maanden werden meerdere christenen beschuldigd van blasfemie.

In de dertig jaar dat de blasfemiewet er is, zijn er volgens Dr. Mario Silva van het International Forum for Rights and Security 222 blasfemiezaken tegen christenen aangespannen. Silva: "We moeten regeringen in Europa, de Verenigde Staten en Canada vragen dit ter sprake te stellen in hun relaties met Pakistan. Waarom protesteren ze niet tegen vervolging van christenen? De Pakistaanse overheid weigert deze wet aan te passen."



Collectes



=NOVEMBER-

Voor
REVIVE

Chr. Jongerenevent in De Hofnar
Zie hieronder

REVIVE

'THE BATTLE'

10.11.2017

Hofnar Aalten

WORSHIP
KARIM-LANDOULSI
19:30-22:00
TOEGANG: GRATIS

YESSSS het is weer zover.....

REVIVE

Kom met al je vrienden & vriendinnen naar het
grootste christelijke jongerenvent van de
Achterhoek!!!

Bestel je gratis kaarten snel op
www.revive-achterhoek.eventbrite.nl

Groetjes van de organisatie:
Jongerenwerkers Spoorzicht
Chr. Geref Kerk & de Meiberg

19:30–22:00 Toegang gratis!



Jubileumconcert ACM oktober 2017 =60 jaar=

Dit jaar viert het Aaltens Christelijk Mannenkoor hun 60-jarig bestaan! In het voorjaar zijn we met de partners een gezellige dag naar Kampen geweest, waar we deelnamen aan een Korendag van de bond. Nu in het najaar geven we een Jubileumconcert.



Op 28 oktober om 19.30 uur in de Zuiderkerk bent u van harte welkom om dat bij te wonen. De toegang is gratis. Het wordt een bijzondere avond!

Al vanaf het begin van dit jaar oefenen de mannen elke maandagavond op de nieuwe stukken die gezongen zullen worden. De muziekcommissie heeft samen met onze dirigent Susanna Veerman een bijzonder mooi programma samengesteld. Het zijn 4 blokken met geestelijke liederen, met klassiek.... En met een daverend slot.

De muzikale begeleiding is ook bijzonder. We hopen dat onze vaste pianiste, Yvonne Beeffink tegen die tijd weer kan spelen. Maar zij is niet alleen!

Van het Project Orkest Twente komen er 18 musici die ons begeleiden, met strijkers, o.a. violen, cello en contrabas, maar ook blazers, waaronder maar liefst 4 hoorns! Wim Does speelt op het orgel, en Susanna heeft de algehele leiding.

Irma ten Brinke is onze soliste. Het belooft een prachtige avond te worden!

Komt allen, en geniet!



Cryptische puzzelwoorden

Oplossing vorige keer: Petrus. (Hoofddekseel voor een Aziaat)

Een hoofddekseel is een pet en een rus behoort tot de Aziaten. (volgens het puzzelwoordenboek.) Voeg je dat bij elkaar, dan krijg je Petrus.

Nieuwe opgave: deerniswekkende persoon met primitieve Arabische jongensnaam.

Hint: Mattheüs 27

NEXT & HEARTBEAT NIEUWS

Leuke dingen!

Op 7 oktober gaan we met NEXT en de jongeren van Spoorzicht naar LIKE JESUS in Apeldoorn.

Like Jesus bestaat dit jaar 5 jaar! Reden voor een éxtra groot feest voor éxtra veel tieners uit het hele land! Daar staan niet alleen David de Vos en de Teenzoneband voor je klaar om je een toffe dag te bezorgen. Ook LZ7 en Lindz zijn dit jaar van de partij!

We vertrekken om 11:15 vanaf de parkeerplaats van het Noorden en hopen hier 's avonds tussen 22:00/22:30 weer terug te zijn.

Wil je nog mee??? Dat kan! Meer info: Michel Timo & Nienke

8 oktober- Clubavond NEXT & HEARTBEAT

28 oktober Voor alle jongeren (!!)

Zet in je agenda en zorg dat je erbij bent!!

Meidenavond: Workshop armbandjes maken door Danielle locatie Meiberg.

Jongensavond:: Game, dart en (frikandellen) avond. Locatie??

goandtell

Een jaar.....,

“Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.”

Psalm 92:14.

Een jaar Meiberg....., Een jaar geleden namen wij een weifelend maar o zo belangrijk besluit. Na maanden van onzekerheid en geestelijk murw geslagen, hebben we tegen elkaar en tegen God gezegd: *zo willen wij niet verder!* Zonder gemeente en thuis blijven is de dood in de pot van ons geestelijk leven. Geestelijk voedsel is niet te vinden in het gelijk hebben of krijgen of medelijden hebben met jezelf; dat is eerder gif en leidt tot de geestelijke dood.

De stoute schoenen aangetrokken; we gaan eens naar de Meiberg. Onzeker en met lood in de schoenen kwamen we aan en gingen naar binnen. De begroeting aan de deur was hartelijk en de eerste schroom verdween. De zaal was vol zodat we alleen nog helemaal voorin konden zitten. Daar kwam het allemaal over ons heen; “wat hebben we dit gemist!” Sinds die dag in augustus 2016 zijn we met steeds meer verlangen en vreugde blijven gaan en is ons geestelijk leven weer gaan groeien.

Om een beeld te geven wat we in de Meiberg hebben beleefd en ervaren vertellen wij van drie momenten en hoogtepunten voor ons in het afgelopen jaar.

1. **De toespraak over Gideon.** Het werd heel duidelijk dat wij moesten kiezen! Er werd uitgenodigd om (opnieuw) piket paaltjes te slaan en dapper te zijn. Toen gevraagd werd om naar voren te gaan om je keuze te bevestigen werden we als het ware naar voren gedrongen en hebben we opnieuw voor Jezus gekozen en voor Hem alleen. Toen hebben we duidelijk gekregen dat de Meiberg voortaan onze plek moet zijn, hoezeer we ons ook verbonden voelen met de Wingerd. Na een fijn en diepgaand gesprek met de oudsten zijn we in jullie armen gesloten. Waarvoor dank!
2. **Kerst 2016.** Wat een feest en wat een creativiteit! In een overvolle zaal stonden jeugd en kinderen centraal; dus Jezus met zijn kinderen om Zich heen. Jonge mensen die hun talent gebruiken om kinderen en daardoor ook ouderen bij Jezus te brengen. Jezus Zelf geeft ons zoiets moois. Hij was er en liet ons opnieuw zien hoe wij gemeente kunnen zijn; ouderen die jongeren en kinderen ontmoeten en omgekeerd en zo hun Heer in elkaar ontdekken.
3. **Doopfeest.** Die dag is ook onuitwisbaar in ons geheugen geworden. 3 Jongemannen die kiezen voor Jezus en het uitspreken dat ze Hem willen volgen. *Geweldig!* Opnieuw zagen wij dat God doorgaat en alles doet naar Zijn wil. Jezus Christus bouwt Zijn gemeente en niet wij. Maar wel zijn er instrumenten die uiterst waardevol zijn en door Hem gebruikt worden. Dat zijn Jullie Meibergers, niemand uitgezonderd, van de kleinste tot de grootste, van piepjong tot stokoud; In Jezus zijn jullie geweldig!

Door jullie hebben we een jaar lang mogen genieten van de Bijbel, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hoe waar is het: als mensen samen Jezus zoeken is hij er! God zij geprezen in Zijn Zoon door de gemeente onder leiding van Zijn Geest!

Meibergers: allemaal hartelijk bedankt voor het afgelopen jaar!

Gerrit & Rinie Huinink.

VERJAARDAG WOUTER HUININK.

Zondag 17 september was voor Wouter een heel fijne verjaardag, 's Morgens thuis een cadeautje krijgen, van tevoren al heel veel kaartjes gekregen en dan in de Samenkomst je lievelingslied zingen met gebaren:

"Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap". (Opw. 88)

's Middags in familiekring verjaardag gevierd en toen woensdag 20 september in Ermelo "een verkleedfeest".

Hartelijk dank aan iedereen die van Wouters verjaardag een feestdag maakte. Hij heeft er echt van genoten.

Ouders Wouter



Als activiteitencommissie willen we graag Een bruidsshow organiseren.

Het is de bedoeling dat elke Meiberg-zuster die haar jurk nog heeft, die een avond uitleent.

We hopen dat er veel meiden zijn die als mannequin willen lopen.

Het wordt dan een gezellige avond waar u uw jurk ziet op een catwalk en er leuke en lieve dingen over verteld worden.

Natuurlijk mag een bruid ook zelf lopen.

Of alles doorgaat hangt af van de aanmeldingen!

We geven u de garantie dat u de jurk onbeschadigd terugkrijgt.

Voor vragen of om uw jurk op te geven of aanmeldingen voor mannequin kunt u bij Rinie Huinink terecht.



Dinsdag 31 Oktober HERVORMINGSDAG

Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel te Wittenberg gespijkerd zou hebben.

Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Op de Hervormingsdag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther. Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. In de Rooms-katholieke Kerk van zijn dagen waren deze zaken volkomen op de achtergrond geraakt. De paus beheerste volledig de kerk. De kerk was in die dagen soms meer instrument voor machtspolitiek, dan middel tot verbreiding van het Evangelie van de persoon van Jezus Christus

HALLOWEEN:FEEST VAN HET KWAAD op 31 oktober

Halloween is een religieuze dag, maar niet christelijk. Tom Sanguinet, een voormalig wiccapriester zei: "De moderne feestdag die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Rond deze tijd zouden de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde weer bezoeken... Halloween is door en door kwaadaardig; er bestaat niets dat het acceptabel zou kunnen maken voor onze Here Jezus.

"Laten wij dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de wapens van het licht" (Romeinen 13:12).



Woensdag
4
Oktober

2017

Van het oudstenteam

We hebben de laatste tijd al regelmatig met jullie gedeeld over lopende ontwikkelingen. Door de maanden heen hebben we allen gemerkt dat er dingen rond de Meiberg veranderen.

- Het bezoek aan onze samenkomsten is flink toegenomen; met name ook door jongeren. Dat is een bijzondere zegen;
- Er wordt regelmatig een extra beroep gedaan op de coördinatoren en medewerkers op meerdere werkvelden door toename van activiteiten en bezoekers. Denk ook bijv. aan de extra instroom in het kinder- en jeugdwerk;
- De laatste tijd hebben meerdere gezinnen aangegeven zich aan deze gemeente te verbinden;
- De vraag naar structuur is mede hierdoor toegenomen; ook de noodzaak om de juridische aspecten anders te regelen;
- Al deze zaken vragen extra aandacht. Diversen hebben veel taken tegelijk; anderen hebben (nog) geen vaste plek om hun talent in te brengen. Bovendien is het wenselijk om ook nieuwe gezinnen een actieve plek te bieden;
- Ons gebouw vraagt om aanpassingen op meerdere onderdelen. Een onderzoek naar de functionaliteit is in gang gezet;

Onder leiding van het oudstenteam en de Lokaalcommissie wordt er momenteel hard gewerkt aan deze zaken. Geprobeerd wordt om een aantal zaken duidelijker te organiseren.

- Wat zijn de taken van het oudstenteam en de diakenen en wat mogen we van hen verwachten;
- Er is meer behoefte aan pastorale hulp; hoe gaan we dat regelen?
- Hoe zit het nu met de Lokaalcommissie (stichting Ons Vergaderlokaal) qua bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

Graag willen we hierover samen in gesprek op de gemeenteavond

van dinsdag 24 oktober a.s. om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie.

Het is van groot belang om in deze fase samen te werken in Zijn Gemeente. Ook om zoveel mogelijk leden, jong en oud, actief te betrekken bij de Meiberg.

Met klem vragen we deze datum vrij te houden.

Ook is het de bedoeling om wat uitleg te geven over de eerste resultaten van de onderzoeken naar de huisvesting. Naar aanleiding van een oproep in de achterliggende zomer hebben meerderen onder ons een suggestie aangedragen. Hoewel lang niet alles helder en bruikbaar is, kan er al wel wat worden gedeeld over het een en ander.

- Wat is de potentie van ons gebouw om het aan te passen aan de behoeften qua sanitair, keuken, capaciteit, jeugdruimten etc. en wat zijn daarbij de kosten?
- Zijn er alternatieven en zo ja, wat hebben deze te bieden en wat zijn de kosten?

Er ligt nog geen agenda klaar, maar de avond zal met name gevuld worden met genoemde onderwerpen.

Reden genoeg om deze avond te bezoeken.

We verwachten een hoge opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Wim Jansen





DE PASSIEBLOEM

Heb je een passiebloem in de tuin en is de herfst zacht? Dan heb je kans dat hij van juni tot november bloeit.

De passiebloem groeit oorspronkelijk in Zuid-Amerikaanse regenwouden. Er bestaan maar liefst vijfhonderd soorten. In de tropische gebieden gebruikt de klimplant bomen en struiken als steun om naar het licht te klimmen. Hier in Nederland zie je vooral de witblauwe passiebloem, omdat deze redelijk winterhard is.

Het is een bloem vol symbolen. Passiebloem mag dan liefdevol klinken, toch verwijst de naam naar het lijden van Christus. De drie stempels in de bloem staan voor de drie spijkers waarmee Jezus werd gekruisigd, de vijf meeldraden voor zijn wonden en de blauwe cirkel van de passiebloem voor de doornenkroon.



Rectificatie

In het Contactblad van september is onder 'Verhuisd' van Erik en Joke Wikkerink een foutje ingeslopen. De straatnaam is daar niet volledig vermeld, het moet zijn Vlierbeslaan

4 NOVEMBER 2017 JAARBEURS UTRECHT

THEMA: GELOOF IN DE TOEKOMST VAN DE KERK



Gezocht!!!

Vrijwilligers voor de Dorcas Voedsel Actie, dat elk jaar weer gehouden wordt begin november!

Wij zoeken ongeveer 2 vrijwilligers die zich met passie in willen zetten om dit werk te willen blijven doen!

Heeft u zoiets van, ja dat lijkt mij wel wat, dan kunt u zich bij een van ons melden!

Vriendelijke groet en alvast bedankt namens, Sandra Jonker, Marian Holtman, Fenny Stegeman en Marijke Westerveld



Zang- en Ontmoetingsdienst

op

Zondag 1 oktober 2017

Zelhem

Stationsplein 12

'De Brink'

Spreeker: Ds. P. Passchiër

Stichting De Opdracht

Aanvang: 19.30 uur



Valt er nog wat te vieren?

ideeën voor een kaartje



3 oktober : Hennie Grievink-van Wijde
 5 oktober : Karin Tuenter-Tuenter
 8 oktober : Gerhard Luimes
 8 oktober : Danielle Wikkerink-Kl. Wolterink
 11 oktober : Sandra Jonker-Brethouwer
 14 oktober : Leontine Lieftink
 16 oktober : Benny Tuenter D'plo
 16 oktober : Robin Wikkerink

25 oktober : Joke Wikkerink-Lensink
 25 oktober : Joske Boonk
 26 oktober : Wim Prinzen
 27 oktober : Jan Brethouwer
 29 oktober : Nanne Luimes
 29 oktober : Kgodiso Tuenter
 4 november: Mirjam Tuenter-Rozendal
 Allen van harte gefeliciteerd en alvast een fijne
 dag toegewenst.

Gods geleide

Is soms uw hart
 vervuld van smart,
 en heeft u stof tot klagen,
 als u maar weet
 en nooit vergeet
 u mag Hem alles vragen.

De Here hoort
 zo zegt Zijn woord
 zelfs hen die tot Hem zuchten
 met alle nood,
 hoe klein, hoe groot
 mag u tot Jezus vluchten.

Wie Hem verwacht
 krijgt nieuwe kracht
 en zal geenszins bezwijken,
 maar 't levenspad
 't zij steil of glad
 zal hun geloof verrijken.

Zoals weleer
 liet Israëls Heer
 een vuurkolom hen leiden,
 en in die wolk
 bood God Zijn volk
 Zijn veilig goed geleide.

Ingezonden door zr. Lien Arentsen



GEBED & ZORG



- Dat wij in onze gebeden denken
- aan de ouderen die vaak eenzaam in de bejaarden-
en verpleegtehuizen verblijven
 - aan de ouderen die nog thuis zijn.
 - aan de zieken, jong en oud.
 - aan de alleenstaanden.
 - aan de broeders en zusters die werken voor de
Heer in binnen- en buitenland.
 - aan de slachtoffers van oorlog en natuurrampen en
 - aan de mensen die hen de helpende hand bieden.
 - aan mensen die van de Here Jezus getuigen
d.m.v. muziek en zang etc.
 - Alle asielzoekers en vluchtelingen.
 - De Lijdende Kerk
 - De oudsten
 - De Gemeente De Meiberg.
 - Israël, Gods land en volk
 - Gertjan & Esther
 - Diverse lezingen en bijbelkringen
 - Jongerenwerk binnen de Meiberg
 - En vele anderen.....

Hebben wij iemand vergeten?
 Geef dat aan ons altijd tijdig door!

Laat eens wat van je horen...

